

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Δρ Γεωργία Κακούρου-Χρόνη
Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης

Το 2002, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε για τον εορτασμό της 18ης Μαΐου, Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το θέμα «Μουσεία και παγκοσμιοποίηση». Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε την παγκοσμιοποίηση ως έννοια αρνητική ή τουλάχιστον πολύπλοκη και διφορούμενη. Μετα-μοντέρνα, μετα-αποικιοκρατική εποχή, ομογενοποίηση πολιτισμών, εξαιμερικανισμός, καταναλωτισμός, δυτικός καπιταλισμός, ανταγωνισμός, υπερεκμετάλλευση της φύσης, τεχνοκρατούμενη κοινωνία, υλισμός, εμπορευματοποίηση, κόσμος που ασφυκτά από τις αντίθεσεις, μετανάστευση η οποία αλλάζει τη ζωή στις δυτικές μητροπόλεις, αστικοποίηση, δημιουργία οικουμενοπόλεων, κυκλοφοριακή συμφόρηση, μόλινη ση του περιβάλλοντος, κοινωνικοί διαχωρισμοί είναι μερικοί από τους «εφιαλτικούς» συνειρμούς που ακολουθούν την έννοια της παγκοσμιοποίησης.



Hπαγκοσμιοποίηση, αν και χαρακτηρίζεται ως η πρώτη επανάσταση του 21ου αιώνα, έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά στο παρελθόν. Κάνει την εμφάνισή της από το πέπονο του ο λαός αρχικών να επικοινωνούν μεταξύ τους και επομένως αρχίζει να ασκείται οικονομική και πολιτιστική εκμετάλλευση από τον ισχυρότερο προς τον ασθενέστερο. Η εκμετάλλευση αυτή, ωστόσο, ποτέ δεν οπιμαθήσκε σε τόση ευρεία και έντονη κλίμακα όσο σήμερα, εξαιτίας της τεχνολογίκης έκρηκτης. Ποτέ άλλοτε, είτε σε προσωπικό είτε σε ομαδικό επιπέδο, ο άνθρωπος δεν ντύθηκε, δεν έφεγε, δεν παρακαλούσθηκε ένα πρόγραμμα στην πλεόραση, δεν ειδεί μια κινηματογραφική ταινία, δεν άκουσε μουσική σύμφωνα με τα πρότυπά του ορίζει μια ξένη προς την παράδοση του ιδεολογιά, όπως γίνεται σήμερα με την ποθητική υιοθέτηση του αμερικανικού τρόπου ζωής.

Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίζουμε την έννοια της παγκοσμιοποίησης και θετικά, με το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, ως μια ευκαρία που απευθύνεται στην ανάγκη του όλου με κατανόηση, με αγάπη, που θα ήταν διαθέσιμη να προσφέρει όχι από το περίσσευμα αλλά από το υπότερμα μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι μόνο για προσωπική ή εθνική αλλά και για παγκόσμια συνείδηση, που θα ισχουσάντων

συνυπεύθυνη για οπιδήστοις διαδραματίζοταν στον πλανήτη Γη' για ευτυχία που θα ήταν εφικτή μόνον όταν συνδέοταν με την ευτυχία του όλου.

Μια τετοιά αντιμετώπιση αγγίζει ίων τα όρια της ουποτίας, αλλά δεν πρέπει να την αποκλείουμε περιοριστικά. Σε μια ρεαλιστικότερη βάση θα μπορούσαμε να δούμε την παγκοσμιοποίηση ως διαπολιτισμικότητα. Ως διάθεση να συνομιλήσουμε με τον άλλον, να επικοινωνήσουμε μαζί του και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μουσείο και Σχολείο μπορούν να παιξουν ένα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα μουσεία δεν μπορούν να αγνοήσουν την πίεση που ασκείται από μία -ή και περισσότερες- ισχυρότερη κουλτούμα προς άλλες ασθενεστέρες και οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους σε σχέση με τις συλλογές τους και την επικοινωνία τους με το κοινό αντιμετωπίζοντας την πολιτιστική παράδοση του κάθε λαού ως αυταξιά.

Το ελληνικό σχολείο, από την άλλη, είναι υποχρεωμένο από την πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, να δεχτεί στην κοινότητά του -και οφείλει να το πράξει με χαρά- μαθητές και μαθήτριες από ένες χώρες. Τα παιδιά αυτά πρέπει να τα υποδέχεται με αγάπη, να μην τα πειριθωτούσσει, ούτε να επιχειρήσει να τα αφομώσει, αλλά να τα βοηθήσει να συνδαλλάγουν με τους συμμαθητές τους διαπρώντας την ταυτότητα τους. Να βοηθήσει όλα τα παιδιά (και τα ελληνόπουλα) να διερευνήσουν τον εαυτό τους και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους σε σχέση με τον άλλον.

Στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων η Κουμαντάριος Πινακοθήκη Σπάρτης, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης, συμμετείχε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιδιά του σήμερα σχεδιάζουν ένα μουσείο για τα παιδιά του αύριο».

Μετανάστες και παλινοστούντες μαθητές συγκέντρωναν δίμορφα αντικείμενα επιλέγοντάς τα με τις εξής κριτήρια:

α. Ξεχωρίζω ένα αντικείμενο που αγαπώ, που αντιπροσωπεύει κάτιο διαιτερό για την οικογένειά μου ή για τη χώρα μου,

β. Σκέπτομαι τι θα μπορούσε αυτό το αντικείμενο να πει σε ένα παιδί ύστερα από πενήντα χρόνια.

Τα παιδιά περιέγραψαν αυτά τα αντικείμενα, και οι δικές τους επιλογές και περιγραφές στήριζαν τις δραστηριότητες που πρότεινε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να πρωθήσει την κατανόηση ανάμεσα στα παιδιά και να «εκμεταλλευτεί» τη διαφορά μεταφράζοντάς την σε δημιουργία. Ίως η έννοια της κουλτούρας βοηθάει τελικά περισσότερο στο να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της ταυτότητας και της διαφοράς και να καταπολεμήσουν έννοιες όπως αυτές του ρατσισμού και της ζενοφοβίας.

Η επίτευξη του στόχου του εκπαιδευτικού προγράμματος επιδιώχθηκε με τις εξής δραστηριότητες:

1. Διαργάνωση έκθεσης στην Κουμαντάριο Πινακοθήκη Σπάρτης με αντικείμενα που έφεραν τα παιδιά από ένες χώρες, με τίτλο «Τα παιδιά του σήμερα σχεδιάζουν ένα μουσείο για τα παιδιά του αύριο».



4. Καμένο δέντρο στο δάσος των Γοράνων, στον Ταύγετο.



όπως η τέχνη στο μακρινό εκείνο παρελθόν που ασκούσε μαγική και θρησκευτική δύναμη.

Τα αντικείμενα, ωστόσο, έπρεπε να επιστρέψουν στο σπίτι – αν και όλα τα παιδιά ήταν πρόθυμα να τα «θυσιάσουν». Άρχισε τότε η αναζήτηση άλλων αντικειμένων που το σπίτι δεν θα είχε αντίρρηση να «θυσιάσει» στο ονόμα της «τέχνης». Τα

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στηρίζεται στα αντικείμενα της έκθεσης με αποδέκτη όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Λακωνίας.

3. Συγκέντρωση μιθών που σχετίζονται με τα δέντρα από την ελληνική παράδοση και τς παραδόσεις άλλων λαών.

4. Εικαστική παρέμβαση σε κλαδιά δέντρων στο Εργαστήριο της Πινακοθήκης.

5. Παρέμβαση με πολιά ρούχα των παιδιών στα καμένα δέντρα του δάσους των Γοράνων, κοντά στη βυζαντινή Μονή της Γόλας, στον Ταύγετο, με τίτλο «Ένα δέντρο καίγεται, ένα δέντρο ανθίζει».

6. Δραστηριότητα με τίτλο «Ζωγραφίζω το δικό μου δέντρο μαζί με ένα ζωγράφο», όπου τα παιδιά ζωγράφισαν το δικό τους δέντρο, με τις οδηγίες του ζωγράφου Χρύσανθου Σωτηρόπουλου, στο Εργαστήριο της Πινακοθήκης.

Ο καθορισμός των δραστηριοτήτων προέκυψε από το διάλογο με τα ίδια τα παιδιά. Μία από τις προτάσεις τους ήταν να μεταφέρουμε το «Μουσείο» μας, τα δικά τους δηλαδή αντικείμενα, στη φύση ως ένδειξη αγάπης προς αυτήν. Τα αντικείμενα αυτά τα είχαν φέρει τα παιδιά για να «πτύσουν» ένα καμένο δέντρο, να το σταλίσουν προσδιοντάς του έτσι μια άλλη διάσταση, να το «μεταμορφώσουν», να το «μεταφέρουν διαπολιτικά». Το δέντρο τους θα ήταν εκείνο που θα βάσταζε τα αγαπημένα τους αντικείμενα, μαζί με την αγάπη τους μέσα από τα αντικείμενα θα έφερε και τις μημές τους, θα έφερε τα ίδια. Έτσι, δέντρο και άνθρωπος θα αποκτούσαν μια άλλη σχέση, μια άλλου είδους συνομιλία.

Η τέχνη στους πρωτόγονους λαούς δεν ήταν κάπι άμορφο που το κοίταζαν, αλλά μια δύναμη που τη μεταχειρίζονταν. Έτσι κι εμείς με το έργο μας θελήσαμε να λειτουργήσουμε θεραπευτικά,





5

ρούχα μας αποτέλεσαν την ιδανική επιλογή. Με ρούχα που δεν θα τα ξαναφορούσαμε, αλλά εξακολουθούσαμε να τα αγαπάμε, αποφασίσαμε να ντύσουμε, να στολίσουμε και να παρηγορήσουμε τα καμένα δέντρα.

Να ανθίσουν τα κλαδιά με την αγάπη μας, να τους μεταγγίσουμε κάπι από τη ζωή μας με την

ιδέα ότι ο απρόσεκτος ή ο συνειδητός εμπρηστής καίγοντάς τα καίει κι εμάς μαζί.

Και τι μέλλον μπορεί να έχει ένας τόπος χωριού παιδιά-δέντρα; Χωρίς δεντροπαιδιά ή παιδόδεντρα; Εταί, το πρόγραμμα εξελίχθηκε ως εξής:

a. Εκθεσή με τα αντικείμενα των παιδών στην Πινακοθήκη.

b. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με «Τετράδιο εργασίας» και με δραστηριότητες που στηρίζονται στα αντικείμενα.

γ. Δραστηριότητα στο Εργαστήρι της Πινακοθήκης, όπου τα καμένα κλαδιά των δέντρων «άνθισαν» με χρωματιστά χαρτιά. Το εικαστικό «παιχνίδι βασιστήκε στις ανθεσίες-διαφορές: ζωντανόντεκρο, ανθίστενο-καμένο, ομορφο-ασχημό.

δ. Παρέμβαση στα καμένα δέντρα.

ε. Συγκέντρωση και μελέτη παραδόσεων από τις χώρες των μεταναστών και των παλινοστούντων μαθητών, από την αρχαία ελληνική και τη νεοελληνική παράδοση, που απέδειξε ότι διαφρετικοί λαοί έχουν μύθους ανάλογους μεταξύ τους και ότι δύο ή ανθρώποι έχουν ίδια πράγματα που αγαπούν και θέλουν να προστατέψουν.

Αναγνωρίζω ότι η μαζική κουλτούρα υποχρεώνει την παραδοσιακή παιδεία σε υποχώρηση. Οι συνηθίσαμε να ορίζουμε ως «παιδεία» και «εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα» δεν έχει ως περιεχόμενο –ή έχει περιορίσει– την αναζήτηση της γνώσης, της αλήθειας και της διαμόρφωσης υπεύθυνων προσωπικοτήτων. Και δεν γνωρίζω ποιο είναι ή ποιο πρέπει να είναι ή ποιο θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σήμερα. Σε μια ετερόκλητη πολιτιστική πραγματικότητα είναι δύσκολο να προσδιορίστε η πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Έτσι, και με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πειραματίζουμε, προτείνουμε, για να αποδεχθή ή να απορρίψουμε. Άλλα δεν έχω κάποιον άλλο τρόπο που να στρέφεται προς τη δράση και να αρνείται την παραίτηση.

Museums and Globalization

Georgia Kakourou-Chroni

"Museums and Globalization" is the subject suggested by the International Council of Museums (ICOM) in 2003 on the occasion of the celebration of the universal Day of Museums on the 18th of May. We are used to regard globalization as a negative notion or at least as a complicated and ambiguous one. However, we could deal with globalization through the spirit of Christian love and thus approach the needs of other people with open mind and heart. Museum and school can play an important role in this direction.

The museums cannot ignore the pressure exercised by one or more stronger cultures on weaker ones, therefore they should redefine their role as regards their collections and communication with the public, considering the cultural tradition of each people as a value in itself.

The Greek school, on the other hand, is compelled by the reality of our time to incorporate in its community many foreign students and to help them to communicate with their human environment, while retaining their diverse identity.

Thus, the Koumantareios Gallery of Sparta, a branch of the National Gallery, has participated in the celebration of the universal Day of Museums with the educational program "The children of today design a museum for the children of tomorrow". The objective of this program is to deepen the understanding among children and to "exploit" the diversity by transforming it to creativity. Culture, after all, contributes greatly in realizing better such notions as identity and diversity and fighting against others such as racism and xenophobia.



6

5-6. Από την εικαστική παρέμβαση σε κλαδιά δέντρων στην Πινακοθήκη.