



“Αιώνια Μίθρα”.
Ρύμη (Βίλα Αλμπάνι).

ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΥΘΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΥΘΟΣ

Νίκος Ξένιος
Δρ Φιλοσοφίας

Σπη μνήμη του Γιώργου Χειμωνά

Ο Γαλιλαίος, για να παραστήσει την έννοια του χρόνου, χάραξε απλώς μια ευθεία γραμμή. Όλη, ή σχεδόν όλη, η θεωρία του μπορεί να βρεθεί στα γραπτά των τελευταίων σχολαστικών φιλοσόφων. Άλλα μονάχα αυτός είχε την κρίση, τη διαίσθηση να ξεδιαλέξει και να κατατάξει τα στοιχεία της Φυσικής, μέσα από το συνονθύλευμα των εν πολλοίσι αυθαιρέτων θεωριών της εποχής του. Αφού όρισε την ομαλή επιτάχυνση, την συμπεριέλαβε σε μια γενικότερη διατύπωση (η οποία περιείχε τη σχέση του διανυόμενου από ένα κινητό διαστήματος προς την ταχύτητα και το χρόνο). Το επαναστατικό στοιχείο στο νόμο που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος για την πτώση των σωμάτων έγκειται στο ότι αντιμετώπισε το χρόνο ως αφηρημένη παράμετρο ενός καθαρά φυσικού συμβάντος. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει ό,τι δεν είχε κάνει κανένας άλλος, να εκφράσει δηλαδή ποσοτικά την κίνηση με αριθμούς. Ο Γαλιλαίος πέρασε είκοσι χρόνια παλεύοντας με το πρόβλημα, για ν' απελευθερώθει από την υπόθεση που υπαγόρευε το φυσικό βιολογικό έναντικο του ανθρώπου: ότι ο Χρόνος είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και γερνεί. Έως τότε ο χρόνος ξέφευγε από την επιστημονική ανάλυση, αποτελούσε μόνο φιλοσοφική κατηγορία. Στο εξής η επιστήμη θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη γλώσσα της βούλησης, του σκοπού και της ελπίδας.

Στην αρχαία Ελλάδα η έννοια «χρόνος» άργησε να εμφανιστεί, τουλάχιστον με τη σύγχρονη της νοηματοδότηση. Στον Όμηρο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρόταση που να έχει τη λέξη «χρόνος» ως υποκείμενο. Το ίδιο και στον Ησιόδο. Αν εξαιρεθεί η Ορφική ποίηση, σε κανένα προκλασικό ελληνικό κείμενο το ζήτημα «χρόνος» δεν γίνεται αντικείμενο εκτενούς πραγμάτευσης.

Για πρώτη φορά στο Θαλή το Μιλήσιο, όπως μας πληροφορεί ο Διογένης Λαέρτιος (απόσπ. Α1, Διογ., Λαέρτ., 1, 35), και στον Ηράκλειτο έχουμε νύξεις (απόσπ. 52). Φάνεται πως η έννοια αυτή άρχισε να αποκτεί σημασία μετά τον 5ο αιώνα Συγκεκριμένα, χάρη στον Πίναρδο και την ελληνική τραγωδία, όπου η λέξη «χρόνος» εμφανίζεται πάνω από 400 φορές. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ερευνήσεις

κανείς τους ανθρωπολογικούς τύπους που διαμόρφωσαν οι τραγικοί ποιητές, ώστε να αποκτήσει μια σφραγικότερη εικόνα της κοινωνίας τους καθώς και της αντιληφτής τους για την πολιτηση και την πρόξει των προκατόχων τους. Οπως η έννοια του χρόνου συνδέεται εξ ορισμού με την έννοια της αλλαγής, του μετασχηματισμού, έτσι και το θέατρο πραγματεύεται «εν χρόνῳ» παρουσία της ανθρώπινης δράσης και συ-

νειδησης. Η τραγικότητα καθ' εαυτήν συνδέεται με την αντίθεση ανάμεσα στο χτες και το αύριο, με την ανατροπή της μοίρας του ανθρώπου. Γ' αυτό και στο πλαίσιο του κλασικού θεάτρου οι ήρωες που τόσα καλά γνωρίζουμε από τα μαθητικά μας χρόνια δεν κάνουν άλλο από το να αυλαγούζονται εκστασιασμένοι την έννοια της χρονικότητας, την έννοια της αινιστήτας, την έννοια της Θερινής Δίκης και του θανάτου.

Όμως, τα ίδια θα μπορούσε κανείς να υποθέσει και για τον επικό Οδύσσεα, και για τον Αχιλλέα της Ιλιάδας. Όπως δέκρινες ο Αριστοτέλης, η διαφορά συνίσταται στο ότι η τραγωδία περιλέγεται σ' ένα χρόνο αυτοπρά περιορισμένο, εφ' όσον στοχεύει να περιγράψει μια πράξη «ποποδαίαν και τελείαν». Η έννοια της χρονικότητας στην τραγωδία αποτελεί, επομένως, ειδική περίπτωση. Ο Κίρκουντ γενιτερεύει το παραδείγμα του αποχαιρετισμού στον Αίαντα, του Σοφοκλή, συγκρινόντας τον με το επεισόδιο του αποχαιρετισμού της Έκτερα στην Ιλιάδα. Στον Αίαντα, ήδη από την αρχή του δράματος, παρακολουθούμε με ένταση το αγόρι της Τέκμησας, και το πάθος είναι εντονότερο και κλιμακώνεται, γιατί ακριβώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Η λογομαχία Μήδειας και Ιάσονα στον Ευριπίδη αποτά κάποια νόστημα και βαρύτητα τραγική, μετά τον χρονικό περιορισμό που θέτει ο Κρέων στην παραμονή της Μήδειας μέσα στα ορα της πόλης/κράτους (στίχοι 352-353, όπου ο Κρέων απειλεί τη Μήδεια που θα θανατώθει μαζί με τους γιους της, αν ο ήλιος της επόμενης μέρας τους βρει στην Κόρινθο). Αντίστοιχα, η εκδήλωση της παιδικότουν αποτά βαρύτητα εξαιτίας του όρου της (375) να προκαλέσει τρεις θανάτους μέσα στο δοσμένο αυτό χρονικό πλαίσιο.

Θα μπορούσε κανείς να παραθέσει σωρεία παραδειγμάτων για τη βαρύτητα που έχει την έννοια του χρόνου, στα σκηνικά δεδομένα της τραγωδίας, όλα αυτό το έχει κάνει ήδη η Ζακλίν Ντε Ρούμιν στα σύγγραμμά της Ο Χρόνος στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία (Παρίσι, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, 1971). Στην παρούσα μελέτη μάς ενδιαφέρει περισσότερο η φιλοσοφική ή βιοσοφική αντίληψη της χρονικότητας στους διάφορους πολιτισμούς του (δυτικού, έστω) ανθρώπου. Για τους Ελληνες, ο χρόνος λατρεύτηκε ως θεότητα με το όνομα ΑΙΩΝΑ μόνον πολύ αργά, στην Ελληνιστική εποχή. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συνάρεια (επιμολογική και εννοιολογική) ανάμεσα στον Κρόνο, το γενάρχη των θεών, και τον Χρόνο ως έννοια. Ο Κρόνος τρέιται τα παιδιά του, όπως ακριβώς ο Χρόνος «καταβροχίζει» τις Ωρες της ανθρώπινης ζωής. Η κρονική τεκνοφαγία είναι μοναδικά βιωμένη, από το μυθουργό-ανθρώπου, τελετή κανιβαλισμού σε επίπεδο Θεογονίας. Στα σχόλια του Πρόκλου για το έργο του Πλάτωνα βλέπουμε (απόστ. 68 Κερν) πώς αιτιός ο παραλληλισμός άρχισε από τους Ορφικούς. Η προσωποποίηση του χρόνου οδηγεί τα βήματα της αρχαϊκής ποίησης στην πεποιθηση του Θεόγονδος, πώς ο

χρόνος «εκφαίνει» το φως της ημέρας, του Θαλή για τη «σοφία» του χρόνου, του Σόλωνα για την «δεξιάν» της Αλήθειας εκ μέρους του χρόνου, Καθώς και της περίφημης ρήσης του Ηρακλείτου για το Παιδί-Αιώνα που πάλεψε με τα ζάρια (απόστ. 52). Σε απόσπασμα του χαμένου έργου του Βελλεροφόντης ο Ευριπίδης μιλά για το χρόνο ωάν να προσπήρχε και των θεών ακόμα (303), ενώ σε απόσπασμα άλλου χαμένου έργου του, της Αντιόπης, παρουσιάζει τη Δικαιοσύνη ως πατήσι του χρόνου. Στο απόσπασμα 594 Ν του Ευριπίδη «ο ακούραστος χρόνος στριφογυρά αδιάκοπα, την ώρα που η Μικρή και η Μεγάλη Άρκτος επιβλέπουν το ασήκωτο βάρος του Άτλαντα».

Αλλά μήπως και σήμερα ακόμη δεν μιλάμε για τον Χρόνο με προσωποποιήσεις; Μήπως δεν τραγουδάμε κάθε Πρωτοχρονά το «Γέρε Χρόνε, φύγε τώρα...», ως εάν επρόκειτο για ένα παιδί-τέρας που γεννήθηκε, εντλικώθηκε και πλησιάζει στον αρανισμό του στη διάρκεια ενός πηρολογιακού έτους;

Η πρόσφατη θεατρική τηλεοπτική παραγωγή του BBC για την αλλαγή της χιλιετίας στον πλανήτη, που οι πειριότεροι από μας παρακολούθησαν εκστασιασμένοι, δεν ήταν άλλο από εμπορική εκμετάλλευση της αδριτής ανάγκης που έχουν οι άνθρωποι, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, να πετύχουν, με τη βοηθεία κάποιου κανονιστικού παράγοντα, την αισθητή της ομοιογένειας και της ρυθμικής ανακύκλωσης;

«Ο Χρόνος ο αναρίθμητος και μέγας φέρνει στο φως όλα τα κρύψια, κι όταν τα φανερώσει, πολὺ τα σκεπάζει...». (Σοφ. Αἴσ, σ. 764-766, μετρ. Τάσος Ρουσός.)

Hanne mi Sauge,
“Η Κλάρα και ο Πίτερ
στις ιαπωνικές πηγές”.



“Θριαμβεύτια την νερών,
του Χέρου και του Χρόνου,
η Γη πάστερ της
Εανοντικρίζει τους πρώτους
της κατοίκους”.
(Απολύθυμενος ελέφωνας,
Μεγαλόπολη, ανασ. 1902.)

σης. Και αυτός ο παράγοντας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το συμβατικό χρόνο του ρολογίου, ο οποίος «υποτάσσει» κάθε ψυχολογική ή άλλη βιωματική προσέγγιση αυτού του σχεδόν ανύπαρκτου μεγέθους, καθιστώντας λογικοφανή την εξέλιξη των ανθρωπινών πραγμάτων. Το ρόλο που σημειά πάιδους τα ρολόγια σ' αυτή τη γιγαντιαία σκηνοθεσία της φευδαρισθιακής άλλαγής της χιλιετίας, μέσα από ένα πνεύμα υποτιθέμενης αρμονίας και πανανθρώπινης τηλεοπτικής σύνδεσης, ίσως στην αρχαιότητα να διαδραματίζει το θέατρο, ή μάλλον το θέατρο στο πλαίσιο των επήσιων εορτών. Στο θέατρο, όπου η Πόλη/Κράτος διεγίνωσκε την κανονικότητα και ευλογοφένεια των καταβολών της, της συλλογικής της μνήμης, των προγονικών της οστών, των λατρευμένων θεοτήτων, ακόμη και της ιδιαίτερης βλάσπεσης. Μ' ένα λόγο, των πολιτικών της θεσμών.

Ο χρόνος στο αρχαίο θέατρο γίνεται αντιληπτός ως «κοινός» στον Εύνοιο και στον ύπνο των πρώτων και των ηρωίδων, ως σύντροφος, κατά κάποιον τρόπο, της ανθρώπινης πορείας



επί γης (στή. 894 από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου). Στις Βάκχες του Ευριπίδη ο Χρόνος παρουσιάζεται ως «σύμφυτος» αιώνας, να γερνάει μαζί με τις λατρεύτριες του θεού Διονύσου. Στο στή. 201 μάλιστα χαρακτηρίζεται και ως «ομήλικος», προσδιδόντάς τους ένα επιπλέον γνώρισμα αιωνιότητας.

Δεν θα ήταν άπορο εδώ να συγκρίνουμε τον συμβολικό χρόνο της δημιουργίας του κόσμου στη Βίβλο, στην «ονοματοποιητική» σύνθεση της πραγματικότητας, του λαζαρίστουν υπό το πρόσα του καθιέρωσε τη Σχολή της Φρανκφούρτης, και συγκεκριμένα το Βάλτερ Μπέντζιν του Μύθου και Βία: Ο Κύριος της εβραϊκής Γενέσεως «κατασκευάζει» τον αισθητηριακά αντιτητό κοσμό με όλα τα κατηγορήματα της «ύπαρχης», απλά ονοματίζοντάς τα, μέσα στον «συνεπτυγμένο» χρόνο μιας εβδομάδας. Ο Χρόνος χάνει την κανονιστική του χροιά, και απλά διατηρεί το συμβολικό του χαρακτήρα σ' αυτήν τη ποιητική αληγορία. Αυτό είναι και το γνώρισμα όλων των μιθολογικών Γενέσεων, γιατί η ανθρωπότητα ανακαλεί τους μνήμες μιας πλακινής δημιουργίας του περιβάλλοντος κόσμου, που εκ φύσεως είναι αδύνατο να ενταχθεί στη ρυθμική ανακύκλωση των εποχών, όπως τη βιώνει ο πολιτισμός. Μόναχη η «αποκαλυπτική» εκδοχή του χρόνου μέσα από μυστικιστικά κέιμενα μπορεί να παραλληλίστε με την εξωλογική αυτή βίωσή του, η οποία άλλωστα αφορά το θεϊκό επίπεδο της ύπαρχης, ή καλύτερα μια κατάσταση που υπερέχει των ανθρωπίνων. Στη διονυσιακή λατρεία, η υπερβατική εκδοχή του χρόνου είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο, όπως όταν οι γυναικες λάτρεις της Βάκχου καλούνται να κιτίσουν, να «αποκαλύψουν» (δηλαδή να ξεχύπουν την οροφή) και να ξανακτίσουν το ναό του θεού μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Εποι ο ναός, αντασσόμενος σε ένα κοινωνικό γήνεσαν, θεμελώνταν και «Φεδεμελώνεται» σε ρυθμισμός ταχύτατους, «χορεύντας», τρόπον τινά, όπως οι περιστρεφόμενοι δερβίστες από τα βάθη της Μ. Ασίας.





αία επιλύση του, κατέστρων το σχέδιό του παγκόσμιου μηχανισμού στην κοινωνία. Παρέμενε νευτώνεια μόνο η Μηχανική.

Στο βιβλίο του *Principia* (Αρχές) ο Νεύτων χρηματοποίησε με μεγάλη ακρίβεια τους όρους της κλασικής πα Φυσικής, τη μάζα, την οριμή και τη δύναμη. Στον ορισμό της δύναμης, ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι όροι *ώθηση* και *ροπή* εξετάστηκαν όχι από φυσική, αλλά από μαθηματική άποψη. Γι' αυτό, γράφει ο Νεύτων, ο αναγνώστης δεν πρέπει να φανταστεί ότι με τις λέξεις αυτές επιχείρησε να ορίσει το είδος ή τον τρόπο μιας οποιασδήποτε δράσης, τα αιτία της ή το φυσικό λόγο της. Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει διάκριση ανάμεσα στον σχετικό και στον απόλυτο χρόνο. Ο ίδιος έγραψε πως δεν επιχείρησε να ορίσει το χρόνο, το χώρο, τη θέση και την κίνηση, αφού είναι πασιγνωστες έννοιες, όπως σημειώσε. Παραπέμπει ότι οι ανθρώποι δεν συλλαμβάνουν αυτά τα μεγέθη, παρά μόνο από τη σχέση που έχουν προς τα αισθητά αντικείμενα. Και εξαλείφοντας μια βασική προκατά-

Οι αριστοτελείς κατηγορίες κυριαρχούν στο Μεσαιωνικό:
Ξυλενθετική διακόσμηση,
από studiolello του Federico
da Montefeltro, 1440-1510.
(Η νεκρή φύση φέρει
το χαρακτήρα
της "ματοπότης":
το αμμοδόχειο
και το σήματοδοτούν το χρόνο
και το θάνατο.)

Τα πράγματα όμως περιπλέκονται όταν η τύχος βιωματική λέξη "χρόνος" εξελίσσεται σε έννοια. Όταν, σπάς ήδη αναφέραμε, χάνει την προνομιούχα θέση της από τον κοσμό της Βουλήσης και της Επίδασης για μια μελλοντική συνέχιση των πραγμάτων. Οι ταρίχευμένοι Φαραώ θα απογοητεύονταν πολύ αν ήταν σε θέση να αντιληφθούν πόσο φθαρτή ήταν τελικά η ταρίχευση τους. Οι επιστήμες ήλθαν να σχετικοποιήσουν την έννοια του Χρόνου, να την εξορίσουν από τη σφαίρα του Μύθου και να της αφαιρέσουν το προσωπείο του Θεάτρου. Μα τα πράγματα θα έδειχναν σύντομα ότι ο χρόνος αντιστέκοταν και μεταφεζόταν αδιάκοπα σε ολόενα και διαφορετικά πρόσωπα. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς την ιστορία των επιστημών για να το διαπιστώσει. Η ανθρωπότητα πάσχει διαρκώς να "βολευετεί" σε μιαν εύπεπτη αντιλήψη της έννοιας αυτής...

Η ενοποίηση της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, που επρόκειτο να ακολουθήσει μετά το Γαλιλαϊο, ήταν κάτι παραπάνω από βόλεμα. Ο Ντεκάρτ, ο Κέπλερ, ο Νιούτων και ο Λαζουάζιέ οδηγήθηκαν σε πιο αφηρημένη, δηλαδή όλο και πιο μαθηματική, σκέψη. Ο χώρος και ο συναρφής προς αυτόν Χρόνος μετατράπηκαν σε φυσικό προβλήμα της Στερεομετρίας, δηλαδή σε ένα ατέλειωτο τρισδιάστατο κούτι, στο οποίο η ευθεία είναι η συντομότερη οδός ανάμεσα σε δύο σημεία. Όπως ο Γαλιλαϊος μετέτρεψε το χρόνο, από κάτι βιωματικό και συγκεκριμένο, σε αφηρημένη παράμετρο της κίνησης των φυσικών σωμάτων, ετοι και ο Ντεκάρτ διαστήνωσε το χρόνο, σε ορθή γωνία, με την άλλη συνιστώσα της κλασικής Φυσικής, όχι ακριβώς τη γραμμική απόσταση, αλλά το χώρο σε βάθος. Ο δε Νιούτων (Νεύτων) εξέφρασε με όρους της Φυσικής την καρτεσιανή γεωμετρία. Το μεγάλο πρόβλημα της επιστήμης του 17ου αιώνα, δηλαδή το «τι συγκρατεί τους πλανήτες στην τροχιά τους, τι συγκρατεί τον κόσμο μέσα σ' ένα σύμπαν όπου η κίνηση διαιωνίζεται», με τη βαθιμι-





“Η ζωή δεν κρατάει αιώνια,
οι νεκροί ποτέ δεν
αναστατώνουν, ακόμα και το
πο μακρύ ποτάμι κάποτε
χύνεται στη θάλασσα...”
“(Ο χρόνος απελευθερώ-
νεται μέσα από την
ακινησία”, Πλάτων
Ριβέλης, Ερείπια.)

ληψη, διευκρίνισε πως ο απόλυτος, αληθινός και μαθηματικός χρόνος, αφ' εαυτού και από την ίδια του τη φύση, ρέει σταθερά, χωρίς εξάρτηση από κάτιο το εξωτερικό, και ονομάζεται επίσης «Διάρκεια». Αντίθετα, ο σχετικός, φαινομενικός και κοινός χρόνος είναι κάποιο αισθητό και εξωτερικό (επειδή ακριβές είτε ασταθές) μέτρο της διάρκειας.

Είναι, βέβαια, εύκολο να καταλάβουμε πως η νευτώνεια κουμοσαντήλψη επτρέπεται τη συνείδηση του νεότερου ανθρώπου και τη διαιμορφώνει ακόμη και στήμερα, ασχέτως εθνικότητας, ασχέτα από τη δροσερότητά ή άλλες του πεποιθήσεις. Είναι ένα στοιχείο της κουλτούρας, και όταν κανείς ζει μέσα στο πλαίσιο μιας κουλτούρας, χωρίς ούμιας να έχει ιδέα από πού προήλθε, αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος των ανθρωπολογών και δεν ζει ους μορφωμένος, ανυειδηποτομένος, και, στο βαθμό αυτό, ελεύθερος άνθρωπος. Αυτή η ελευθερία προϋποθέτει την απρόσκοπτη αισθήση του παρόντος στο ανθρώπινο βίωμα. Σα αυτό το αδιάκοπο «έμαι εδώ μαζί με...», που χρονικά προσδιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου, και την καθιστά, ώντας βαθμό, ασύλληπτη και χημαρική, αναφέρθηκε κα ο πρόσφατα χαρομένος Γιώργος Χειμωνάς, ο οποίος υπό τη πρόμα της Νευρολογίας (ο Λόγος, Μάθημα Έβδομο, Αθήνα, «Ρόπτας», 1983, σελ. 94 και εξά., απανθίσματα) προσπάθησε να καθορίσει το δινέκες παρόν της ανθρώπινης αντίληψης για το χρόνο. Στο βιβλίο ο Λόγος, Μάθημα Έβδομο, επινένει στη χρονική-και-παρόντοκι συλλήψη της εγκεφαλικής δράσης, στρεφόμενος προς τον ίδιο τον ερευνώντα, δηλαδή τον εγκεφαλό του. Μιλά για μια συγκεκριμένη, δηλαδή διόλου υποβεττική και ελάχιστα θεωρητική, «λειτουργία του παρόντος», η οποία κατά τη γνώμη του χαρακτηρίζει την ψυχοσυμβολική δραστηριότητα του φιλούοντο ανθρώπινους εγκεφαλού. Μάλι σα για συγκεκριμένου στην ίδια τη λειτουργία του εγκεφαλού. Και αυτό τεκμηρώνεται με τη λειτουργία της μήμης. Το μυιές, άταμο, κατά τη Νευρολογία, είναι αυτό που κατορθώνει να συγκροτήσει και να επιβάλει ένα Παρόν στα βιώματά του, και κατόπιν να προχωρήσει στη διαρ-

κή ροή και αλληλουχία επιμέρους «παρόντων». Και η Νευροψυχολογία ορίζει ως λόγο τον τρόπο που έχει ο εγκεφαλός να οργανώνει, να στέρεωνται και να αναπαριστά αυτό το παρόν. Στην έννοια του χρόνου συγκεντρώνεται και κατ' εξακολούθηση δοκιμάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, «εγκαθιστώτας, αποσυνθέτωντας και επανεγκαθιστώντας τα αναρίθμητα παρόντα, με τη συνείδηση των οποίων αποτά την εναργή και ενεργό του υπόσταση μέσα σ' έναν κόδομο, που από την αρχή του έως το τέλος του είναι ένα απέλειωτο, αιώνιο Παρόν», γράφει με ούδην ο Χειμωνάς. Και ονειρεί με αυτό ότι όλες οι «ψηλές» μορφές λειτουργίας της ανθρώπινης διάνοιας δεν είναι πάρα ενεστωτικές λειτουργίες. Από το παραδειγμα, η φιλοσοφική προσεγγίση της έννοιας του χρόνου από τους Έλληνες, από όλους τους ιστορικούς πολιτισμών επίσης, από το Βυζαντίο, από την Αναγέννηση. Δεν είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε την εποχή του Γαλαλίου, γιατί ήδη στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα είναι διαφορετικές θεοκρατικές ή μη εκφράσεις της έννοιας της χρονικότητας αποδεικνύουσαν την απόφυγη του Χειμώνα. Έλλογο είναι το Ον εκείνο που διατηρεί τη μνήμη του εναργή, που θυμάται δηλαδή, κι αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτισμικής του ταυτότητας και συνέχειας, η αισθήση του αντικείμενου, του αντιληφθέασθαι, η θηβική του, ακόμα και η αισθητική του!

Απλά, μετά το Γαλαλίο, και ίδιως με τη λογοκρατία του 17ου αιώνα, το πρόβλημα μιας οριστικής θεωρητικής θεμελίωσης της έννοιας χρόνου γίνεται πιο άμεσος. Κι αυτό γιατί η δυτική σκέψη περνά τη φάση της εφθείρεις της, όπως θα 'λεγε' η Γενετική Επιστημολογία. Ο Ζαν Πιαζέ έχει διεξόδικα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό στη «Γενετική Επιστημολογία» του, και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο για τη μονιμότητα του Χρόνου ως αντιληπτικού αντικείμενου. Εκεί η εποχή του Γαλαλίου φαντάζεις ως η ντηπτική ηλικία της δυτικής σκέψης. Όσο για την έννοια της φιλοσοφικής/επιστημονικής πραγματεύσης του Χρόνου, αυτή επανήλθε, όλως περιέργως, με τη δημοσιεύση του έργου Φυσική Ιστορία των Αστονδύλων, του Ζαν Μπατιστ Λαμάρκ, ανάμεσα στο 1815 και το 1822. Οποιος Εσφυλλίζει αυτά τα τεράτωμα συμπλήκατα, είναι σαν να παρακολουθεί με λεπτομέρεις την επίπονη πορεία που ακολούθησε η Φυσική Ιστορία για να περάσει από τις αριστοτελείς ταξινομίσεις σε εκείνες της σύγχρονης Ζωολογίας. Μέσω της Παλαιοντολογίας, εγκαθίστανται σχέσεις στο χώρο κατο το χρόνο, με τη μεθόδο της συγκριτικής ανατομίας, προβλαμμάνοντας τη Βοτανική, η οποία προπορεύόταν από την εποχή του Λινναίου. Ο Cuvier γοητεύεται από τις τεράτεις συλλογές οστών των Παλαιοντολογίων Μουσείων του Παρισιού, και σε εφτά τάμους αποκάλυψε τις προσποτικές του «έρευνες γύρω από τα απολιθωμένα οστά, που αποκαθιστούν το χαρακτήρα πολλών ζωών, τα ειδή των οποίων εξενώθησαν κατά τις επαναστάσεις που έγιναν στη γη». Ένα δίστιχο του Ντελύ που εισάγει στους εφτά απολιθωμένους είναι πολύ χαρακτηριστικό.

«Θριαμβεύτρια των νερών, του χάρου και του Χρόνου, πιστεψε πώς ξαναντικρίζει η Γη τους πρώτους της κατοίκους». Μπορούσε πια κανείς να έχει μια πανοραμική θέα του Χρόνου



Ο άνθρωπος, μπροστά στην αιωνιότητα, παρουσιάζεται συντερμένος από ούδην. (Μάσκα Νο. Ο' Κίνα Μόνο, Συλλογή «Μουσείου του Ανθρώπου», Παρίσιο.)

της Δημιουργίας πάνω στη γη, χωρίς καν να κουνηθεί από τη γειτονία του. Η ανάπτυξη της ζωής, η διαδοχή των μορφών της, η σταδιακή καταστροφή τους, όλα αυτά στα έπικλητα μάτια μιας ανθρωπότητας, που θα μπορούσε να καυχηθεί ότι ανέπλεσε την ιστορία τόσων χιλιάδων αιώνων που προηγήθηκαν από την εμφάνισή της. Ο Χρόνος παύει πα να είναι έννοια ανθρωποκεντρική. Φοράει και πάλι το προσωπείο της θεόπτερας.

Κατόπιν τούτου, με την ανάπτυξη συναφών ή επικοινώνιων επιστημών (Ορυκτολογία, π.χ.), αναπτύχθηκε το πανίσχυρο άξιωμα ότι «Η Φύση δεν γερνά ποτέ, ούτε χάνει τις δυνάμεις της», αλλά οι διαδικασίες που τη διαμορφώνουν σε «πλαίσιο ιστορικότητας των πολιτισμών του ανθρώπου» δεν σταμάτησαν, συνεχίζουν να τη διαμορφώνουν. Η φύση πέρασε και περνά μέσα από κυκλικές μεταβολές, και οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε ένα χρονικό συνεχός εξέσου παλιό όσο και αχανές διάστημα μέσα στο οποίο οι πλανήτες διαγράφουν την τροχιά τους.

Με την ενηλικώση της Βιολογίας και της Γενετικής της 2012 αώνια, η αντιμετώπιση της πραγματικότητας που είχε εισαγάγει ο Γαλαίας εφαρμόστηκε, μέσω του Δαρβίνου, και στις εξελικτικές απώψεις πολλών βιολόγων της εποχής μας. Η δαρβίνια εξελικτική αλλαγή (τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ού) είναι αναλυτικά αιώναρχη με την κίνηση του Γαλαίου, από μιαν εντυπωσιακή απόψη. Έχει κατεύθυνση, ενώ, κατά τη διατυπωση του Λαμάρκ, η ζωή διαγράφει αέναος, απελευθωτούς κύκλους μέσα στη φύση. Ο Μπλουμ θεώρησε πρόσφατα την εξέλιξη πρόβλημα συνυφασμένο με την Εντροπία, και ανέπτυξε το ενδιάφερον επιχείρημα ότι, εφόσον ο Χρόνος υπεισέρχεται ως μέγεθος στις θερμοδυναμικές διαδικασίες, μπορεί επομένως να θεωρηθεί μια από τις συντεταγμένες της εξέλιξης. Αυτό για τον Μπλουμ συνεπάγεται, από τη μα ότι η εξέλιξη επιδέχεται διανυσματική περιγραφή, κι από την άλλη ότι ο βιολογικός Χρόνος είναι μια από τις διαστάσεις που ορίζουν μια φυσική-λογική κατάσταση.

Εποι. Ο Δαρβίνος, ο Λαμάρκ και οι επίγονοι τους παίζουν το ρόλο τους στην ατελείωτη αυτή θεωρητική διαμάχη ανάμεσα στα Άτομα και στο Συνεχές, στην πολλαπλότητα των φαινομένων και στην ενότητα της Φύσης, διαμάχη που έωσε στην ιστορία της επιστήμης το διαλεκτικό της χαρακτήρα από τότε που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί το συνεχές της ζωής, ως πρόγραμμα της φύσης, ανάγεται στην πλευρά της κλασικής φιλοσοφίας που ήταν προέκταση της κοιμογονίας. Ανατρέχει, περνώντας από τους στωικούς και τον Ηρακλείτο, ώς την αντιληφτή για τη φωτιά και τον κοσμό, ως ροή και ως διαδίκασια.

Την ίδια εποχή, στην Τρίτη πραγματεία του Μάγγενουλ για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμφανίζεται η παραδοχή ότι στο χώρο που γειτονεύει με τα ηλεκτρικά ή μαγνητικά σώματα, υπάρχει ώλη που κινείται, και από την κίνηση αυτή ακρίβως παράγονται όλα τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Μόνο η έννοια της βαρυτητής έξφυγε από την ενοποίηση του Μαγνητισμού, του Ηλεκτρισμού και του Φωτός, που πραγματοποιήθηκε με τους νόμους του Μάγγενουλ για το πε-

δίο. Στις εξιώσεις για το «πεδίο» ο Μάγγενουλ επιστρέφεται την έννοια του Χρόνου ως θεμελιώδως μεγέθους, γεγονός που απέσπασε το θεματισμό του Αϊνστάιν. Οι νόμοι του Μάγγενουλ συνέδουν από κάθε άποψη τη ροή, την ποσότητα και την αλληλεάρτηση ενός ηλεκτρικού πεδίου με τον μαγνητισμό που επάγει, και αντίστροφα. Η ταχυτήτα με την οποία γίνεται η διάστηση εμφανίζεται ως μια σταθερή ποσότητα, και ο Χρόνος εμφανίζεται ως βασική της παράμετρος.

Αν ο Μάγγενουλ έθεσε τέτοιες εξιώσεις υπόψη της ανθρωπότητας ήδη κατά τον 19ο αιώνα, γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα που οι εξιώσεις του προσέθελαν. Στον 20ό αιώνα ο απόλυτος θετικισμός που υιοθέτησε η Επιστήμη τού αιώνα που μόλις παρηλήπτε παραμέρισε την ανθρωποκεντρικά επιχειρήματα του νευτώνειου κοσμοειδάλου, και η Ενεργητική μάς έφερε αντιμέτωπους με μια γενική απογοήτευση απέναντι στην Επιστήμη. Στο θετικισμό, τα δύο άκρα, της Πιστής και του Αγνωστικισμού, ήταν πια δυνατόν να συναντώνται. Μια νέα φαινομενοκρατία, χτισμένη πάνω στην αντιληφτή των διαφόρων εκδηλώσεων και μετασχηματισμών της Ενέργειας, με

«Η ύψηστη ταχύτης της Μαδόνα του Ραφαήλ».
1954. (Του Salvador Dalí.)



την επιπλέον οδυσσηρή εμπειρία της στομακής βύσμας και όλες τις καταστροφικές της επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον ψυχισμό του συθρόπιου, θα ενέτεινε την ανασφάλεια σε σχέση με την –δήθεν – αυθεντική της θετικής επιστήμης. Ο Μαχ, για παράδειγμα, αντι να καταλύσει τις οντότητες που φύγορριζαν στις εξιώσεις της Μηχανικής, επιτέθηκε εναντίον των θεμελιακών αξιωμάτων της γύρω από τον Απόλυτο Χρόνο, χώρο και κίνηση. Πρόσφατε κατευθείαν την καρδιά της νευτωρίας θεωρίας, με δικαιγόρου του την εμπειροκρατία. Ήταν μάλιστα προς τομασμένον να θεωρηθεί το Χώρο και το Χρόνο καπτηγορίες της εμπειρίας μαλλί, παρά ίδιαττες της πραγματικότητας. Το Εγώ και οι Αισθήσεις κερδίζουν έδαφος, με τη σημαντική συμβολή της ολόενα αναπτυσσόμενης επιστήμης της Ψυχολογίας και της σύστοιχης της Νευρολογίας. Ενώ η γάλισσα του Νεύρου ήταν επεξεργασμένη με βάση την αντιδιαστολή (όπως είδαμε) ανάμεσα στον απόλυτο Χρόνο της Φυσικής και της πραγματικότητας, αφενός, και στο σχετικό χρόνο όπου ζουν οι κοινοί ανθρώποι, αφετέρου, τώρα αμφισβήτηται η υπεράξια βαρύτητα της αντιδιαστολής αυτής. Τα σώματα, κατά τη θεωρία του Μαχ, δεν είναι αδιάφορα προς την κίνησή τους. Η αδράνεια τους επηρεάζεται από παραμετρούς οι οποίοι επανείρονται, όπως ο Χρόνος, ως κατηγορία λειτουργικής εξάρτυσης ανάμεσα στα διάνυφρα συμβάντα. Ως παράγοντας που αναφέρεται στην αλτηλεπίδηπτη ολόληπτη της άλτης του σύμπαντος.

Η ματιά του ανθρώπου-παρατηρητή ξεφύγει, για πρώτη φορά μετά των Αρχημηδί („Δάδος, μοι πά στά και τάν γάν κινήσω“), από τις γηγενες διαστάσεις και τους πειριοδισμούς των διαστημάτων που θεωρούνται διά γυμνού οφθαλμού. Όσο για τον Αίντσταϊν, αυτός βάδισε στο δρόμο που άνοιξαν τη θεωρίες για το φως και τον ήλεκτρομαγνητισμό. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής τον ενθουσιάσαν, στα νίκτα του, σύστιπτος άλλο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Αίντσταϊν είχε μηροστά στα μάτια του τη Θερμοδυναμική ώς υπόδειγμα οικουμενικής θεωρίας.

Για τον επιστήμονα αυτόν η ακτίνα φωτός ήταν ένα στάδιο (άρα και μετρήσιμο) ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η επιστήμη δεν γνώριζε κανένα τέτοιο πεδίο που να ηρεμεί, όπτε από το εργαστήριο σύτε από τις εξιώσεις του Μάσγουελ. Και ωστόσο, ακόμη και για έναν παρατηρητή που θα κινύνταν με αυτή την ακραία ταχύτητα, τα φαινόμενα θα εκτυλίσουνταν με τον τρόπο που γίνονται στην επιφάνεια της γης. Αυτό το παράδοξο όνειρο απεδείχνεις ότι ο παρατηρητής που ταξίδευε είτε προς την κατεύθυνση του φωτός είτε προς την αντίθετη έχει την ίδια εμπειρία ως προς την ταχύτητα του φωτός. Ο Αίντσταϊν εντόπισε δύο θεμελιακά αποτελέσματα της εμπειρίας που αντιράσκουν στην παραδοσιακή Φυσική: την αμετάβλητη ταχύτητα του φωτός και την σταθερότητα των νόμων της φύσης στα διάφορα αδρανειακά συστήματα. Η κλασική Φυσική προϋποθέτει ότι ο Χρόνος και ο Χώρος είναι απόλυτα μεγέθη. Όμως ο Αίντσταϊν προτιμούσε να γράφει για ρολόγια και να μετράει με χάρακες, παρά να μάλι θεωρητικά για το χώρο και για το χρόνο. Άλλαξε η όλη αντιλ-

ψη για μια κοινή έννοια (αρχετυπικό ψυχολογικό μέγεθος), που κατά τον Πιαζέ οικοδομείται ως «σχήμα» με την εμπειρία του ενηλικιωνόμενου ατόμου): το δάστημα.

Αυτό που δίνει στην ταχύτητα του φωτός τηθέ της ως παγκόσμιας οριακής σταθεράς είναι μια βασική αρχή της επικοινωνίας. Οχι τόσο της φύσης, όσο της επικοινωνίας. Κανείς δεν μπορεί να ταχυριστεί ανερθρίστα από το φως, και το γεγονός (αναγκαστικό αυτό) της μέτρησης στο εργαστήριο επανέφερε τον υποκειμενισμό τού παραπρητή στην Επιστήμη. Μια επιστροφή στον ιδανισμό! Αυτό που τάραζε πια πολύ την κοινή συνείδηση ήταν η σχετικότητα του Χρόνου, και σ' αυτό το σημείο ο μέσος ο άνθρωπος αντέδρασε σωστά. Ο χρόνος, στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας, φαίνεται να είναι, με επανορισμό τού φυσικού του νομίμουτος, το εσώτερο στοιχείο του Συνεχούς. Αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της διαπίστωσης ήταν να κάνει η Επιστήμη άλλο ένα βήμα προς την απρόσαρτη γνήσικότητα των πραγμάτων. Ο Αίντσταϊν αναδίητης πήγε ενότητα στη σωστή σφράγιδα του Νου, στους νόμους της φύσης, και όχι σε κάποια φραντσάτικη οντότητα που τάχα υπάρχει στη φύση. Μόνο ένας πίνακας του Σαλβαντόρ Νταλί με τα ρολόγια που λειώνουν μεσά στην πτώσεις αναδυόμεται, το εφιλατικό όραμα ενός κόσμου που συντρέφεται αναδηπλωμένος και αντικρίζει τα υπλάχνα του, μιαν μετά τα υπερρεαλιστική ευκόνα θα μπορούσε ν' αποδώσει την καινούργια, επιστημοκεντρική όσο και παραλόγη εκδοχή της χρονικότητας. Ο Χρόνος φάντασε να ξεφεύγει και πάλι από τον έλεγχο της επιστήμης. Όπως είπε και ο Ξελιγνών, ήταν αναγκαῖο η ενδοσκόπηση του ίδιου του παραπρητή, του ίδιου του εγκεφάλου, που είναι, ταυτόχρονα, παραπρητής και παραπρωμένος, ώστε να οριοθετεί τη λεκτική διάτυπωση εννοιών σχετικών με το Χρόνο που να πλησιάζουν έστω την πραγματικότητα της ανθρώπινης αντιλήψης.

Ενας απέραντος, σχεδόν μι ελέγχιμος, κόμιος απλωντάει πια μηροστά στα αμιγάνα μάτια τουύ που επιστήμονα και της ανθρωπότητας, ένας κόμιος καθόλου αθώος, και αικόμη λιγύστερο θετρικός. Το καινούργιο έργο που διαδοματίζεται στο προσκήνιο της Ιστορίας περιέχει το στοιχείο της έκπληξης, και κανείς δεν υπάρχει για να εγγυηθεί τον ευχάριστο χαρακτήρα της έκπληξης αυτής.

Masks of Time: Myth, Science, Epistemology and Myths Again

N. Xenios

The embalmed Pharaohs would be very disappointed, if they were able to realize how perishable their embalming was after all. Sciences have managed to make the notion of Time relevant, to banish it beyond the sphere of Myth and to deprive it of the mask of Theater. However, reality would prove soon that Time was resisting and was continuously masked, undertaking the disguise of different persons. One can only follow the story of sciences to find it out. Humanity has all the time tried hard to suit it to a comfortable perception of this notion.