

ΣΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Anthony Bryer

Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ

Στις 25 Δεκεμβρίου του 1984, και ενώ οι εύποροι Δυτικοί αντάλλασσαν ευχές για τα Χριστούγεννα, αγόραζαν οικογενειακά δώρα και μερικοί στόλιζαν και δέντρα, στην Αιθιοπία θέριζε η πέινα. Ο λαϊκός τραγουδιστής Μπομι Γκέλντορφ, για να ενισχύσει την προσπάθεια ανακούφισης από το λιμό, έγραψε ένα σπαραξικάρδιο τραγούδι-έκκληση που είχε τον τίτλο "Ξέρουν ότι είναι Χριστούγεννα;" και το τραγούδησε στην τηλεόραση με φόντο σκηνές λιμοκτονούντων Αιθίοπων. Ο Μπομι Γκέλντορφ, που τιμήθηκε για τη βοήθειά του στη συγκέντρωση χρημάτων, υπενθύμισε στους Δυτικούς ότι υπήρχε ένας τρίτος, οικονομικός, κόσμος που τη χρονιά εκείνη δεν ήταν προσκεκλημένος στην κοινή γιορτή όλων των χριστιανών. Όμως υπέθετε ότι ο δικός του πολιτισμός ήταν κοινός. Τα θύματα του λιμού στην Αιθιοπία σίγουρα δεν φάνταναν να ξέρουν ότι ήταν Χριστούγεννα. Ένας σοβαρός λόγος γι' αυτό ήταν το ότι αυτό που γιορτάζαν στην Αιθιοπία τη χρονιά εκείνη, στις 29 του μήνα Ταλασσα του έτους 1700, δεν ήταν καν Χριστούγεννα. Οι Αιθίοπες είχαν χάσει τα πάντα εκτός από την ταυτότητά τους, για την οποία το ημερολόγιο μπορεί να είναι προσδιοριστικό στοιχείο εξίσου ζωτικό με τη γλώσσα ή τις σχέσεις συγγένειας – ή και τη βασιλεία, στην οποία αυτοί που την ασκούν βασίζουν συνήθως το ημερολόγιο τους σε κάποια εγκόσιμα βάση ή σε κάποιον ουράριο κύκλο.

Όπως το διατύπωσε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ': "Διά του παρόντος είνε η βασιλική εξουσία να ασκείται με τον σωστό ρυθμό και τη σωστή τάξη, και η αυτοκρατορία να αντιπροσωπεύει την αρμονία και την κίνηση του Σύμπαντος, όπως αυτή προέρχεται από τον Δημιουργό...". Ο Κωνσταντίνος είχε τη λεπτότητα να μην επιβάλει την πορφυρογένεσή του στο ημερολόγιο (έχει γεννηθεί στην Πορφύρα, το πορφυρό δώματο των βυζαντινών ανακτόρων), γιατί ήξερε ότι έγραψε στα μέσα μιας πολύ φοβερότερης Έβδομης Εποχής, ή Χιλιετίας, ή Ημέρας της Δημιουργίας του Σύμπαντος. Οι υπολογισμοί αυτού του είδους τοπιθετούν με ακρίβεια όλους τους πιστούς στη θέση τους μέσα στο σταθερό ξεδίπλωμα ενός θείου σχεδίου. Την εποχή του Πορφυρογέννητου –σύμφωνα με το ημερολόγιο του Γκέλντορφ, ας πούμε, το Σωτήριον Έτος 950 από τη Χριστογέννετα και τα πρώτα Χριστούγεννα– στο Βυζάντιο είχε ήδη υπολογισθεί με ασφάλεια η Κομμογένεσις στο Έτος Κτίσεως, που άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου 5509 π.Χ. ή π.Ε. – ένα έτος που σήμερα είναι "προ Χριστού", για μερικούς, ή "πριν από την Εποχή μας" για κάποιους άλλους. Πριν την ώρα του, έχω ήδη αποκαλύψει τις παγίδες της πολιτικώς ορβής χρονολόγησης. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η χρονολόγηση με βάση ένα ημερολόγιο όπως το βυζαντινό, το οποίο εμπειριέχει ένα Τέλος του Χρόνου, με κάποια Ημέρα της Κρίσεως κατά την Έβδομη Ημέρα ή Χιλιετία ή Εποχή.

1. Οι όγιοι του μηνός Οκτωβρίου, μικρογραφία από μηνόλιγό του ενδέκατου αιώνα.

Bienvenue Nationale Bibliothek:
Οι όγιοι του Οκτωβρίου παριστάνονται ως ομάδα και έχουν ασκητική εμφάνιση. (Γ. Γαλάβραρς, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Εκδοτική Αθηνών, 1995.)

ΦΩΒΑΠΤΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΒΛΟΥΜΗΝΟΣ



Για ν' αρχίσουμε από την αρχή, όπως διαπίστωσαν οι Άδαμ με τα ζώα, το να ονομάζεις σημάνει να εξημερώνεις. Όπως συνέβη με την ονομασία του ελέφαντα, ο Χρόνος είναι φοβερό θηρίο για τον εξημερώνεις κανείς με αριθμούς, μετά να το χρησιμοποιήσεις, και τελικά να το αξιοποιήσεις για να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους. Μπορείς να αρχίσεις από οποιαδήποτε άκρη του, τη μικρή ή τη μεγάλη. Οι άνθρωποι του μεσαίων είχαν την τάση να πλησιάζουν τον ελέφαντα από πίσω, με προφύλαξη, αναφέροντας πρώτα-πρώτα ότι "έχει μικρή ουρά". Αυτό ήταν καθησυχαστικό. Αντίστοιχα, είναι μικρός ο φόβος όταν πρόκειται για μικρές χρονικές περιόδους. Όταν ο χρόνος μετρείται τοπικά και σε ανιώδα σειρά, υπάρχει, από πούμε στην Ελλάδα ή στην Ιρλανδία, μια αναλογία 3 προς 1: για παραδείγμα, τρεις περιστροφές του κομπαλογίου ή τρεις δεκάδες σε ένα κομποσκοίνι προς έναν καφέ ή μια μίτρα Γκίνες. Η διαπίστωση "μία ώρα μετά το αποδειπνον" αρκούσε για να γνωρίζεις κανείς πότε πέθανε ένας μανάχος στην Τραπεζούντα το 14ου αιώνα². Λιγότερο ακριβής ήταν η εκτίμηση "τρία ταγιάρα", που, όταν βρισκόμουν στην ενδοχώρα του Πόντου, πήρα ως απάντηση στην ερώτησή μου σε πόση ώρα θα περνούσε το επόμενο λεωφορείο για την Τραπεζούντα. Αντίθετα με το ελληνικό αμέωνς ή ακόμη και με το ιστανικό *ταΐσανα* ("άυριο"), το μήκος τριών τουρκικών ταγιών πυροειδή να είναι ένα δράμα αιωνιότητας. Ένας Ιρλανδός θα με συμβούλευε: "Κατ' αρχήν, δεν θα ξεκινούστα από εδώ".

Με μιά τέτοια συμβούλη, δεν υπάρχει αληθινό πρόβλημα στην προσέγγιση της μεγάλης άκρης του Χρόνου. Όπως συμβαίνει και με τον ελέφαντα, η κλίμακά του είναι τόσο εξωτραγματική, που δεν μπορεί να δει κανείς την άκρη του. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια να συμφιλώσει κανείς την κίνηση των σεληνιακών μηνών με τα ηλιακά επι, εμπλέκοντας πλανήσεις και αστέρες στην εξίσωση της κοσμικής αφρονίας, πρόκειται να καταλήξει σε ένα συμπτέρασμα τοσού υποθετικού, που δεν αξίζει τον κόπο να το περιμένει. Οι Μάγιιοι επιστρέψανταν όχι λιγότερους από δέκα ερχωματικά συστατικούς κύκλους για να φτάσουν σε έναν Μεγάλο Κύκλο 374.440 ετών, ενώ το βασιλιωνιακό Μεγάλο Έτος θα έπρεπε, ωθηρωτικά, να φτάνει τον απίστευτο αριθμό των 432.000 δικών μας ετών. Είναι ώρα να πάτε σπιτι: χάστε το λεωφορείο³.

Οι ασυμφωνίες των χρονοδιαγραμμάτων με βάση τον ήλιο ή τη σελήνη μάς αγγίζουν στενότερα. Προέρχονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το γεγονός ότι πολλοί πολιτισμοί ακόμη αργοπορούσαν να προσαρμόσουν το ωμαϊκό Ιουλιανό ημερολόγιο ("παλιό ημερολόγιο") στις διορθώσεις που εισήγαγε με το Γρηγοριανό ημερολόγιο ("νέο ημερολόγιο") ο πάπας Γρηγόριος ΙΙ⁴ το 1582 μ.Χ. Οι ορθόδοξες και οι προτεσταντικές χώρες ήταν κακώποτες προς τους παπικούς νεοτερισμούς, εστός και αν αυτοί ήταν επιστημονικά ακριβείς. Για τον Σαΐηπτρ και τον Θερβάντες, ας πούμε, οι οποίας πέθαναν την ίδια μέρα, στις 23 Απριλίου του 1616 μ.Χ., γιορτή του Αγίου Γεωργίου, αλλά συνάντησαν τον Δημιουργό τους με διαφορά 11 ημερών, η ενόχληση ήταν μικρή. Στο κάτω-κάτω, ο Σαΐηπτρ

ήτερε τα πάντα για τη Δωδέκατη Νύχτα των Χριστουγέννων. Όμως οι Δυτικοί κομμουνιστές, που διαπιστώνουν ότι η Οκτωβριανή επανάσταση συνέβη, στην πραγματικότητα, στη Ρωσία τοΝοέμβριο, βρίσκονται μάλλον σε μεγαλύτερη αμηχανία.

Η λαϊκή μνήμη προστηλώνεται για μεγαλύτερο χρόνο σε Παλιά Ημερολόγια. Στο Πόντο, όπου στη δεκαετία του 1920 τόσα η Τουρκική Δημοκρατία όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης υιοθέτησαν το Νέο Ημερολόγιο, οι Έλληνες Πόντιοι χρειάστηκαν να αφήσουν στους Τούρκους Πόντιους το καθηκόν να θυμούνται το Παλιό Ημερολόγιο. Εκεί σου παίρνει μόνο ένα ταξίγρα για να καταλάβεις ότι το πανηγύρι που γίνεται στις 28 Αυγούστου (με το νέο ημερολόγιο) σε ένα παραδοσιακό μουσουλμανικό χωρίο αντιστοιχεί στη γιορτή της Κομητήσης της Θεοτόκου, που κάποτε εορτάζονταν στις 15 Αυγούστου (με το παλιό ημερολόγιο).

Όμως ο πιο πιστός πλαισιομερολογίτης που έχω συναντήσει είναι το ψάρι *Trachurus trachurus* με το χαρακτηριστικό στιμάδι του σταυρού στο σώμα του (Ελληνικά σταυρίδι ή σαυρίδι, Τουρκικά *ıstavridi*), το οποίο σήμερα εμφανίζεται στην φαραγόρα της Τραπεζούντας της 27 Σεπτεμβρίου (με το νέο ημερολόγιο), εγκαίρως ή ακαίρως για τη γιορτή της Ανυψώσεως του Τιμού Σταυρού της 14ης Σεπτεμβρίου (με το παλιό ημερολόγιο) – αειθαμάστο παράδειγμα ιχθυϊκής προσαρμογής.

Υπάρχουν και ευκολότεροι τρόποι να υπερπηδά κανείς την ημερομηνία χωρίς να βλάπτει το μήνυμα: για παράδειγμα, με ένα e-mail ανάμεσα στο Αγίο Όρος και τον κόσμο του Μπομπ Γκέλντοφφ, όποτε οι 13 μέρες δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εκατομμυριόστού του δευτερόλεπτου. Το απλό μήνυμα είναι ότι, στην πραγματικότητα, οι Αιθιόπες γιόρταζαν τα Χριστούγεννα στην 7 Ιανουαρίου 1985, κατά το ημερολόγιο του Γκέλντοφφ. Το αληθινό μήνυμα είναι ότι χωρίς ημερολογιού αγνοούνται όχι μόνο πού και πότε, αλλά και ποιοι είμαστε.

Οι ασυμφωνίες που προκύπτουν από τη χρήση ενός αποκλειστικά σεληνιακού ημερολογίου είναι πιο σοβαρές. Το ισλαμικό ημερολόγιο χρονολογεί με αρετήρια το *hijra* (Εγίρα) του Προφήτη από τη Μέκκα στη Μεδίνα στις 15 Ιουλίου 622 μ.Χ. Από τότε το Έτος Εγίρας έχει αποκρυψεί από το Σωτήριον Έτος κατά ένδεκα ημέρες του χρόνου. Σε μικρή κλίμακα, αυτό σημαίνει ότι ο Οθωμανική Αυτοκρατορία ἐπέτρεψε να προσαρμόζει το δημόσιο χρέος της στο ηλιακό οικονομικό έτος των δυτικών τραπεζών που την δανειστούσαν – πράγμα που πρόσφερε στο κράτος χώρο για ελιγμούς, με τη χρήση του ενός ημερολογίου για την εισπράξη των φόρων και του άλλου για τα έδειμα τους⁴. Κάποιος όμως θα έβγαινε χαμένος. Έχει ακόμη υποστηρίχει στις μια από τις συνέπειες ήταν ότι η βρετανική κατοχή της Κύπρου προσώριζε τόσο ημέρα, όταν ο υποναύαρχος λόρδος Τζων Χέι παρουσιάσθηκε μπροστά στις πλέις της Λευκωσίας στις 12 Ιουλίου (με το νέο ημερολόγιο) του 1878 μ.Χ., επειδή ήταν οπλισμένος μόνο με δύο μουλάρια που κουβαλούσαν σακάκι με φρεσκοκομένα νομίσματα των έξι πενών, τα οποία



έφερε για να πληρώσει τους υποτιθέμενους καθυστερούμενους μισθίους των οδωμάνων αξιωματύχων⁵.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τέσσερα χρόνια αργότερα, την 31η Οκτωβρίου (με το παλιό ημερολόγιο) του 1882 μ.Χ., που ήταν η αρχή του έτους 1300 από Εγίρας. Οι στρογγυλοί αριθμοί, όπως οι αιώνες και οι χιλιετίες, είναι εποχές αγωνίας. Όπως ανέφερε ο σερ Ουΐλιαμ Ράμσεϊ, ο οποίος γνώριζε καλά την Τουρκικά εκείνη την εποχή: "Το 1882 ήταν πολύ εμφανής μια αλλαγή, και αυτό συνέχειται από τότε. Υπήρξε σαφής αναζωγόνηση του μωαμεθανικού αισθητισμού. Οι τρέχουσες προφητείες δεν αφορούσαν πλέον την τουρκική εξουσία, αλλά το γεγονός ότι το έτος 1300 ... ήταν εποχή μωαμεθανική εξουσίας, που θα έφερε ή νέα ζωή και δύναμη γη την έχαστη και πληρή καταρρευση. Η αλλαγή του επιθέτου, η χρήση πλέον όχι του τουρκικός, αλλά του μωαμεθανικού, είχε τη σημασία της...⁶

Και άμα, η άφιξη του έτους 1400 από Εγίρας πέρασε αρκετά ήμερα, γιατί τότε στην Τουρκικά ήταν ήδη 21 Νοεμβρίου (με το νέο ημερολόγιο) του 1979 μ.Χ., αν και πολλοί μένουν προσκολλημένοι σε ένα πολύ παλιότερο ιρανικό ημερολόγιο και γιορτάζουν το πεντή, δηλαδή το Νέο Έτος, κάθε 22 Μαρτίου (με το νέο ημερολόγιο). Σύμερα, στα 1999-2000, πώς θα γίνονταν να επιστημέθει η τρίτη χιλιετία μ.Χ. στην επιστημονική, αλλά ουσιαστικά μονουλμανική, Τουρκία; Πρακτικά, βρέθηκε η ανεπιστημη και μερική λύση της συγχώνευσης με έναν άλλο στρογγυλό αριθμό. Κατό ευτυχή σύμπτωση, η Τρίτη χιλιετία συνέπιπτε με την αναζωύρωση του τουρκικού ενδιφέροντος για την έβδομη εκατονταετορίδα της ίδρυσης του οθωμανικού κράτους στις 27 Ιουλίου του 1299 μ.Χ. Την επίσημη ημερομηνία την είχε πάρει ο Edward Gibbon από μια βιζαντινή πηγή⁷. Οι επίτειοι έχουν τη χρονομότητα τους.

Δεν ξέρουμε αν οι Αιθιόπετες βρήκαν τον χρόνο να συλλογίσουν πόσο σημαντικό ήταν ότι ο λιμός του 1984 μ.Χ. συνέπιπτε με το δικό τους έτος 1700. Ήταν νέος αιώνας, με βάση το ημε-

ρολόγιο που άρχισε με την Εποχή των Μαρτύρων επί βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, κληρονομιά από την Κοπτική εκκλησία και ανάμνηση μιας αρχαίας αδικίας. Ο αιθηριοπός μήνας Ταΐσσας (αραβικός Κήλακ, κοπτικός Κοΐλακ, πτολεμαϊκός Χοΐάκ) είναι άλλος ένας ιστορικός προσδιοριστής.

Οι Εποχές των πολιτικών θριάμβων μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερη μακροβιότητα. Στις αρχές του 20ού αιώνα μ.Χ. οι Σύροι χριστιανοί χρονολογούσαν ακόμη με βάση την Εποχή των Σελευκιδών, η οποία άρχισε με την είσοδο του Σελεύκου Α' του Νικάτορος στη Βαβυλώνα το 312 π.Χ.

Αντιθέως, οι Εποχές της Ιδεολογίας έχουν πιο ρηχές ρίζες. Η Εποχή της Γαλλικής Επανάστασης τελείωσε με το "έτος XIV" το 1820 μ.Χ. και η Φασιστική Εποχή του 1922 εξέπνευσε μαζί με τον ίδιο τον Μουσολίνι. Όμως, αφότου ο Ιουλίος και ο Αύγουστος μήνας αφερεύθηκαν αντιστοίχως στον ίουλο Καίσαρα και στον Αύγουστο, οι επόμενοι τέσσερις μήνες, αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούν αισιώς να ονομάζονται αριθμητικά – ανθίσταμενοι στον μόνιμη περιαγών για κάθε Μεγάλο Δικτάτορα, που επιζήτει την αθανασία, να δώσει το όνομά του σε κάποιους διάσεισμο ή μήνα. Είναι σαν άδεια βάθρα που εκλιπαρούν για κάποιο άγαλμα.

Που καταλήγει ένας τέτοιος υπολογισμός; Αποτελεί μόθιο το ότι οι αρχαίοι και οι μεσαιωνικοί άνθρωποι αδιαφορούσαν για τον χρόνο και βασίζονταν σε πρόσχειρους λογαριασμούς, όπως τα σημερινά ταιγάρα και οι καφέδες. Στην πραγματικότητα, η ονομασία του χρόνου ήταν έμπον ιδέα τους, γιατί αυτή περιέγραφε τη θέση τους μέσα στην τάξη του Σύμπαντος από την πρώτη μέρα της γέννησής τους. Αυτό ίσχει ιδιαίτερα στον χριστιανικό κόσμο, όπου οι λειτουργικοί κύκλοι, οι εορτές των αγίων (και επομένων οι ονομαστικές εορτές), οι πανηγύρεις και οι ντεστιες, είχαν παγωθεί, τουλάχιστον από την εποχή του Κωνσταντίνου του Παρφυρογένετου, ως παρονομαστές όλων των παραδόσεων. Οι λαβύρινθοις αλλά επίπονα σαφείς υπολογισμοί των κινητών κύκλων του χριστιανικού και

2. Θεοφάνης Στρελίτσας
Μπαΐκα, τμήμα
τοιχογραφίας, 1527.
Μετέωρα, Μονή Αγίου
Νικολάου Αναπούσα.
Καβολικό: Ο άδη, γυναί⁸
κα χαρογολάσσος, απλώνει
το χέρι του και ονομάζει
τα ζώα, που μοιάζουν ήμερα.
(Μ. Αχεράστου-Παπαμάνου,
Βιζυηντής Τοιχογραφίες,
Εκδοτική Αθηνών, 1994,
ο. 188, εικ. 168.)

του ιουδαϊκού Πάσχα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη χριστιανική παράδοση αυτό ήταν το κατ' εξόχην πρόβλημα που διαιρέσει την ιεραρχία της Κελτικής και της Ρωμαϊκής Εκκλησίας στη Βρετανία κατά τη Σύνοδο του Whitby το 663 μ.Χ. Για τους Αρμενίους, που πάντα αγωνιώνταν να είναι Ορθόδοξοι σε θέματα θρησκείας, χωρίς όμως να γίνουν εξ αυτού και εγκόμιμοι οι υπηκοοί του ορθόδοξου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ζητήματα αυτού του είδους είχαν ζωτική σημασία. Για παράδειγμα, συναντήσαν πραγματικά μεγάλη δυσκολία να δικαιολογήσουν την προσαρακοστιανή τους ντεσιά που ονομαζόταν αγαλμόν, προτού την καταδίκασον τους Βιζαντινούς, όταν το 1064 μ.Χ. ο βασιλιάς τους Γκάκικ Β' διακήρυξε ότι "θα την προσύστουν μέχρι το τέλος, και τώρα και πάντα"⁸.

Τέτοιες διακρίσεις έχουν πρακτική σημασία μέσα σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Στο εγκόμιο επίπεδο, θυμούματα τη φορά που βιοτόκουμον σε ένα κοινόχρονα ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ και μια Εβραϊα (Ιεραπλήν) επιβάτης ρώτησε (στα Αγγλικά) τον Μουσουλμάνο (Παλαιστίνιο) οδηγό αν ήξερε πότε έπεφτε το αρμενικό Πάσχα τη χρονιά εκείνη. Θεωρώντας ότι είχαν κάνω με ένα υποδειγματικό παράδειγμα διαθρησκειακού διαλόγου, ρώτησα την επιβάτηδα γιατί ενδιαφερόταν. Ήθελε απλώς να ξέρει αν καποτοί Αρμενίους φωτογράφος θα ήταν διαθέσιμος για μια συγκέντρωση για το *bar-mitzvah* – ένα παράδειγμα πρακτικής, τουλάχιστον, συνύπαρξης. Ταξίδευα από το ίδιο αρχαιολογικό μουσείο του Ιαραΐλ στο άλλο, για να βρω εκθέματα με περισσότερο συγκεχυμένη χρονολόγηση: άλλα με βάση τη Σημερινή Εποχή και άλλα με βάση την Εποχή του Δεύτερου Ναού, ο οποίος καταστράφηκε το 70 της Σημερινής Εποχής.

Ας πάρουμε μια πο μακροσκελή περίπτωση. Το 1466 μ.Χ., ο Αθανάσιος Νικιτίν, Ρώσος και Ορθόδοξος έμπορος από το Τβερί, ξέκινε να κανεί εμπορίο με τους Τατάρους και κατέληξε στην Ινδία. Η διηγήση του αρχίζει με τη συνηθισμένη ρωσική επικήληση: "Δι' ευχών των αγίων Πατέρων τημάν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱε Θεού, ελέησον τον αμαρτλώδο θυson από τον ιερόνυμο, γιο του Νικήτα". Ουμώς η καταληκτική προσευχή που κλείνει το ημερολόγιο του έξι χρόνων αργότερα, το 1472, είναι σε ένα είδος Αραβικών και έχει ως εξής: "Ο Θεός έρει τα υπόλοιπο! Ο Άλλαχ ο Προστάτης έρει, αμην. Στα όνομα του Άλλαχ Ελεήμονος και Αγαθοδερού, ο Θεός είναι μεγάλοι!... Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Άλλαχ την Διμούριο!" Ασχετικά με το ίδιο νόμα που του δίνουν, όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό, αλλά ο Αθανάσιος κόντευε να χάσει την ταυτότητά του μαζί με το ημερολόγιο του – σταδιακά. "Η μεγάλη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού δεν μου είναι γνωστή. Τη συμπεράνια από σημάδια – η μεγάλη χριστιανική γιορτή πέφτει εννέα ή δέκα μέρες πριν από τη μουσουλμανική γιορτή. Δεν έχω τίποτα μαζί μου, δεν έχω βιβλία...". Με τη βοήθεια βιβλίων και μιας αριθμοποιητής, υπολογίζω ότι το πλησιέστερο που έπεισε το ορθόδοξο Πάσχα πριν από τη μουσουλμανική γιορτή *Eid al-Fitr* την περίοδο αυτή ήταν στις 17 Απριλίου 1471 μ.Χ., που προηγείται κατά οκτώ μέρες (της ήμερας αυτής συμπεριλαμβανομένης) της 1ης Shawwal του

έτους 872 από Εγίρας – σταν ο Αθανάσιος βρισκόταν πιθανώς στο Ιράν¹⁰. Σύντομα ο Αθανάσιος ταξίδεψε με το ίδιο νόμα χοτζά Πιουσουσφ Κορασανί. Όταν ένας μουσουλμάνος αξιωματούχος αμφισβήτησε την πίστη του, ο Αθανάσιος απάντησε: "Κύριε, κι εσύ προσεύχεσθε, εγώ κάνω τρεις προσευχές, εγώ κάνω τρεις προσευχές. Εγώ είμαι έρων, κι εσύ είσαι ντόπιος." Ο αξιωματούχος απάντησε: "Φαίνεσαι ότι δεν είστα πραγματικά μουσουλμάνος, αλλά δεν έρεις τη χριστιανική πίστη"¹¹.

Ο Αθανάσιος/Γιουσουφ άρχισε την επιστροφή του από το Υντεραμπάντ περίπου το 1471 μ.Χ. ή 875 από Εγίρας, μια χρονολογία που δεν θα την υπολογίζω και με το γενικευμένο ημερολόγιο της δυναστείας Γκούπτα, το οποίο αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου του 320 μ.Χ. Όμως πώση στη Ρωσία ήταν σίγουρα το έτος 6979 από Κτίσεως, ενώ σύμφωνα με άλλα ημερολόγια, που ισχύουν τη χρονιά εκείνη, ήταν το 1519 κατά το Αντιοχικό, το 6963 από Κτίσεως κατά το Αλέξανδρινό, το 1782 κατά το Σελευκικό, και κατά το ημερολόγιο των Μαρτύρων (που αναφέρθηκε ήδη σε σχέση με τον Μπούμπ Γκελντορφ) ήταν το 1187. Στον Καύκασο ήταν το γεωργιανό έτος 7057 από Κτίσεως και το έτος 159 του πασχάλου κύκλου τους. Ο Αθανάσιος διεσήγαγε την Αρμενία, όπου, σύμφωνα με τα λόγια ενός σχολιαστή στον κολοφώνα ενός χειρογράφου, ήταν "το έτος 920 της Χαϊκαενίης Εποχής" (δεν ανέφερε την Μικροαρμενική Εποχή, για την οποία ήταν το 387), "η πιο θλιβερή περίοχη, που δύσαμε γεμάτοι αγωνία στο έλεος των απίστω και των άδικων φοροεισπρακτώρων, που κατέτρεχαν και λετηλούσαν το αρμενικό έθνος μας"¹².

Το 1472 μ.Χ., ή 876 από Εγίρας, ο Αθανάσιος/Γιουσουφ είχε φτάσει στην Τραπεζούντα, η οποία είχε κατακτηθεί από τους Οθωμανούς το 1461, και διέσχισε τη Μαύρη Θάλασσα, φτάνοντας στην Κρητική. Η Κρητική, την οποία οι Οθωμανοί δεν είχαν κατακτήσει μέχρι το 1475, ήταν μια κυψελή λαών, που ο καθένας τους ήταν φανατικά προστηλωμένος στο δικό του ημερολόγιο. Υπήρχαν Αρμενίοι κάθε χρονολογικού συστήματος. Στο Τουσφούτ Καλέ οι μη ταλαιπωδοί, φοντακενταλίστες Καραΐτες Εβραίοι της Κρητικής ήταν υπολογίζαν το έτος αυτό ως το 5233 από Κτίσεως – τουλάχιστον έτοις νομίζω, όμως αυτοί βρίσκονταν στη μεσορομανική διάδικτη με τους Εβραίους της Κωνσταντινούπολης¹³.

Οι χρονολογίες όμως που είχαν πραγματική σημασία στην Κρητική την εποχής εκείνης ήταν αυτές των σημαντικότερων κυριάρχων. Στην Κάρφα ο Γενούεας Πρόδεονς Αντονέτο Καβέλλα χρονολογούσε τα έγγραφα στο έτος 1472 μ.Χ., κατά το παπικό πρότυπο. Στο Θεοδωρο-Μανγκούτ ο Αλέξανδρος, πρίγκιπας της Γοτθίας, χρηματοποιούσε τον βυζαντινό υπολογισμό με βάση το Έτος Κτισεως (διατυπωμένο στην πράξη ως Ιδικτιών) 5 σε έναν δεκαπενταγενή κύκλο, του οποίου η φορολογική πρόσλευση είχε προ πολλού λημονοθεί. Ο Χάνος των Ταταρών της Κρητικής Mengili Giray χρηματοποιούσε το ημερολόγιο της Εγίρας, αλλά ο Μογγόλοι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με το Έτος του Κουνελιού (ή μήτις ήταν της Τίγρης;) του δωδεκαετούς κινεζικού κυκλου.

3. Η Δημητριούργη του Κόσμου, τημήμα από τη φημισμένη εμπνευσμένη από τη Γένεση, 1180-90. Σικελία, Μοναράκε, Μητρόπολη. Ο Χριστός δημητριούργει τον ουρανό, που περικλείει την περιλλογή κύκλων, δότα, τον ήλιο και τη σελήνη. (Ν. Χατζηδημήτης, Βαυαρινό φωτοδιάστατο, Εκδοτική Αθηνών, 1994, σ. 152, εικ. 138.)

FLUMINARIA · IN
MAMTO · CELI ·





4. Χάρτης της Υφήλιου με επίκεντρο τη Μέσκο, εγχόρδος το ορείχαλκος, τέλη του 17ου αιώνα, ιδιωτική συλλογή, (The Story of Time, σ. 056.)

φιοβήτει ότι οι Τάταροι της Κιμαΐας τηρούν τη δική τους Πρωτοχρονία με κάθε μεγαλοπρέπεια μέχρι σήμερο δεν έχει παρά να σκαρφαλωεις κατά την εαρινή ισημερία μέχρι τον λευκό καταρράκτη του Ακτού, πάνω από τη Γάλα της Κιμαΐας, για να βρει τα δέντρα στολισμένα με σημαιες και την πηγή γεμάτη από σπασμένα μπουκάλια βότκας¹⁴.

To 1472 μ.Χ., όταν ο Αθανάσιος Νικίτην επέστρεψε, επιτέλους, στη Ρωσία του έτους 6980 από Κίτσεως, ο μονάχος Γενναδίος πέθανε στη μονή Προδρόμου του Μενοίκειου όρους, στη σημερινή Βόρεια Ελλάδα. Οι Ελλήνες του οφείλουν πολλά, γιατί ως πατριάρχης Γενναδίος Β' ο Σχολάριος (1454-56, 1463, 1464-65 μ.Χ.) ήταν ο επίλεκτος πατριάρχης του Σουλτανού Μωάμεθ του Πορθητή μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ. Προφανώς, είχε κάνει κάποια συμφωνία με τον Σουλτάνο, η οποία καθορίζει τη νομική και οικονομική ταυτότητα των Ορθόδοξων μέσα στο ισλαμικό κράτος, για την οποία δεν έχουμε ακριβή σύγχρονη της καταγραφή. Όμως ο Γενναδίος είχε καταγράψει πολλές φορές τις απόμεις της συμφερόντων όλοι οι θεοσεβείς (Ορθόδοξοι) για την Όγδοη Ημέρα. Εποχή ή Χιλιετία της Δημιουργίας – ένα γεγονός επικείμενο τότε, καθώς πλησιάζει το έτος 7000 από Κίτσεως, που έπεφτε στα 1492 μ.Χ.¹⁵. Διερωτάται κανείς σε ποιο βαθμό αυτή η ανώτερη πίστη (ή εσωτερική πληροφόρηση) επηρέασε τις διαπραγματεύσεις του Πατριάρχη με τον Σουλτάνο. Πιθανώς τις θεωρούσε μια βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση για λιγότερο από σαράντα χρόνια, μέχρι να κατασχεθεί το μισθό της ανθρώπινης ζωής. Ήεραν ότι ήταν η Ημέρα της Κρίσεως:

Όταν ήρθε ο καιρός, το 1492 μ.Χ., κανείς δεν φάνηκε να το παίρνει ειδηση. Στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης Μάξιμος Δ' (1491-97

μ.Χ.), ο οποίος ως μοναχός στο Άγιο Όρος είχε και αυτός γράψει για την Ημέρα της Κρίσεως, ήταν πολύ απασχολημένος με τη διεύκρινη της θέσης των Ορθόδοξων στα εδάφη της Βενετίας, για να το προσέξει στο ημερολόγιό του. Στο ίδιο το Άγιο Όρος οι μοναχοί των μονών Παντοκράτορος και Παντελεήμονος χρονολόγησαν μια δικαστική απόφαση για κάποια αμφιβοτιμένο κτήμα σ' αυτό ακριβώς το έτος 7000 από Κίτσεως, χωρίς κανένα σχόλιο¹⁶. Και ομως, για τους περισσότερους Ορθόδοξους οι τρομακτικές συνέπειες της Ημέρας της Κρίσεως ήταν απεικονισμένες στις τοιχογραφίες των ναών, απεικονίσεις που έγιναν ακόμη ποι παραστατικές μετά το 1492 μ.Χ.¹⁷. Ομως περίπου αυτή την εποχή οι περισσότεροι Ορθόδοξοι εγκατέλευσαν σιωπηρά το από Κίτσεως υπέρ του μετά Χριστόν, αν και στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος άντες μέχρι το 7208 από Κίτσεως, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου (πάντα με το παλιό ημερολόγιο) του 1700 μ.Χ. Τι δεν είχε πάει καλά το 7000 από Κίτσεως ή 1492 μ.Χ.: Δεν συνέβη τίποτε. Αντιθέτω, στις 27 Οκτωβρίου 1492 μ.Χ., όπως έφερε κάθε μαθητής, ο Χριστοφόρος Κολόμβος "ανακάλυψε" την Αμερική (ή μάλλον, την Κούβα). Μεταξύ άλλων, το γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία, όχι ενός νέου ημερολογίου, αλλά του (σήμερα ασφαλώς μη πολιτικώς ορθού) συνόματος "Προ-κολομβιανή" για μια ολόκληρη αρχαιολογική περίοδο της Αμερικής.

Οι Χιλιαστές, όταν λήγει ο χρόνος τους, επιστρέφουν κατά σύντημα στον υπολογιστή τους (οι λαϊκοί ελληνικοί Καζάμιες της Τουρκοκρατίας ανέβαλλαν συνεχώς την Τελευταία Ημέρα μέχρι το 1773 μ.Χ.). Άλλα πάντα υπήρχε μία διέξοδος. Είναι ζήτημα συμπεριληπτικής μετρητής. Οι υπολογισμοί και οι συναφείς έννοιες των Εβραίων, των Αρμενίων και των Βζαντινών περιλαμβάνουν μια Όγδοη Ημέρα της Εβδομάδας ή Εποχής ή Χιλιετίας. Την εξήγηση των θεολογικών συνεπαγμούμενών την αφήνουν στον Μεγάλο Βασιλείο¹⁸. Όμως, εκ των υστέρων πλέον, ομοιογόνως τώρα ότι οι περισσότεροις από τις χρονολογίες που έχω δώσει μέχρι σήμερης είναι λανθασμένες – μέχρι και 182 μέρες προς τη μία ή την άλλη κατευθυνσην. Για λόγους ευκολίας, έχω δεσχεί την 1η Ιανουαρίου της Πρωτοχρονίας, αλλά, στην πραγματικότητα, ελάχιστα ημερολόγια αρχίζουν το έτος 7000 δημήρες, στην πραγματικότητα, από την 1η Σεπτεμβρίου 1491 μέχρι την 31η Αυγούστου 1492 μ.Χ. Επομένως, ο Κολόμβος είδε την Κούβα την ίδια.

Αλλά ας ξαναμετρήσουμε – αυτή τη φορά συμπεριληπτικά. Στην Κούβα ο Πρόδερμος Φιντέλ Κάστρο μπορεί να είναι εκκεντρικός, αλλά ασφαλώς έχει δίκιο να αρνείται να γιορτάσει την έναρξη της Τρίτης Χιλιετίας πριν από το 2001 μ.Χ. Στο Βιζάντιο, επίσης, η Όγδοη Χιλιετία ήρθε στην ώρα της – την 1η Σεπτεμβρίου 1492 μ.Χ. Ο Κολόμβος έφτασε, τελικά, κατά την Όγδοη Ημέρα. Στο τέλος του κόδιου ψήφης ήρθε ένας νέος κόσμος. Ήεραν ότι ήταν μια Νέα Ημέρα: Χρειάστηκε όμως άλλος μοναχός της Αγίου Όρους, με το όνομα Μάξιμος και πάλι (κατά κόσμον, Μιχαήλ Τριβώλης, 1470-1566), για να γίνει αντιληπτό ότι μια ενετελώς απρόβλεπτη νέα Εποχή είχε, στην πραγματικότητα, αρχίσει την Όγδοη

Ημέρα. Το 6950 από Κτίσεως ο (Άγιος) Μάξιμος ο Ἐλληνής ήταν ο πρώτος που μίλησε στους Ρώσους για την ανακάλυψη της Αμερικής: "και σήμερα ζει εκεί πέρα ένας νέος κόσμος και μια νέα ανθρώπινη κοινωνία"¹⁹.

Μετάφραση: Ι. Φ. Βλαχόπουλος

Σημειώσεις

- Κωνσταντίνος Ζ. Πρωτορεύωντος, εκδ. A. Vogt, *Le Livre des Cérémonies*, I (Paris 1967), 2.
- Bryer, A., "Some Trapezuntine monastic obits", *Revue des Études Byzantines*, 34 (1976), 125-138.
- Toynbee, A. J., *A Study of History*, VII (Oxford 1954), 293-305.
- Sahilioglu, H., "Svis Year Crises in the Ottoman Empire", *Studies in the Economic History of the Middle East*, ed. M. A. Cook (Oxford 1970), 233-252.
- Hill, G., *A History of Cyprus*, III (Cambridge 1952), 295.
- Ramsey, W. M., *Impressions of Turkey During Twelve Years' Wanderings* (London 1897), 136.
- Gibbon, E., *The Decline and Fall of the Roman Empire*, VI (London 1788), 311.
- S. D. B. A., "Byzantine Orthodoxy and the "Preliminary Fast" of the Armenian Jews and other Minorities in Byzantium" (*Jerusalem* 1995), 223-242.
- Lernhoff, G., "Beyond Three Seas: Afanasi Nikitin's Journey from Orthodoxy to Apostasy", *East European Quarterly*, 13 (1979), 431-447.
- Το ίδιο βιβλίο περιλαμβάνοντα: V. Grumel, *La Chronologie* (Paris 1958); G. S. P. Freeman-Grenville, *The Islamic and Christian Calendars* (London 1995); Y. Dağlı & C. Ucer, *Tarih Çevirme Kılavuzu*, III (Ankara 1997), αλλά δεν εγγυώνται για τους υπολογισμούς μου.
- Bryer, A., "The crypto-Christians of the Pontos", *Δελτίο Κέντρου Μικροποταμών Σπουδών*, 4 (1983), 18.
- Sanjian, A. K., *Clophons of Armenian Manuscripts*, 1301-1480 (Cambridge, Mass. 1969), 301.
- Bowman, S. B., *The Jews of Byzantium* (Alabama 1985), 321-323.
- Vasilev, A. A., *The Goths in the Crimea* (Cambridge, Mass. 1936), 221-266.
- Turner, C. J. G., "Pages from Late Byzantine Philosophy and History", *Byzantinische Zeitschrift*, 57 (1964), 365-372.
- Τζέσουν, Μ. Ι., *Πατραρχικοί Λόγοι* (Κωνσταντινούπολη 1884) - *Actes du Patriarchat*, éd. V. Kravan (Paris 1991), 180.
- Goury, M. R., *Etudes sur le Jugement dernier post-Byzantin* (Thessaloniki 1985).
- "The Eight Day", στο J. Danielou, *The Bible and the Liturgy* (London 1956), 262-266; A. Sharf, "The Eighth Day of the Week", στο *Jews and other Minorities in Byzantium* (*Jerusalem* 1995), 28-51.
- Denisoff, D., *Maxime le Grec et l'Occident* (Paris 1942).

"Do they Know it's Christmas?"

A. Bryer

This article argues that calendars are distinctive signifiers of cultural identity. People are distinguished by how they measure time. From their birthday onwards their scheme of time places them in precise relationships with their society, their secular ruler and their concept of cosmic order. Complications arise with the co-existence of time systems, lunar and solar calendars. The collision and interpenetration of cultures is reflected in their time systems. Major eras have political, historical or religious origins, but the Byzantine Year of the World (*Anno Mundi*) has an inbuilt end of time at the Eighth Day, Millennium or Era, precisely from 7001 AM or 1492 AD, when, instead of the end of the world, came the unexpected discovery of a new world.

A. A. M. B.

5. Χαρακτικό του Θεόδορο
Galle, 1605 διάνα: Το θέμα του, *Nova Reperta* (Νέα Ανακούψεις), συνδέεται με τις γεωγραφικές ανακαλύψεις του Κολομβού και του Vespucci με σύγχρονες τεχνολογίες εφευρέσεις, όπως ήταν: η πυραϊδαλοποίηση, η γεωμετρία και το μηχανικό ρόλο. (A. Grafton, *New Worlds, Ancient Text*, Harvard Univ. Press, 1992, σ. 203.)

