

ΜΙΑ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βάνα Μπουσέ
Αρχαιολόγος

Στη Γερμανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυκλοφόρησαν την εποχή της Επανάστασης του 1821 διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήστης με θέματα εμπνευσμένα από τον ελληνικό Αγώνα, που τεκμιρώνουν τα φιλελληνικά αισθήματα μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων της εποχής εκείνης. Τα αντικείμενα αυτά, επιτραπέζια παιχνίδια, τραπουλες, ταπετσαρίες και άλλα παρόμοια, ήταν από τη φύση τους εφήμερα και, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για την υπαρξή τους, τα ίδια σπανίως διατηρήθηκαν. Ετσι η περιγραφή μιας τραπουλας με φιλελληνικά θέματα, που από μια σειρά ευτυχών συμπτώσεων έφτασε πλήρης και σε καλή κατάσταση ώς τις μέρες μας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η τραπουλα αυτή αποτελείται από 52 παιγνιόχαρτα, διαστάσεων 8,4 x 5,5 cm, των οποίων τα σχέδια έχουν αποτυπωθεί με τη μεθόδο της χαρακτικής και έχουν επιχρωματισθεί με το χερι. Φυλάσσεται σε μια χαρτονένια θήκη, διαστάσεων 9,3 x 6,2 x 2,9 cm, που έχει σήμερα ανοιχτό γκρίζο χρώμα και που είναι διακοσμημένη με χρυσαφίες τανίες, επίσης από χαρτόνι.

Ο συνδυασμός των συμβόλων των παιγνιόχαρτων με τα πρόσωπα των παρασάσσεων δεν είναι τυχαίος αλλά αποτέλεσμα επιμελούς επιλογής. Οι ρηγάδες και οι ντάμες έχουν φυσικά μεγαλύτερη βαρύτητα από τους βαλέδες· το σπαθί και η κούπα μεγαλύτερη από τα άλλα χρώματα, πολύ περισσότερο που στα γερμανικά το σπαθί ονομάζεται σταυρός και η κούπα καρδιά.

Έτσι, ρήγας σπαθί είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ενώ ντάμα κούπα η Μπουσούλινα, που παρουσιάζεται και εδώ, όπως και στις άλλες γερμανικές φιλελληνικές μαρτυρίες, σαν μια από τις επικρατέστερες μορφές της ελληνικής Επανάστασης. Ο ρήγας σπαθί φέρει την επιγραφή "πρίγκιπας

Υψηλάντη". Τα πλούσια μαλλιά χαρακτηρίζουν έναν νέο, ακμαίο άντρα. Απλότητα και αφιλοκέρδεια συμβολίζει η απέριττη στολή του. Μοναδικό στολίδι της οι χρυσές επωμίδες που λυγράφισε ο τεχνίτης, για να υποδηλώσει τον υψηλό βαθμό που είχε ο Υψηλάντης στο ρωσικό στρατό. Παρουσιάζοντάς τον εξαλλού μονόχει-



ρα και με το παράστημό του, θέλησε να θυμίσει στους Γερμανούς πώς ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε πολεμήσει και είχε πληγωθεί στη μάχη της Λειψίας, ή, σύμφωνα με άλλους, στη Δρέσδη, πάντως στον πόλεμο κατά του Ναπολέοντα, του μεγάλου τους εχθρού.

Ντάμα σπαθί είναι η "πριγκίπισσα Μουρούζη", που εικονίζεται πλούσια στυμένη, με διάδημα και πέπλο. Τα χέρια της, με τα δάκτυλα πλεγμένα, ενώνονται σε δέσητο. Η Μουρούζη, σε δευτέρη αμερική μετα τον Υψηλάντη θέση, σαν ντάμα σπαθί, δηλαδή στον σταυρό, αποτελεί όχι μόνο αναφορά στις σφαγές της Κωνσταντινούπολης, αλλά και σαρή μνεία στον απαγχονισμό του Πατριάρχη, στο οποίου η επικείνωσή σε μια τραπουλά ήταν βέβαια ανάρμοστη. Το ονόμα Μουρούζη συνδέεται στενά με την θανάτωση του Γρηγορίου του Ε', όχι μόνο γιατί ο δύο Μουρούζες, ο Κωνσταντίνος, γραμματεάς και δευτερεύεας του Πατριάρχη, και ο αδελφός του Νικόλαος, διερμήνεας του στόλου, θανατώθηκαν δύο μόνο μέρες πριν από τον Πατριάρχη, αλλά κυρίως μέσω της Μουρούζη, που απεικονίζεται στο χαρτοπαίγνιο σαν ντάμα σπαθί. Ήταν χήρα του Δημητρίου Μουρούζη, που είχε αποκεφαλισθεί το 1812 στο στρατόπεδο της Σουμίλας, με την αιτιολογία ότι είχε υπογράψει τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Όταν άρχισαν οι σφαγές στην Κωνσταντινούπολη, η Νίλη ανέθεσε στον Πατριάρχη την επιβλεψη της Μουρούζη και των έξι παιώνων της, έτσι ώστε η προβλεπόμενη φυγάδευση τους από την Πόλη να δώσει άλλο ένα επιχείρημα για τη θανάτωση του Πατριάρχη.

Ο βαλές σπαθί μάς εκπλήσσει κάπως με την επιγραφή Αρναούτης, δηλαδή Αλβανός, αλλά αν η τράπουλα τοποθετήθη χρονικά στα δύο πρώτα χρόνια του Αγώνα, υπόθεση προς την οποία συγκλίνουν όλες οι ενδείξεις, ο Αρναούτης θα μπορούσε να θεωρηθεί αναφορά στον Αλή

Πασά, πράγμα που θα δικαιολογούσε και την πλούσια στολή με την οποία εμφανίζεται, αφού γενική ήταν η πεποίθηση πώς ο Άλη Πασάς είχε συσσωρέψει μεγάλο πλούτο. Ο Αλβανός φοράει πράσινο επενδύτη στολισμένο με χρυσά σειρήτα και γούνα, ενώ στα χέρια κρατάει σπαθί. Στο κεφάλι έχει, μόνος αυτός από όλες τις φιγούρες της τράπουλας, κόκκινο φέσι με χρυσό σειρότητα.

Ο ρήγας καρό φέρει την επιγραφή "πριγκίπας Οδυσσέας" και αναφέρεται βέβαια στον Ανδρούτσο. Ενας νέος αντρας με κομψή πριγκιπική εμφάνιση, νεανική κόμμωση, μπλε επενδύτη με χρυσά σειρήτα, άπρο ποκάμισο με δαντέλια τραχηλία και κόκκινη ζώνη, τείνει το δεξί χέρι με σκίνη γηγενοκινή.

Η ντάμα καρό έχει την επιγραφή "Έλενα Τοπόλη", ένα όνομα που δεν αναφέρουν οι ιστοριγράφοι της εποχής. Παρουσίζεται εξαιρετικά πλούσια τυπεμένη, με λεπτό διάδημα, πέπλο, γούνα και περιδέραιο. Την τραγική της ιστορία γνωρίζουμε από ένα γερμανικό φιλελληνικό ποίημα που δημοσιεύτηκε στην ερδούσαδαια εφημερίδα "Literarisher Merkur" στις 11 Οκτωβρίου 1821. Σύμφωνα με αυτό, βάρβαροι εχθροί, που δεν κατονάζονται, απήγαγαν τη νέα γυναίκα, αφού προηγουμένως κατακρεούργησαν τον πατέρα της και κατέστρεψαν το σπίτι τους. Ο αδελφός της καταδίωξε τους εχθρούς, τους έφθασε, και σκότωσε την αδελφή του, την οποία δεν μπορούσε να σώσει, απαλλάσσοντάς την από την αιτίωση και τα δεινά της αιχμαλώσιας. Δεν γνωρίζουμε αν η Τοπόλη είναι ιστορικό πρόσωπο ή αν στην ιστορία της συμπύκνωσε η φιλελληνική ποίηση τα δεινά τόσων άλλων ομοθενών της. Πάντως θα πρέπει να υπάρχει και τρίτη αναφορά σε αυτήν, γιατί στο ποίημα που αναφέρεται κατονομάζεται μόνον ο αδελφός. Εκτός αν το όνομα Έλενα αποτελεί επινόηση του σχεδιαστή της τράπουλάς μας.

1. Παγκύριχτο ρίγας σπαθί με την επιγραφή "Πριγκίπισσα Μουρούζη".

2. Ρήγας μπαστούνι που φέρει την επιγραφή "Πριγκίπας" και αναφέρεται προφανώς στον Γιωργόκη Ουρίπιο.

3. Ντάμα μπαστούνι, η αδελφή των Υψηλάντων, "Πριγκίπισσα Υψηλάντη".

4. Ντάμα καρό, η εικόνα της Μπουσουμπίνας, "Ποπούκια".

Βαλές καρό είναι ο "Μοραΐτης", που εμφανίζεται απλά ντυμένος και οπλισμένος. Η πλούσια γενειάδα του έρχεται σε αντίθεση με το φαλακρό του κεφάλι, εμφάνιση που τον χαρακτηρίζει ως άντρο ακμαίο αλλά που δε βρίσκεται πια στην πρώτη ήλικια. Στα δεξιά του χέρι κρατάει γιαταγάνι, ενώ στο ζωνάρι του είναι στερεωμένη η κουμπούρα. Για λόγους οικονομίας του χώρου απεικονίζεται το γιαταγάνι λοξά, πίσω από το κεφάλι του.

Ο ρήγας μπαστούνι φέρει την επιγραφή "Γιορντάκη" και αναφέρεται προφανώς στο Γιωργάκη Ολύμπιο, του οποίου ο ρόλος στα πολεμικά γεγονότα της Μολδοβλαχίας υποδηλώνεται με το καλύμμα της κεφαλής του: μάρο, σε σχήμα κυλίνδρου, φέρει το σύμβολο των Ιερολοχίτων, δηλαδή κρανίο και κάτω από αυτό δύο οστά χιαστή. Ο Γιωργάκης ειχε υπηρετήσει στο ρωσικό στρατό και γι' αυτό φορεί στολή με χρυσά σειρήπτα και από πάνω έναν κόκκινο μανδύα στολισμένο με γούνα. Με το δεξιό του χέρι κρατάει τη λαβή ενός πιστολιού.

Ντάμα μπαστούνι είναι η αδελφή των Υψηλάντηδων. Από όλες τις φιγούρες της τράπουλας, αυτή είναι η πιο λιτή στη διακόσμηση και η πιο σεμνή στην εμφάνιση, πράγμα που υποδηλώνει τη νεότητα αλλά και την αγνότητα της εικονιζόμενης. Χωρίς κοσμήματα και χωρίς πανωφόρι, με ένα απλό φόρεμα και πέπλο χωρίς διάδημα, κρατάει στο αριστερό της χέρι ένα σταυρό, προς τον οποίο δείχνει με το δεξιό.

Βαλές μπαστούνι είναι ο "Υδραιος". Ντυμένος απλά με στολή λευκογάλαζη, φορεί κόκκινο ζωνάρι και κοντό, κίτρινο μανδύα που δενεί στο στήθος. Με το αριστερό χέρι κρατάει λογή με αρπάγη. Πάνω σ' αυτό το παιγνιόχαρτο χάραξε ο τεχνίτης και το ονόμα του: C. H. Zoelcke, Λειψία.

Ο ρήγας κούπα φέρει την επιγραφή "πρίγκιπας Καντακούζηνος". Πρόκειται για το Γεωργίο Καντακούζηνό, που ακολούθησε από την αρχή τον Αλεξανδρό Υψηλάντη και ήταν ο διοικητής του σώματος των Ιερολοχίτων. Ο Καντακούζηνός φοράει πλούσια στολή αξιωματικού, εκών οι λαβές δύο πιστολιών καταλαμβάνουν το κέντρο της εικόνας.

Ντάμα κούπα είναι η Μπουμπουλίνα. Η εικόνα της διαφέρει από αυτές που παρουσιάζουν οι άλλες ντάμες της τράπουλας. Ενώ εκείνες εμφανίζονται με τα χέρια ενωμένα σε δέσηνη η χαμηλωμένη ή να κρατούν σταυρό, και με τα μαλλιά καλυμμένα, η Μπουμπουλίνα εικονίζεται με τα μαλλιά λυτά να ανεμίζουν στον αέρα και με το χέρι υψωμένεν σε προτροπή. Το νεανικό πρόσωπο δίπλα στο κόκκινο σύμβολο της καρδιάς φαίνεται με τα χέρια ενωμένα σε δέσηνη γνωστούς πανώ από αυτές τις μορφές ενώ αγώνα μακρινού, που φανερό είναι πόσο τον συγκινούστε.

σαν μια απλή μαύρη στολή χωρίς στολίδια, ακριβώς όπως την παρουσιάζει, κι ένα κράνος με το έμβλημά τους, κρανίο και δύο οστά χιαστή. Επίσης μας παρουσιάζει τον εικονιζόμενο νέο να κρατάει λόγχη, πράγμα που κι αυτό είναι σωστό, γιατί οι Ιερολοχίτες ήταν λογχοφόροι.

Η περιγραφή των εικόνων που αποτελούν τις φιγούρες αυτής της τράπουλας έδειξαν, νομίζω, με τον πιο πειστικό τρόπο πόσο καλά πληροφορημένο ήταν το φιλελληνικό κανόν στη Γερμανία από την αρχή κιούλας του Αγώνα για όσα συνέβαιναν στον ελληνικό χώρο. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο στο ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου και των φιλελλήνων αλλά και στις προσπάθειες πληροφορησης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, που κατέβαλλε η ελληνική πλευρά, ασυντόνιστες βέβαια και ανοργάνωτες αλλά πάντως υπαρκτές τόσο στο δύο πρώτα χρόνια του Αγώνα όσο και μετά το 1826.

Η τράπουλά μας δεν έχει χρονολογία αλλά τα πρώτα που επικρατούν στις φιγούρες της είναι αυτά που κυριαρχούν κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης στο γερμανικό τύπο και στα διάφορα φιλελληνικά δημοσιεύματα. Επομένως το πινακότερο είναι να τιπάθητε το 1822, όπως μας πληροφορεί και ένα σημείωμα παλαιότερου κατόχου της τράπουλας.

Ο τεχνίτης που τη σχεδίασε θέλησε, όπως φαίνεται, να δώσει μια όσο γινεται πληρέστερη εικόνα των μαχομένων Ελλήνων. Έτσι έχουμε από τη μαριά με τους ρηγάδες τέσσερις αρχηγούς, τρεις από τον πόλεμο της Μολδοβλαχίας, πράγμα που είναι και ένα ισχυρό πτυχείριμα για την πρώιμη χρονολόγηση της τράπουλας. Με τους βαλέδες εξόλου έχουμε τις στρατιωτικές δυνάμεις που διέθεταν οι Ελλήνες, τις ναυτικές, που εκπροσωπεί ο Υδραιος, τις χερσαίες, που υποδηλώνειν ο Πελοποννήσος, τον Ιερό Λόχο, αλλά και τους Αλβανούς του Άλι Πασά. Οι ντάμες θυμίζουν στους φιλέλληνες την άλλη, την τραγική μορφή του Αγώνα, η Υψηλάντη τις προσευχώμενες αδελφές, τη Μπουρούντη τις χήρες μητέρες, τη Τοπάλη τα θύματα του πολέμου. Τέλος, η ντάμα της καρδιάς, η Μπουμπουλίνα, συμβαλλεί στην επίδια πιος ο αγώνας αυτός για την ελευθερία θα ευδωθεί.

Philhellenic Themes in a Deck of Cards

A number of everyday objects with themes inspired by the Greek war of independence began circulating, in 1821, in Germany, as well as in other European countries, thus documenting the philhellenic sentiments of a great number of contemporary Europeans. These objects, board games, decks of cards, wallpapers and other similar items, were ephemeral in nature and so, although we have testimonies of their existence, the actual objects have rarely been conserved. It is for this reason that the description of a deck of cards with philhellenic themes, which has survived to this day, complete and in good condition, through a series of happy coincidences, is of particular interest. This deck consists of 52 cards, each of 8.4 x 5.5 cm, and decorated by hand-painted etchings. The association of the playing cards' symbols with the personages depicted on them shows this to be the result of careful consideration.