

Α) Ο άνθρωπος - ο επιστήμονας - ο υπάλληλος

Το 1992 υπήρξε χρονιά σκληρή για τον επιστημονικό κόδωμα της Ελλάδας, αφού την στέρησε από καταξιωμένα μέλη της πνευματικής ζωής, και ιδιαίτερα των ανθρωπιστικών σπουδών: Κωνσταντίνος Δημητράς, Γεώργιος Μπακαλάκης, Γιάννης Κακριδής, Μανόλης Ανδρόνικος, οι απώλειες. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου έγινε γνωστό, από στόμα σε στόμα, ότι δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας και ο Νικόλαος Πλάτων, ο "κορυφαίος προϊστορικός αρχαιολόγος της Κρήτης", όπως τον ανέφεραν οι εφημερίδες των ημερών εκείνων. Στον Τύπο ακριβώς τονιζόταν ο επιστημονικός του δεσμός με την Κρήτη, γιατί είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η επιστημονική προσφορά του Νικολάου Πλάτωνα, που τον καταξιώσαν ανάμεσα στους έλληνες και ξένους συναδέλφους του, ήταν ακριβώς η ανασκαφική, μελετητική, αναστηλωτική και μουσειακή εργασία που εξετέλεσε στην Κρήτη, με βάση τα κρητικά μνημεία όλων των εποχών. Από τις εκτεταμένες ανασκαφές μινωικών επαύλεων, ιερών, νεκροταφέων και του τέταρτου μινωικού ανακτόρου, της Ζάρκου στην ανατολική Κρήτη, ώς τις αναστηλώσεις των ενετικών τειχών του Ηρακλείου και της βασιλικής του Αγ. Μάρκου και ώς την οργάνωση του μεγάλου Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου και την συμβολή του στο στήσιμο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, για να αναφέρθουν ορισμένα μόνο, βασικά έργα του. Και αυτά παράλληλα με τις επιστημονικές του δημιουργίες, είτε εκθέσεις ανασκαφών και χρονικά αρχαιολογικών εργασιών, είτε αυτοτελή δημοσιεύματα και μελέτες, που όλα μαρτυρούν για την πολυμερεία και την ευρυμάθεια του, ήδη από τα πρωτόλεια του 1930. Άλλα δεν είναι ο σκοπός εδώ να αποτιμήσει το συνολικό επιστημονικό έργο του Νικολάου Πλάτωνα, έργο που κατ' αρχήν ξεφεύγει από τα όρια του διαθέσιμου χρόνου, όπτε να πλέχεται το εγκώμιο της προσφοράς του, κάτι που θα προκαλούσε στον ίδιο αμφιχαίνια, αφού ήταν τόσο ξένο στον σεμνόν τον χαρακτήρα. Σκοπός είναι να γίνει γενικά πιο γνωστός



Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ένας άλλος τομέας της προσφοράς του Πλάτωνα, εκτός της Κρήτης, δηλαδή η υπηρεσία του στην Ακρόπολη των Αθηνών και το έργο που επετέλεσε σχετικά με την διάσωση και την συντήρηση των μνημείων πανω και γύρω από τον Ιερό Βράχο.

Αφού είχε ήδη συμπληρώσει σχεδόν 30 χρόνια υπηρεσίας, τα περισσότερα στην Κρήτη, ο Νικόλαος μετατέθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1961 στην Διεύθυνση της Α' Περιφέρειας Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Ακρόπολη Αθηνών. Σε 3 μέρες προτήλθε και ανέλαβε υπηρεσία, αλλά επέστρεψε αμέσως στην Κρήτη, όπου τον καλούσαν επειγόντες υπηρεσιακές ανάγκες. Ουσιαστικά την διεύθυνση της Ακρόπολης ανέλαβε τον Μάιο του 1962. Για τα επόμενα χρόνια υπήρξε διευθυντής της Ακρόπολης με

δημιουργικό έργο, ώς το τέλος του 1965, όποτε συνταξιδοτήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία με τον βαθμό του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων και έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια συνολικής υπηρεσίας.

Την αποχώρησή του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ακολούθησε μια δημιουργική δεκαετία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου ως καθηγητής της Αρχαιολογίας διδάξει προϊστορική αρχαιολογία και ιδιαίτερα τον μινωικό πολιτισμό.

Εχοντας συμπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε καταλλήλωτερος άνθρωπος να αναλάβει ως πρόεδρος της νεοσυσταθείσας τότε "Ομάδας Εργασίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως", θέση που κράτησε από τον Οκτώβριο του 1975 έως τον Ianouάριο του

1978. Από την θέση αυτή προσέφερε νέο έργο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες που είχε αρχίσει παλαιότερα ως Διευθυντής της Ακρόπολης.

Αυτή την πτυχή του επιστημονικού έργου του Νικόλαου Πλάτωνα την σχετική με την Ακρόπολη θα ήθελα να σας παρουσιάσω απόψε, και ευχαριστώ τις κυρίες Κοραλία Μοσχούρη, της Γραμματείας της Εφορείας Ακροπόλεως, και Φανή Μαλούχου, της Γραμματείας της Επιτροπής Ακροπόλεως, για τα σχετικά στοιχεία που μου έδωσαν από τα αντίστοιχα αρχεία. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν την μνήμη και τις προσωπικές μου αναμνήσεις, αφού είχα την τύχη, έστω και για μια χρονιά, το 1963, να υπηρετήσω ως δύρκως τότε επιμελητής Αρχαιοτήτων στην Ακρόπολη κάτω από τον Νικόλαο Πλάτωνα. Γιατί αυτά που δεν μπορούν να δώσουν τα στοιχεία των ψυχών αρχείων είναι η έντονη ανθρώπινη παρουσία του, η δεισιδική του ματιά, η λεπτοφυΐη φυσιογνωμία του, η αγαθότητα της ψυχής, η αγάπη του για τους νέους. Οπλισμένος με απέραντη υπομονή, ήταν πάντοτε έποιμος να μορφώσει με καλοσύνη και επιεικεία τους νεότερους του, να μεταδώσει τις τεράπτεις γνώσεις του, να κατευθύνει την επιστημονική τους σκέψη. Περίμενε όμως και ανταπόκριση, περίμενε το σπόρος που κατέθετε να μην πάει χαμένος. Σπάνια θύμιμων, άλλα όταν θύμιμων αυτό φαινόταν στα φλογερά του ματιά, που έξεπειναν τότε, όπως περιγράφει σένας παλιός του φίλος, ο καθηγητής Μενέλαος Πλαράμας, τις "αστραπές των ματιών"².

Το αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι, ενώ ο ίδιος ήταν άνθρωπος με ελεύθερη σκέψη, βαθιά γνώση και καλλιέργεια, και αναγωρισμένη πια προσφορά, ήταν συγχρόνως υπεύθυνος υπόλληλος, με ήθος και εξαιρετικά αναπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης. Είχε επιλέξει από νωρίς να υπηρετήσει την δημόσια Αρχαιολογική Υπηρεσία και, παρά τις δυσχέρειες, την μικρή υλική αμιθιή, τους περιορισμούς που επιβάλλει το Δημόσιο, δεν έπαυσε ποτέ να το υπηρετεί ευσυνειδήτα και με αυταπάρητη. Πίστευε βαθιά στον κοινωνικό και παιδευτικό ρόλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας



στην Ελλάδα και έταξε ως έναν από τους σκοπούς της ζωής του την ορθή και υπεύθυνη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις αυτές – παρ' όλο που αυτό κατέρωγε πολύ από τον πολύτυπο χρόνο, σε βάρος ίσως της επιστημονικής του απόδοσης ή της προσωπικής του άνεσης. Η δύναμή του πάντως ήταν ότι συνέζευξε το δύο, και δεν επετρεψε στο ένα να υποτάξει το άλλο – και αυτό φαίνεται από το οργανωτικό του έργο, το γεγάμο ανθρωπικά, και την παράλληλη ουσιαστική επιστημονική του προσφορά στην ελληνική αρχαιολογία και αρχαιογνωσία. Αυτό, πιστεύω, είναι το μήνυμα που στέλνει στους νεότερους του ο Νικόλαος Πλάτων.

Β) Η Ακρόπολη στις αρχές της δεκαετίας του 1960

Για να γίνει αντιληπτό το έργο του Πλάτωνα στην Ακρόπολη αξίζει να αναμνησθούμε τα αρχαιολογικά πράγματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως στις

αρχές της δεκαετίας του 1960. Ο Νικόλαος Πλάτων ανέλαβε την διεύθυνση της Ακρόπολης ουσιαστικά το καλοκαίρι του 1962, ενώ η θέση χήρευε από καιρό, ύστερα από την συνταξιοδότηση του άλλοτε Εφόρου Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως Γιάννη Μηλάδη και την μετάθεση του μέχρι τότε εφορεύοντα κ. Γεωργίου Δοντά. Ο πράκτορος του, ο δημωυρικός Γιάννης Μηλάδης, είχε ήδη φέρει σχέδιον σε πέρας δύο μεγάλα έργα: πρώτον, την εκτεταμένη ανασκαφή στα νότια πρανή της





Ακρόπολης, από την περιοχή του Ωδείου του Ηρώδη του Αττικού, έως σχεδόν το θέατρο του Διονύσου, όπου διανοιγόταν τότε η νέα χάραξη της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτη (1955-1960), και δευτέρο, την μεταπολεμική ανοικοδόμηση και επανέκθεση του Μουσείου Ακρόπολεως (1953-1964). Η ανοικοδόμηση και ανακατασκευή του Μουσείου, με τις προσθήκες νέων αποθηκευτικών χώρων, υπήρξε έργο ουσιαστικό αλλά, πριν ακόμη καταστεί δινατόν να αξιοποιηθούν πλήρως οι χώροι αυτοί, άρχισαν να κατακλύζονται από τα νέα ευρήματα των ανασκαφών στην νότια κλίτη. Οι περισσότεροι, πάντως, εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου είχαν ήδη παραδοθεί στο κοινό και η υπηρεσία ανέθεσε στον επίτιμο παίδιευθυντή Ακρόπολεως Γιάννη Μηλιάδη την ολοκλήρωση του έργου της επανέκθεσης, που έγινε κατόπιν της 1964³.

Τα μνημεία του ιερού Βράχου όμως παρουσίαζαν έντονες φθορές και απαιτούνταν επείγουσες επεμβάσεις, που φαινόταν ανί-

σχυρή να αντιμετωπίσει συνολικά η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο Πλάτωνας επισήμαινε⁴ αμέδως το 1962 ως πρωταρχική ανάγκη την αναστηλωτική εργασία στην πρόσταση των Καρυατίδων του Ερεχθίου, “λόγω της προσούσης φθοράς”, δηνας αναφέρει. Επίσης τις αναστηλωτικές εργασίες στον Παρθένονα καθώς και την ανάγκη στερέωσης του βορείου τείχους της Ακρόπολης, γιατί της προσκοντάντων “ωρισμένα τμήματα εις επικίνδυνον κατάστασιν”. Διαπιστώνται ακόμη ως αναγκαίες τις στερεωτικές εργασίες στο θέατρο του Διονύσου και στην Στοά του Ευμένους, όπου “πολλά τμήματα κινδυνεύουν στα καταρρεύσουν”. Το μόνο μνημείο όπου συνεχίζονταν αναστηλωτικές εργασίες ήταν το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, πιθανότατα κάτω από την πίεση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την χρήση του από το νεοσυσταθέν “Φεστιβάλ Αθηνών”.

Η διευθέτηση των αρχαιολογικών χώρων γύρω από τον Ιερό Βράχο ήταν επίσης μια μεγάλη ανάγκη,

και είχε επισημανθεί νωρίτερα από τον εμπνευσμένο τότε προϊστάμενο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, που πέθανε όμως ξαφνικά το Πάσχα του 1963. Σε συνδυασμό πάντως με τις εκτεταμένες κατεδαφίσεις απαλλοτριωμένων σπιτιών στα ανατολικά του θεάτρου του Διονύσου και στην περιοχή του Ωδείου του Περικλή, είχε αρχίσει την άνοιξη του 1961 από τον υποφαινόμενο μια πρώτη προσπάθεια τακτοποίήσης του χώρου και περιουσλογής και ταξινόμησης των διάσπαρτων αρχαίων⁵. Ο Πλάτωνας επεξέτεινε αυτό το πρόγραμμα, ώστε να καλύψει πια μεθόδικά όλη την νότια κλίτη της Ακρόπολης.

Στην αρμοδιότητα της Εφορείας πέρασε το 1964 και η περιοχή της Αρχαίας Αγοράς, προσθέτοντας έτσι νέα προβλήματα.

Αλλά και θέματα λεπτομερικά του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Η κίνηση των επισκεπτών ήταν για την τότε εποχή μεγάλη, και έπρεπε να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες προσβάσεις. Αείζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών τότε, το 1962, ήταν λιγότερος από το 1/3 των σημερινών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αρχείου της Εφορείας⁶:

Ιούλιος 1962 :	49.932
Ιούλιος 1992 :	161.636
Αύγ. 1962 :	60.673
Αύγ. 1992 :	194.851 επισκέπτες.
Πάντως υπήρχε την εποχή εκείνη, θυμίζω, και η ρομαντική νότα, αφού μπορούσε ακόμη κανείς να επισκεφθεί την Ακρόπολη τους καλοκαιρινούς μήνες και όταν είχε πανέληνο. Τις μαγευτικές εκείνες νύχτες του Αυγούστου του 1962 επισκέφθηκαν την Ακρόπολη 4.047 επισκέπτες, 501 ντόπιοι και 3.456 ξένοι.	

Η μαγεία όμως δεν κράπτει για πολύ, αφού σύντομα, το 1964, το Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε, “προς αποφυγήν της ακατασχέτου φθοράς”, όπως αναφέρεται⁷, να απαγορεύσει εντελώς την είσοδο στους επισκέψιμους χώρους του Παρθενώνα.

Αλλά όπτε και η επιπήρηση του περιβάλλοντα ευρύτερου χώρου της Ακρόπολης ήταν η επιθυμητή και ανάξια της προβολής της. Όπως αναφέρει ο Πλάτων σε έγγραφό του⁸ προς την Αστυνομία

Τουρισμού, το 1965:

"κατακλύζεται ο χώρος υπό πλανοδιών, θορυβοποιών μικροπωλητών, στιλβωτών υποδημάτων, εσχάτως δε και υπό αθηγάνων, οίτινες ρυπαίνουν τον χώρον και φορτικώς παρενοχλούν τους επισκέπτας".

Σε αυτόν τον τομέα, παρ' όλον ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, δεν μπορούμε να πουμόνται ότι έχουμε πολύ προσδέσει!

Αυτή πάντως ήταν η κατάσταση σταν ανέλαβε την διεύθυνση της Ακρόπολης ο Πλάτων και αυτά ήταν τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει.

Γ) Το έργο του Πλάτωνα στην Ακρόπολη (1962-1965)

Το 1961 —χρονία που μετατέθηκε από την Κρήτη στην Ακρόπολη— ήταν σημαδιάσκια για τον Νικόλαο Πλάτωνα, αφού τότε σε δοκιμαστική έρευνα επεισήμανε τα πρώτα λείψανα του ανακτορικού συγκροτήματος της Δυτικής Κρήτης, στην Ζάκρο⁹. Ο Πλάτων συνέχισε έκτοτε κάθε καλοκαίρι για δύο σχεδόν δεκαετίες τις σπαντικές έρευνες στη Ζάκρο και προσέθεσε στις γνώσεις μας την ύπαρξη του τέταρτου ανακτορού της Κρήτης με τους θησαυρούς του, που εμπλούτισαν το Μουσείο του Ηρακλείου.

Το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να εργάσει σκληρά και στην Ακρόπολη για όλα τα επόμενα χρόνια, έως το τέλος του 1965, ενώ παράλληλα είχε ανέλαβε και την διεύθυνση της Γ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, μετά τον θάνατο του Εφόρου Ι. Θρεψιάδη. Χαρακτηριστικά σημεώνει ο ίδιος σε ένα έγγραφο του 1962/1963 για "το γεγονός της υπεραποσχολήσεως μου εις τα έργα διοικησεώς δύο Περιφερέων και επιθεωρήσεως τριών άλλων"!

Από τις αναλυτικές εκθέσεις που κατέθετε και δημοσιεύονταν στα Χρονικά του επίσημου Αρχαιολογικού Δελτίου¹¹ προκυπτει πάντως ανάλγυρο το έργο των ετών 1962-1965 στην Ακρόπολη.

Από την αρχή απασχόλησε τον Πλάτωνα το πρόβλημα των αποθηκών του Μουσείου, καθώς η έκθεση έβαινε πια προς το τέρμα της. Η εποισημόρροπη σημείωση που έκανε στην έρευνα της ιστορίας της Ακρόπολης, ορχήστης του εφαρμόστηκε ήταν το υλικό να παραμείνει επι τόπου, τακτοποιούμενο σε μικρές ομάδες. Κατά τον τρόπο αυτό διαρρυθμίστηκε ο χώρος περί την πύλη Βευλέ, το βάθρο του Αγρίππα, την Πινακοθήκη και

η καταγραφή τών μέχρι τότε ακατάγραφων, κυρίων των γλυπτών, ήταν τα βασικά θέματα. Κοπιαστική δουλειά, που προϋποθέτει σύστημα και γνώση, και που εκτελέστηκε με την βοήθεια αρκετών νέων αρχαιολόγων, επιμελητών και επιστημονικών βοηθών, από τους οποίους μπορεί να ξεχωρίσει κανεναί την κυρία Μαρία Μπρούσκαρη και για τα μετέπειτα επιστημονικό της έργο στην Ακρόπολη. Κάθε χρόνο σημειώνει την πρόοδο του έργου και στο τέλος του 1965 είναι σε θέση να σημειώσει: "καταρράθη να περιασθεί η αποδελτιώσις και φωτογράφησης πάντων των γλυπτών και των πωρίνων αρχιτεκτονικών τεμαχίων των αποκειμένων εις τας δύο υπό το Μουσείον και παρ αυτού ευρισκομένας αποθήκης και η τελική αιώνιας ταξινόμησής"¹². Η εργασία αυτή, μαζί με την περιουσιαλγή τημπάτων γλυπτών από τον χώρο, επέτρεψε νέες ταυτίσεις και αποδόσεις σε γνωστά γλυπτά ή σύνολα, όπως τα του Ερεχθείου και του Παρθενώνα.

Για να επιτυχεί όμως η αποσύμφροτη των αποθηκών του Μουσείου στην Ακρόπολης χρειάστηκε να οργανωθούν δύο νέες αποθήκες, μια μέσα στο Φετιχέ Τζαΐμι, στην Ρωμαϊκή Αγορά, και μια στην Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Η αποθήκη στο Φετιχέ θα περιελάμβανε όλα τα αρχαία από την ευρύτερη ζώνη περι την Ακρόπολη, και κυρίως το αρχαιολογικό υλικό από τις ανασκαφές του Μηλιάδη νοτίως της Ακροπόλεως, ένων η δεύτερη, αρχαία από την γενικότερη περιοχή των Αθηνών. Η δεύτερη αυτή αποθήκη τελικά περιήλθε στην αρμοδιότητα της Γ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ εκείνη στο Φετιχέ Τζαΐμι στεγάζει ακόμη το υλικό των ανασκαφών του Μηλιάδη, που περιέμενε την ανέγερση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης για να βρει οριστική στέγη.

Από το 1963 πρώθηκε το θέμα της τακτοποίησης του αρχαιολογικού υλικού, αρχιτεκτονικού και επιγραφικού, που έκατο διάστημα σε όλο τον χώρο της Ακρόπολης. Αρχή που εφαρμόστηκε ήταν το υλικό να παραμείνει επι τόπου, τακτοποιούμενο σε μικρές ομάδες. Κατά τον τρόπο αυτό διαρρυθμίστηκε ο χώρος περί την πύλη Βευλέ, το βάθρο του Αγρίππα, την Πινακοθήκη και

τη Προπύλαια, τον ναό της Ρώμης και γύρω από το Μουσείο. Για την ευτέρευτη γενικά του χώρου αντικατεστήσει κλίμακες, κατασκεύασε προσβάσεις και κτιστά φυλάκια, ενώ εξασφαλίστηκαν σι κλίμακες καθόδου στο υπόγειο του ναού της Νίκης και στις μικρές καθόδους του βόρειου τείχους.

Αλλά το θέμα που ήταν εξαιρετικά οικύ πήτηαν η κατάσταση τών ιδίων των μηνυμάτων της Ακρόπολης. Σωστικές εργασίες έγιναν τότε σποραδικές στον Παρθενώνα και το 1965 στην ιωνική στοά των Προπυλαίων, όπου είχε καταπέσει προ επώνυμη τη μεγάλη οιδερένια δοκός, που είχε τοποθετηθεί στις αρχές του αιώνα κατά τις αναστήλωτικές εργασίες του Μπαλάνου¹³. Το καλοκαίρι του 1963 επισημαίνει διεύρυνση της ρωμαϊκής που είχε παρουσιασθεί στην οροφή της πρόστασης των Καρυατίδων του Ερεχθείου και αναφέρει¹⁴ με απόγνωση το θέμα στην Διεύθυνση Αναστήλωσης.

Οι φθορές ήσαν πλέον συνεχείς, ουσιαστικές και απειλητικές πα για την ευστάθεια των σιδηρών τημπάτων των μηνυμάτων. Η απελιστική αυτή κατάσταση άθιστε τον Πλάτωνα να εισηγηθεί στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο την σύσταση ενός ευρύτερου οργάνου, που θα αντιμετώπιζε την εξασφάλιση των μηνυμάτων με την βοήθεια και ειδικών έξω από την Υπηρεσία. Έτοι γεννηθήκε στις αρχές του 1965 η "Επιτροπή Διασώσεως των Μηνυμάτων Ακροπόλεως". Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γιάννη Μηλιάδη, τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό και τον Νικόλαο Πλάτωνα, και θα είχε ευρύτερες δικαιοδοσίες¹⁵. Δυστυχώς η Επιτροπή δεν μπόρεσε να λειτουργήσει και η συνταξιοδότηση του Γιάννη Μηλιάδη, τον τέλο του 1965 οδήγησε σε οριστικό ναυάγιο το σχέδιο αυτό.

Όμως είχε εμπεδωθεί η ιδέα και ο τρόπος της ορθής επέμβασης για την διάσωση των μηνυμάτων. Δέκα χρόνια αργότερα, σταν ιδρυθήκε το "Ομάδα Εργασίας Συντηρήσεως Μηνυμάτων Ακροπόλεως", βάσιση πάνω στην καρία του παλαιού σχεδίου του Νικολάου Πλάτωνα.

Αλλά εκεί όπου ο Πλάτων έδειξε την μεγάλη πείρα που είχε απο-



κτήσει στην Κρήτη ήταν στο πρόγραμμα της στέρεωσης και διαμόρφωσης των αρχαιολογικών χώρων γύρω από την Ακρόπολη. Περιγράφοντας την παρόμοια δραστηριότητα του Πλάτωνα στην Κρήτη, ο διάδοχός του εκεί Στυλίανος Αλεξίου σημειώνει: "Σόλες τις εργασίες αυτές ο Πλάτων δεν ακολούθησε την επιδεικτική αναστηλωτική μέθοδο του Evans με προσθήκη κιονών, χρωμάτων και κερατίων. Επεδώξε, σωστά, μόνο τη στέρεωση και την αναγκάια πρόληψη διαλύσεως των τοιχών, καθώς και την προστασία των ευπαθών τημπλάτων"¹⁶. Αυτές ακριβώς τις αρχές ακολούθησε και στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ο Πλάτων επέλεξε το 1962 το χώρο του Ασκληπείου στην νότια κλίτη, για ν' αρχίσει το ευρύ πρόγραμμα διαμόρφωσης. Όπως σημειώνει ο Ιδιος¹⁷, ο χώρος είχε ανασκαφεί από τον περασμένο αιώνα αλλά στις μέρες του το αρχαιολογικό υλικό "εν τω συνόλω του ενεφανίζετο ως απάκτως εριμμένον εν τα ιερώ, δημιουργούντων εντύπων μεγάλης απαξίας και συγχέον την εικόνα των αρχιτεκτονικών και της σχέσεως των προς ἄλληα".

Οι εργασίες διαμόρφωσης απέβλεπαν ακριβώς στο να απελευθερώσουν τα κυρια μνημεία από τα άσχετα αρχιτεκτονικά μέλη, να τακτοποιηθεί το διάσταρτο αρχαιολογικό υλικό κατά είδη και κατά περιοχές, να διασαφηνι-

σθούν ουσιαστικά σημεία της ιστορίας του ιερού τεμένους του Ασκληπιού και να καταστεί προσβάσιμος ο χώρος στους σημερινούς επισκέπτες. Οι εργασίες, που έγιναν με την βοήθεια της αρχαιολόγου κυρίας Αλίκης Σολωμού, διασαφήνισαν τα μνημεία του ιερού καθώς και την μεταγένεστρη τρίκληπτη βασιλική που ιδρύθηκε στον χώρο. Ενδιαφέρον επίσης συμπέραμα υπήρξε ότι, παρά τις εκτεταμένες παλαιότερες έρευνες, είχαν διαλάθει ορισμένα στοιχεία που τώρα μπόρεσαν να ερευνηθούν. Το κυριότερό ήταν μια σειρά από φρέστα με επιχωσείς των παλαιοχριστιανικών, κλασικών, αρχαϊκών, μυκηναϊκών και μεσοελλαδικών αιώνη χρόνων, που μαρτυρούν για την μακριά οίκηση του χώρου.

Επιγραφές και ανάγλυφα βρέθηκαν επίσης, που μερικά συμπληρώνουν ήδη γνωστά μνημεία, όπως η μαρμάρινη αετωματική στηλή που περιέχει ύμνο στον Ασκληπειό, (του Ιου οι. π. Χ.), ή το θραύσμα νέας ψηφισματικής στηλής. Επίσης βρέθηκαν αρκετά θραύσματα ή τμήματα γλυπτών, που κατατέθηκαν στο Μουσείο. Ως χώρος απόθεσης των ανεπέργαστων μαρμάρινων τημάτων χρηματοποιήθηκε η μεγάλη θυσιανήτη υπογεία δεξαμενή, παρά το Ασκληπείο, αφού αποτυπώθηκε λεπτομέρως¹⁸.

Οι έρευνες προχώρησαν και στις δυτικότερες περιοχές, όπου ερευνήθηκαν νέα φρέστα και

αξιοσημείωτο όρυγμα που ανήκε σε χαλκούργειο των κλασικών χρόνων¹⁹. Οι εργασίες επεκτάθηκαν επίσης²⁰ και στην περιοχή της Στοάς του Ευμένους, όπου καθορίστηκε και αποσαφηνίστηκε το περιγράμμα του μνημείου. Όλες αυτές οι εργασίες συνδυάστηκαν με την στέρεωση των τοίχων των μνημείων και την παροχήτευση των νερών της βροχής, για την προστασία των θεμελιών των αρχαίων τοίχων.

Οι έρευνες των φρέστων, που μερικά βυθίζονται σε βάθος 17 μ. μέσα στον φυσικό βράχο, έδωσαν πλούσιο προϊστορικό υλικό, που γενικά παραμένει μέχρι σήμερα αδημοσιευτό, αλλά όταν βρει ασφαλώς τη θέση του στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης μαρτυρεί επίσης αυτό το υλικό για την έντονη οίκηση της περιοχής στα χρόνια αυτά. Ευχάριστο πάντως ξαναίστασα θα ήταν τον Πλάτωνα το περιεχόμενο ενός φρέστα πώνω από την Στοά του Ευμένους, όπου ανάμεσα στα άλλα αγγεία ξεχώριζε ένας ψευδόστομος αμφορέας με πλούσια διακόσμηση οκταποδίου. Το αγγείο, όπως σημειώνει και ο Ιδιος²¹, είναι από τα καλύτερα παραδείγματα του λεγόμενου "θαλάσσιου ρυθμού", ειράμματο των κρητικών παραδειγμάτων από την Κνωσό, την Ζάκρο, το Παλαίκαστρο και τα Γουρνά, και χρονολογείται στα χρόνια γύρω από το 1.500 π.Χ. Αποδίδεται σε Μινωίτη πιθανών τεχνίτη, που εργάστηκε

όμως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ συνεχίζονταν οι αρχαιολογικές εργασίες στην νότια κλίτη της Ακρόπολης και προχωρούσε η διευθέτηση του χώρου, ώστε να αποτελεί την φυσική πρόσβαση προς την Ακρόπολη, ο Πλάτων στράφηκε και στην βόρεια πλευρά του Βράχου. Καθώς η περιοχή της Αρχαίας Αγοράς περιήλθε στην αρμοδιότητα της Εφορείας, κατέβαλε προσπάθειες να ενώνεται και αυτόν τον χώρο με την άνοδο προς την Ακρόπολη. Έχοντας σαφή την αίσθηση της ενότητας του χώρου και γνωρίζοντας τον άρρητο δεσμό της αρχαίας Ακρόπολης με τα περιβάλλοντα τον βράχο ιερά και τα αρχαία εμπορικά και διοικητικά κέντρα, όπως η Αγορά, προσπάθησε με τα καταλλήλα έργα να αποκτήσει την ίδια αίσθηση και ο σημερινός επιλογέπιτης. Διαμορφώθηκε έτσι η αρχαία οδός των Παναθηναίων από την περιοχή της Αρχαίας Αγοράς προς την Ακρόπολη, ενώ επίσης διαμορφώθηκαν οι βοηθητικές προσβάσεις. Εργασίες επίσης έγιναν κατά την δυτική πλευρά της Ακρόπολης, δυτικά της πύλης Βευέ. Εδώ αναστάθηκε φρέαρ με επίχωση καθαρά υπονεολιθική, όπως φανερώνουν τα κεραμικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων και ακέραια αγγεία. Επίπειρομε στι και αυτό το υλικό θα βρει θέση στο νέο Μουσείο Ακρόπολεως. Οι εργασίες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Κλεψύδρας και της αυλής του Πιθείου, όπου η έρευνα της Αμερικανικής Σχολής είχε διακοπεί αιφνιδια λόγω της κήρυξης του τελευταίου Παγκοσμίου πολέμου, χωρίς έκτοτε να επαναληφθεί. Εκτός από την διασάφηση των μνημείων και την στήριξη των μερών, η έρευνα έδωσε την ευκαιρία για συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Είναι φανερό όμως ότι κάποτε η έρευνα πρέπει να επαναληφθεί.

Επίσης θετική υπήρξε η εργασία στο εκτεταμένο μνημείο της Αγοράς των ρωμαϊκών χρόνων. Οι παλαιές ανασκαφές είχαν αποκαλύψει τα 3/4 του μεγάλου τετράπλευρου μνημείου, ενώ η βορινή πλευρά του κείται και σήμερα κάτω από νεότερες οικίες και τους παρακείμενους δρόμους. Κατά δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1964 και 1965, ο Πλάτων ερευνήσε την δυτική πλευρά του μνημείου, ιδίως παρά την πύλη της

Αρχηγείτος Αθηνάς και την ΝΔ γωνία της Αγοράς. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν αξιοποιήθηκαν έκτοτε, αλλά πρόσφατα οι έρευνες της Εφορείας σε παρακείμενους χώρους επαναφέρουν τους προβληματισμούς που έθεσε σε κείνος πριν από 30 σχεδόν χρόνια.

Πάντως με την βοήθεια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλού ο Πλάτων μπόρεσε να παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Άργος Δελτίο του 1965 γενική κάτωψη του αξέλογου αυτού μνημείου²². Ο όλος χώρος του μνημείου καθαρίστηκε, τα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν, ενώ σημαντικά τμήματα γλυπτών και επιγραφών διασφαλίστηκαν στις αποθήκες της Εφορείας. Αξιόλογο εύρημα του 1965 υπήρχε τημήμα επιγραφής που συγκολλήθηκε σε άλλο, το οποίο είχε βρεθεί παλαιότερα στην γειτονιά Αρχαία Αγορά. Κατά τον αμερικανό μελετητή D. Braden, η επιγραφή υπήρχε σε στήλη, που έφερε ονόματα πολιτών της Αντιοχίδος φυλής και ανήκε σε ένα σύνολο επιγραφών με σύνοματα αθηναίων κατά φυλές, πεσόσνων των 409 π. Χ. στην εκστρατεία στην Ιωνία, το οποίο ήταν στημένο στην Αρχαία Αγορά.²³ Ο ίδιος ο Πλάτων άφησε, όπως αναφέρθηκε, λεπτομερείς εκθέσεις των εργασιών που εξέτεινες, και μικρή εικονογράφηση, ώστε να αναγνωρίζονται σήμερα εύκολα τα διάφορα ευρήματα.

Ο περιορισμένος από την έρευνα στη Ζάρκο χρόνος του του επέτρεψε πάντως να συντάξει τα χρόνια αυτά το καταποτικό λόγιμα "Ακρόπολης Αθηνών" για την εγκυκλοπαδεία Πάπορος-Λαρούς και δύο επεξηγηματικά κείμενα για τα ημερολόγια της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 1964 και 1966, το ένα με τον τίτλο "Οι κόρες της Ακρόπολης των Αθηνών" και το άλλο "Από τον κόριο των Θεών, των ηρώων, των "καλών" της Ακρόπολης Αθηνών".

Αυτό το ευρύ και δημιουργικό επιστημονικό έργο άφησε πίσω την Ακρόπολη το Νικόλαος Πλάτων, όταν τον Δεκέμβριο του 1965 αποχώρωσε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όμως την ίδια εποχή άνοιξε γι' αυτούν μια νέα δημιουργική περίοδος, της δεκάχρονης διδασκαλίας στο

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Δ) Η Επιπροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (1975-1978)

Εν τω μεταξύ τα προβλήματα διατήρησης και διάσωσης των σεπτών μνημείων της Ακρόπολης οι οικύνονταν, καθώς ο χρόνος επενεργούσε επάνω τους απολύτως αρνητικά και νέα προβλήματα προστίθιαν στα υπάρχοντα, όπως η αύξηση της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα της πόλης της Αθήνας. Ο τότε υπουργός Πολιτισμού καθηγητής Κων/νος Τρυπάνης υπήρξε ο εκτελεστής, με την υποστήριξη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, του νέου εγχείριματος, της σύστασης δηλαδή ολιγομελές ομάδας εργασίας που θα αναλάμβανε την μελέτη του έργου της διάσωσης των μνημείων. Η επιπροπή ονομάστηκε "Ομάς Εργασίας διά την Συντήρησην της Ακροπόλεως" και τα μέλη της, που οριστήκαν τον Μάρτιο του 1975, περιελάμβαναν τον Γάινη Μηλιάδη, ως πρόεδρο, τον Γεώργιο Δοντά, τότε Διευθυντή της Ακρόπολης, τον Χαρ. Μπούρα, καθηγητή της Αρχιτεκτονικής στο Εθν. Μετ. Πολυτεχνείο, τον Θεόδ. Σκουλικίδη, καθηγητή της Χημείας στο Εθν. Μετ. Πολυτεχνείο, και τον Ιωάννη Τραυλό, αρχιτέκτονα. Αργότερα η Ομάδα ενισχύθηκε με την συμμετοχή του Νικολάου Πλάτωνα, καθηγητή της αρχαιολογίας, του Σωκρ. Αγγελίδη, καθηγητή της Δομικής Μηχανικής στο Εθν. Μετ. Πολυτεχνείο, και των εκάστοτε Γεν. Επιθεωρητών Αρχαιοτήτων και των Διευθυντών Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Ομάδα Εργασίας ρίχτηκε με ζήλο και ενθουσιασμό στο έργο που την ανατέθηκε, αλλά πριν συμπληρωθούντων ακόμη 6 μήνες πέθανε ο μαχητικός και σοφοφός Γιάννης Μηλιάδης,²⁴ και η προεδρία ανατέθηκε στον Νικόλαο Πλάτωνα. Ασφαλώς τα αισθήματα του Πλάτωνα θα ήταν ανάμεκτα, αφού έβλεπε μετά την παρέλευση 10 χρόνων να πάιρνει σάρκα και οστά επιτέλους η προσπάθεια του 1965 για την τότε έρευνη της "Επιπροπής Διασώσεως των Μνημείων Ακροπόλεως". Ο δεσμός έγινε ακούμη εντονότερος όταν αργότερα τροποποιήθηκε η ονομασία της ομάδας εργασίας και

αποκλήθηκε αυτή "Επιτροπή Συντριβήσεως Μνημείων Ακρόπολων", η γνωστή ως ΕΣΜΑ μέχρι σήμερα. Ο Νικόλαος Πλάτων διατήρησε την προεδρία έως τον Ιανουάριο του 1978, όποτε οι νέες υποχρεώσεις του στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αυτή την φορά, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από την "ομάδα". Τον αντικατέστησε στην προεδρία ο ακαδημαϊκός Γεωργίος Μυλωνάς. Η πρώτη περίοδος της Ομάδας Εργασίας, επί της προεδρίας του Νικολάου Πλάτωνος, ήταν ίσως η πιο δύσκολη, γιατί έπρεπε να τεθούν και να μεθοδεύονται οι τρόποι εργασίας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των μνημείων της Ακρόπολεως. Από το αποτέλεσμα προκύπτει ότι όλα τα μέλη έδωσαν την ψυχή τους στο έργο. Ίσως άξει να θυμηθούμε τα εγκωμιαστικά λόγια του Γεωργίου Μυλωνά, που σε λόγο του στην Ακαδημία Αθηνών το Φεβρουάριο του 1980 σημειώνει: «Ο ζήλος, ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση εις το έργον των συναδέλφων αυτών είναι απαραμίλλος. Η παραδέιγμά των ενέπνει και συνεχίζει να εμπνέει το λοιπόν προσωπικόν, η εργασία του οποίου είναι θαυμαστή. Ακόμη πρέπει να εξάρω το πενεύμα της συνεργασίας που επικρατεί, συνεργασίας που ευρήκα σπανίως εις την Ελλάδα, και να τονίσω με δύλη τη δύναμη μου την σπουδαιότητα και την μεγάλην αξίαν του επιτελεοθεντος και επιτελουμένου έργου. Η πατρική οφείλει έπιανον, τον υψηλότερον δύνατον, εις τους επιστήμονας και συνεργάτες των μας ανδιοτελώς και αδόρυμώς εργάζονται με αυτούσιαν πραγματικήν, πολλάκις δεχόμενοι την κριτικήν ανδέων αλλά και επιστημόνων, αποβλεπόντων εις ίδια οφέλη²³. Αυτά τα λόγια περιγράφουν, πιστεύω, αναγλυφά την ποιότητα της εργασίας της "Ομάδας" κάτω από την προεδρία του Νικολάου Πλάτωνα.

Με την πεύθυνη καθοδήγηση της "Ομάδας Εργασίας" εκτελέστηκε τότε μεγάλης έκτασης μελετητικό έργο από υποομάδες επιστημόνων κατά ειδικότητα. Ήταν έγιναν αποτυπώσεις των μνημείων, αρχιτεκτονική έρευνα, διαμορφώσεις του χώρου της Ακρόπολης και ανασυνταξη των καταστάρτων αρχιτεκτονικών με-

λών, μελέτη στατικών και κατασκευαστικών θεμάτων, μελέτη φυσικοχημικών θεμάτων, αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη γεωλογικών, γεωτεχνικών και βραχοτεχνικών θεμάτων, και άλλα. Πολλά από τα θέματα αυτά παρουσιάστηκαν στο "2ο Διεθνές Συμπόσιον επί της καταστροφής των λίθων εις κατασκευάς", που διοργανώθηκε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1976²⁴. Από την "Ομάδα" κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέρες ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας τημάτων των μνημείων, όπως η κατασκευή ξύλινου στεγάστρου της πρόστασης των Καρυατίδων του Ερεχθείου, και της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, όπως επίσης η απομάκρυνση από το δυτικό άετομα του Παρθενώνα την πρωτοτούπου συμπλέγματος του Κέρκρα παραπέμπει της και της λεγόμενης "Καλλιρροΐ", και η στέγαση του στο Μουσείο Ακρόπολεως. Για την προστασία της κεντρικής διάβαστης των Προπυλαίων κατασκευάστηκε ξύλινη επικάλυψη, ενώ διαμορφώθηκε κεντρική διάβαση στον αρχαιολογικό χώρο για τους επισκέπτες. Παράλληλα απαγορεύτηκε η είσοδος των επισκεπτών στα μνημεία, για να περιορισθεί η παραπέμπηση φθόρων από τις χιλιάδες ποδιά που τα πατούσαν, ενώ αρχίσει το έργο της στερέωσης των επικινδύνων βράχων στην κλίτη του λόφου. Άλλα ευθύς εξαρχής καταφάνηκε ότι το μνημείο που είχε την αμεσότερη ανάγκη επέμβασής ήταν το Ερέχθειο, δικαίωντάς τους φύσιους του Πλάτωνα, διατυπωμένους ήδη από το 1962. Η αντιμετώπιση του προβλήματος, πάρα τον χρόνο και τις διαπάνες που απαιτούνται, αποφασίσθηκε να είναι συνολική: Το μνημείο και η κατάσταση του μελετήθηκε λεπτομερώς. Από το Πολυτεχνείο έγιναν φωτομετρικές λήψεις. Από το κέντρο "Δημόκριτος" έγιναν γραμμογραφήσεις, ενώ κατασκευαστική πρόπλασμα της πρόστασης των Καρυατίδων και έγιναν από συνεργεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκμαγεία των τεραρίων.

Όλα αυτά τα στοιχεία, μαζί με τις προτάσεις για την ανακατασκευή του αναστηλωμένου τημάτων του κτηρίου, για την αφαιρέση των σιδερένιων συνδέσμων και την βελτίωση της αναστήλωσης,

συμπεριελήφθησαν στην αναλυτική και ογκώδη μελέτη που συντάχθηκε και κατατέθηκε τον Αύγουστο του 1977, με τον τίτλο "Μελέτη Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου".

Την μελέτη ακολούθησε τον Δεκέμβριο του 1977 η διοργάνωση πολύ σημαντικού συνεδρίου στην Αθήνα, της "Συναντήσεως για την Συντήρηση του Ερεχθείου". Η σχετική γενική εισηγήση που έκανε στο συνέδριο ο Νικόλαος Πλάτων του έδωσε την ευκαρία να παρουσιάσει το επιτελεοθέν εν γένει μέχρι τότε έργο²⁵. Η συναντήση αυτή των αξιόλογων ελλήνων και ξένων ειδικών υπήρξε θριαμβός για τις προσπάθειες του Πλάτωνα και των συνεργατών του της "Ομάδας Εργασίας". Οπως σημειώνεται στην 1η παράγραφο των τελικών συμμετρασμάτων:

"Οι προσεκτικότεροι, στην Συνάντηση συγχαίρουν τους Έλληνες συναδέλφους τους για την επιστημονικότητα και το βάθος της μελέτης, που πραγματοποίήσαν πάνω στο ιστορικό μνημείο και στη σημερινή κατάσταση ενός μέρους του Ερεχθείου. Πιστεύουν, ότι η μελέτη αυτή μπορεί να καθιερωθεί σαν υπόδειγμα για τις μελλοντικές αναστηλώσεις. Με την επιοπτημονική αυτοπρόπττα της, τη δεοντολογία της και την πιστότητά της στις αρχές του Χάρτη της Βενετίας, εξαφανίζει την αμερότητα και την ποιότητα των επεμβάσεων συντηρήσεως, που απαιτεί η σωτηρία του μνημείου".

Πάντως κατά το 1977, παράλληλα με το δύσκολο έργο της προετοιμασίας της μελέτης και του συνεδρίου για το Ερεχθείο, ο Πλάτων και η "Ομάδα Εργασίας" είχαν να αντικειμενίσουν και ένα απροσδοκτό πρόβλημα. Μία ομάδα ελβετών μελετητών, διαπιστώνοντας τα προβλήματα που προκαλούσε τη ρύπανση της απόδρασής της στην κατασκευή, έγινεν γνωστό ως "η λύση της ελβετικής τυρίφαράς". Η ακαλαιάσθητη λύση αντικρύστηκε και η "Ομάδα Εργασίας" συνέχισε το ερευνητικό και μελετητικό

της έργο.

Όμως τον Ιανουάριο του 1978 οι νέες καθηγητικές υποχρεώσεις του Νικολάου Πλάτανα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από την προεδρία της «Ομάδας Εργασίας της Ακροπόλεως», όπου τον διαδέχθηκε ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Μυλούνας. Το ίδιο το έργο πάντως της αποκατάστασης του Ερεχθίου αρχίσει το 1979, με επιβελόντα τον αρχιτέκτονα κ. Αλέξ. Παπανικολάου, και η ολοκλήρωση του το 1983 ήταν ασφαλώς μια δικαίωση για τον Πλάτανα και των προσπαθειών μιας 20ετίας.

Αυτός υπήρξε ο Νικόλαος Πλάτανος και αυτό υπήρξε το έργο του στην Ακρόπολη των Αθηνών. Έργο μόχθου, έργο προσφόρας, έργο δημιουργικού, έργο επιστημούντος, όπως ο ίδιος:

Σημειώσεις

Η «Ενωση Φίλων της Ακροπόλεως» οργάνωσε την 21η Οκτωβρίου 1992 στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως (Μακρυγιάνη) εκδήλωση στη μνήμη του Νικολάου Πλάτανα. Ύστερα από σύντομη εισήγηση της γραμμάτεως της «Ένωσης κυρίας Έθνης Τουλούνα, αρχαιολόγου, μίλησε για τον Ν. Πλά-

τανα στην Κρήτη η αρχαιολόγος κυρία Αγνή Σακελλαρίου και ακολούθησε η αμήλια του υπογραφομένου.

1. Χ. Κριτζάς, Το μεγάλο ταξίδι ενός αρχαιολόγου. Η λέξη, τεύχ. 108 (Μαρτ.-Απρ. 1992), σσ. 275-6.

2. «Είλαπινγκ» — τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτανα, έκδ. Βικελαίας Βιβλιοθήκης, Ηράκλειο 1987, Α', σσ. 1-2.

3. Ι. Μηλιάδης, ΑΔ 18 (1963)-Χρονικά (B1), σσ. 10-11, και Μ. Μπρούσκαρη, Μουσείον Ακροπόλεως, έκδ. Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήναι 1974, σ. 15.

4. Έγγραφο, αρ. πρωτ. 719/24.11.1962, του Αρχείου της Εφορείας.

5. Π. Γ. Καλλιγάς, Εργασίαι τακτοποίησης και διαμορφώσεως του Ιερού Διονύσου Ελευθερέως της νοτιας κλίνους Ακροπόλεως (1961-62), Αρχ. Δελτ. 18 (1963) - Χρονικά (B1), σσ. 10-22.

6. Έγγραφο, αρ. πρωτ. 540/2.10.1962, του Αρχείου.

7. Έγγραφο της Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 1143/23.1.1964), από το Αρχείο.

8. Έγγραφο, αρ. πρωτ. 578/20.5.1965, του Αρχείου.

9. ΠΑΕ 1961, 216 κ.εξ.

10. Έγγραφο, αρ. πρωτ. 719/24.11.1962, του Αρχείου.

11. α) ΑΔ 18 (1963) - Χρονικά (B1), σσ. 11-12 και 18-22. β) ΑΔ 19 (1964) - Χρονικά (B1), σσ. 20-38. γ) ΑΔ 20 (1965) - Χρονικά (B1), σσ. 21-37. δ) ΑΔ 21 (1966) - Χρονικά (B1), σσ. 36-48.

12. ΑΔ 21 (1966) - Χρονικά (B1), σ. 36.

13. ΑΔ 21 (1966) - Χρονικά (B1), σ. 39.

14. Έγγραφο, αρ. πρωτ. 522/9.8.1963, του Αρχείου.

15. Έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως (αρ. πρωτ. 9563/1.6.1965), του Αρχείου, και ΑΔ 21 (1966) - Χρονικά (B1), σελ. 39.

16. «Ειλαπινγκ», Α' (1987), σ. 18.

17. ΑΔ 18 (1963) - Χρονικά (B1), σ. 18.

18. ΑΔ 19 (1964) - Χρονικά (B1), σ. 24, σελ. 1.

19. ΑΔ 19 (1964) - Χρονικά (B1), σ. 32.

20. ΑΔ 20 (1965) - Χρονικά (B1), σ. 24.

21. ΑΔ 20 (1965) - Χρονικά (B1), σ. 29, πλ.

22. ΑΔ 20 (1965) - Χρονικά (B1), σ. 34 κ. εξ., σελ. 8.

23. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 55 (1980), σ. 30.

24. «Les problèmes du sauvetage des monuments de l'Acropole. Travaux faits et solutions proposées». Communications of the working Group at the Second International Symposium of the Deterioration of Building Stones, Athens 1976, σσ. 7-8.

25. «Διεθνής Συνάντηση για τη Συντήρηση του Ερεχθίου-Εισηγήσεις-Προτάσεις-Συμπεράσματα». Αθήνα 1977, σσ. 10-15.

* Μ. Μπούρας. Ο Μηλιάδης και η συντήρηση των μνημείων της Ακροπόλεως, Αρχαιογνωσία 1, (1985-86), 117-126.

Πέτρος Γ. Καλλιγάς

Έφορος των Αρχαιοτήτων
Διευθυντής της Ακρόπολης

Υλικά Συντήρησης Έργων Τέχνης



**Willard
Developments Limited**
Electrical & Mechanical Engineers

Archival Aids Ltd. A

ATLANTIS
FINE ART AND ARCHIVAL SUPPLIERS

Defensor

japico®

Lascaux Restauro A



ABIO Προϊόντα, Ασσερ Μπρίνι, Ηλιδος 41, 115 27 Αυτελόκηποι, Αθήνα, Τηλ., Fax: 770 7587

ABIO Products, Ascer Bryne, 41, Ileos str., 115 27 Athens, Greece, Tel., Fax: 770 7587

CONSERVATION MATERIALS & ARTIST COLORS