



1. Ο Κηφισός ποταμός και η κοιλάδα του (άνω ρους).

Η περί τον Παρνασσό χώρα

Οι Δελφοί και το όρος Παρνασσός ανήκαν, στα αρχαία χρόνια, στη Φωκίδα. Η χώρα αυτή βρισκόταν στην καρδιά σχεδόν της κεντρικής Ελλάδας και ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία του ιερού και του «ιεροπρεπούς» βουνού. Για μικρή περίοδο, στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, βρέθηκε στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων των ελληνικών πραγμάτων, δύναμη πρωταγωνιστική, δίπλα στις παλαιές ηγέτιδες δυνάμεις —Αθήνα, Σπάρτη—, αλλά και σε μόνιμη έχθρα με τους δύο προαιώνιους όμορους εχθρούς της —τη Θήβα στα νότια και τη Θεσσαλία στα βόρεια—, για να αποτελέσει στο τέλος ενός εξαντλητικού δεκαετούς πολέμου (Γ' Ιερός πόλεμος, 356-346 π.Χ.) την κύρια αφορμή της επέμβασης του Φιλίππου Β', που άλλαξε ριζικά την εικόνα του μέχρι τότε κόσμου.

Φώτης Ντάσιος

Αρχαιολόγος

Η Φωκίδη εκτεινόταν ολόγυρα από τον Παρνασσό και χωριζόταν σε δύο τμήματα: την περιοχή της κοιλάδας του Κηφισού, στα βόρεια, και το παραλιακό κομμάτι με τους δύο κόλπους, τον κόλπο της Αντίκυρας και αυτόν της Κίρρας ή Κρισαίο κόλπο, στα νότια (σχ. 1).

Με κέντρο τον Παρνασσό αναπτύχθηκε το έθνος των Φωκέων, που, λόγω της θέσης του στο σταυροδρόμι των δύο βασικών οδικών αξένων, οι οποίοι συνέδεαν τη Θεσσαλία με τη νότια Ελλάδα, και των επακόλουθων



Σχ. 1. Χάρτης της αρχαίας Φωκίδας.



2. Η πηγή της Αγίας Ελεούσας.

3. Ο πολυγωνικός τοίχος-άνδηρο στις πηγές Κηφισού.





4. Τμήμα του τείχους της ακρόπολης της Λίλαιας (από τα ανατολικά). Διακρίνεται ο κεντρικός πύργος.

εμπορικών συναλλαγών, ανέπτυξε ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Η πολιτισμική εξέλιξη της Φωκίδας μπορεί να μη συμβάσσει με άλλα πιο ανεπτυγμένα φύλα και με μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής στα πράγματα της Ελλάδας, μπόρεσε όμως να δώσει ένα ομογενοποιημένο εθνος με ομοσπονδιακή πολιτειακή οργάνωση, ισχυρά οχυρωμένες πόλεις και λατρευτικά ιερά, που, αν και κάτω από τη σκιά του Δελφικού ιερού, δεν έπιαζαν να έχουν τη δική τους αυτονομία και σημασία. Οι φωκικές πόλεις, παραμελημένες μέχρι σήμερα από την αρχαιολογική σκαπάνη εξαιτίας της απαστράπουσας λάμψης του Πυθικού ιερού, απετέλεσαν από νωρίς τόπο επίσκεψης των νεοτέρων περιηγητών, που με βάση τις σωζόμενες *in situ* επιγραφές και με τον Παιασανία ανά χείρας οδηγήθηκαν σε άμιλλα ταύτισης τους.

Η περιδιάθηση των σημαντικότερων φωκικών πόλεων, που περιήλυσαν ολόγραμα τον Παρνασσό, έκιναν αναγκαστικά από την κοιλάδα του Κηφισού και συγκεκριμένα από την περιοχή των πηγών του. Η παρουσία του πο-

ταμού καθιστά την περιοχή εύφορη (εικ. 1), όπως αναφέρει και ο Παυσανίας:

...Γῆ δὲ διακεκριμένη ἀρίστη τῆς Φωκίδος ἐστίν ή παρὰ τὸν Κηφισὸν καὶ φυτεῦσαι καὶ σπείρειν καὶ ἀνέιναι νομάς... (Παυ., Φωκικά, 33,7).

Από τα πανάρχαια χρόνια εθεωρέτο ότι ο Κηφισός πήγαζε από τη Λίλαια. Πράγματι οι πιο πλουσιές της πηγές του θρίακονταν στην περιοχή της:

Κηφισός δ ἄρ' ἔπειτα κικήσαο καλλιρρέθορν, ὃς τε Λιλαιῆθεν προχείστηκα λαΐρρον ὑδωρ. (Ομηρο., Ύμνος προς Πύθιον Απόλλωνα, 240).

Η ίδια η πόλη στον «κατάλογο των νεών» αναφέρεται ως πηγής ἐπὶ Κηφισοῖ (Ιλ. B, 523). Το ίδιον μέρη το οφείλει στη Ναιάδα νύμφη Λίλαια, κόρη του θεοποιημένου Κηφισού, που με τη σειρά του ήταν γιός του Ωκεανού και της Τήθυος. Κατό τον Παιασανία ο Κηφισός πήγαζε από την ίχη πάντοτε με προσίχια, αλλά — το μεσημέρι κυρίως — με πολὺ θύρωμα που θύμιζε μούγκρισμα ταύρου. Οι κάτοικοι της Λίλαιας πίστευαν ότι το νερό της Κασταλίας πηγής των Δελφών —άλλης και αυτής Ναιάδας,

αδελφής της Λίλαιας — είναι δώρο του ποταμού, γι' αυτό ορισμένες μέρες το χρόνο έριχναν στην πηγή του χωνίσματα και πίστευαν ότι αυτά αναφίνονταν στην Κασταλία.

Ο χώρος που είχαν διαμορφώσει κατάλληλα οι Λιλαιείς ήταν η πηγή της Αγίας Ελεούσας στα νότια του χωριού Πολύδροσο (Κάτω Σουμάλα) (εικ. 2). Στο χώρο αυτόν υπάρχουν σήμερα σκόρπια αρχιτεκτονικά μέλη (επιστύλια, τρίγλυφα, σπόνδυλοι κιόνων) προερχόμενα από ένα κρηναιό, κατά πάσα πιθανότητα, οικοδόμημα. Υπάρχουν επίσης λαξευμένα καθίσματα και βάθρα αγαλμάτων. Διαμορφικές του χώρου εργασίες για εκμετάλλευση του νερού της πηγής έφεραν στο φως πλακόστρωτη δεξαμενή, σκεπασμένη σήμερα με νερό και μπάζα χωμάτων, που θα ανήκε στο κρηναιό οικοδόμημα. Στα νότια του οικοδομήματος υπάρχει μακρύς πολυγυνικός αναλημματικός τοίχος που στηρίζει άνδηρο, πάνω στο οποίο θρίκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλίκης του Αγ. Χριστοφόρου. Στα ανατολικά σώζεται —, διατηρημένη σε καλή κατάσταση, η μεσοβυζαντινή



5. Πύργος του τείχους της Τιθορέας.

εκκλησία της Αγίας Ελεούσας, χτισμένη από αρχαίο οικοδομικό υλικό. Ο πολυγωνικός τοίχος του άνδρου μας δηγει συνειρημικά στον μεγάλο πολυγωνικό τοίχο των Δελφών που υποβάσταζε το ναό του Απόλλωνα, ενώ εδώ θα υποβάσταξε, καθώς φαίνεται από τις αφερώματικές επιγραφές, ιερό του θεοποιημένου Κηφισού (εικ. 3). Στον ποταμίσιο θέο είχαν αφερώσει και το αγαλμάτιο του παιδιού με τη χήνα που εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. 2.772), είναι δε γνωστό ότι οι αρχαίοι αφέρωνταν τα παιδιά τους σε ποτάμια.

Δύο περίπου χιλιόμετρα δυτικά της πηγής της Αγίας Ελεούσας, στην ανατολική πλαγιά του υψώματος «Πύργος» ή «Παλαιόκαστρο» (υψ. 470 μ.), απλώνονται τα ερείπια της Λίλαιας. Στην κορυφή του υψώματος υπάρχει περικλειστός τριγωνικός χώρος (ακρόπολη) (εικ. 4), που οριοθετείται από τρεις πύργους (νοτιοδυτική γωνία και ΒΔ και ΝΑ γωνία). Στη συνέχεια κατέρχεται τείχος προς τον κάμπο, όπου απλώνεται η οχύρωση της κάτω πόλης. Αυτή έχει κάτωψη τετραγώνου, του οποίου η ανατολική

πλευρά ακολουθεί το ρέμα του Αγοριανίτη, ενώ η νότια ανέρχεται στην πλαγιά του λόφου της ακρόπολης. Το τείχος είναι χτισμένο σε τραπεζίσοχημο σύστημα αλλά σε ορισμένα σημεία μεταβάλλεται σε πολυγωνικό. Χρονολογείται στα μετά την καταστροφή του Φλίππου Β' (346 π.Χ.) χρόνια του «σουνοικισμού» και της ανοικοδόμησης των φωκικών πόλεων.

Ερώπτηα που προβληματίζει τους μελετητές είναι το πού το ποθετείται ή πο της καταστροφής αυτής Λίλαια. Ο λόφος «Θεότοκος» (οπη. χωριό Κάτω Αγοριανή), στα δυτικά της παραπάνω θέσης, συγκεντρώνει, σύμφωνα με μερικούς ερευνητές (Κεραμόπουλος κ.ά.), τις περισσότερες πιθανότητες. Πρόκειται για οχυρωμένη θέση, σχήματος στεφάνης (100 X 150μ.), το τείχος της οποίας ωφελείται μέχρι ύψους τριών δόμων και η τοιχοδομία του είναι κατά βάση πολυγωνική, ενώ σε μερικά σημεία γίνεται τραπεζίσοχημη και αλλού κυκλωπία, γεγονός που υποδηλώνει προφανώς διαφορετικές οικοδομικές φάσεις.

Η Λίλαια δεν αναφέρεται στον κατάλογο των πόλεων που, σύμ-

φωνα με τον Ηρόδοτο, κατέστρεψε ο Ξέρης στην κάθοδό του:

Πορευόμενοι γάρ ταύτη παρὰ τὸν Κηφισὸν ποταμὸν ἐδόλουν πάντα, καὶ κατὰ μὲν ἔκαυσαν Δρυμὸν πόλιν, κατὰ δὲ Χαράδραν καὶ Ἐρωχὸν καὶ Τεθρώνιον καὶ Λυφίκαιαν καὶ Νέωνα καὶ Πεδίεας καὶ Τριτέας καὶ Ελάτειαν καὶ Υάμπολιν καὶ Παραποταμίους καὶ Ἀθας... (Ηρόδ., VIII, 33).

Η απουσία αυτή, που ξενίζει, αποδόθηκε είτε στο γεγονός ότι η πόλη ανήκε στη γειτονική δωρική Τετράπολη, τη μητρόπολη των Διωριέων (σημερινή περιοχή Γραβιάς), που είχε μηδίσει, είτε στο ότι η φυσική της θέση και οχύρωση την καθιστούσαν απόρρητη, είτε, τέλος, στο ότι ήταν παρηκμασμένη ή και ανύπαρκτη ως πόλη στα χρόνια των Περσικών πολέμων και είχε υποκατασταθεί από τον γειτονικό Έρωχο.

Ο Έρωχος είχε ταυτιστεί με το λόφο του Αγίου Βασιλείου, 1 χλμ. ΒΑ της πηγής της Αγίας Ελεούσας, και με το χώρο του νεκροταφείου του Πολυδρόσου.

Σάζεται οχύρωση που περιβαλλεί δύο χώρους ελεύθεροις: τον ανατολικό, εντός του οποίου υπάρχουν θεμέλια τετράγωνου κτίσματος, και τον βορειοδυτικό, που είναι και μεγαλύτερος και περικλείει άνδρη, όπου απλώνταν η πόλη. Η τελευταία θα πρέπει να εκτείνονταν και εκτός περιθόλου, όπως δείχνουν τα οστόρακα και οι δουλεμένες πέτρες που φάνταν ως το νεκροταφείο. Η πόλη αυτή πιστεύεται ότι εγκαταλείφθηκε μετά την καταστροφή των φωκικών πόλεων από τον Φλίππο Β' και ενωματώθηκε στην Λίλαια, γι' αυτό και δεν την αναφέρει ο Πλασιανάς.

Στην επικράτεια του Ερώχου ανήκει και αγροτικό ιερό αφειρωμένο στη Δήμητρα και ανασκαμμένο από τον Χρήστο Καρούζο στα 1928-34. Το ιερό αυτό βρίσκεται στη βορινή έξοδο του Πολυδρόσου, στην πλαγιά της «μεγάλης ράχης», και περιλαμβάνει εξωτερικό τετράγωνο περιθώριο με δωμάτια, ανασκαμμένον μερικώς (δυτική πλευρά), που βλέπει εσωτερικά σε άλλον περιβόλο-άνδρη, πάνω στον οποίο εικάζεται ότι υπήρχε ναός ή βωμός και στον οποίο οδηγεί πρό-



6. Το σημείο όπου συγκλίνουν ο Παρνασσός και η Κίρις και δημιουργείται το «τρίστρατο».

πυλού με κλίμακα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ιερό θα πρέπει να λειτούργησε από τους ύστερους αρχαϊκούς, έως και τοὺς ελληνιστικούς χρόνους (σχ. 2).

Ένας «συνοικισμός» όμοιος με αυτὸν της Λίλαιας έγινε και στην περίπτωση της πόλης Τιθορέας (σημ. Βελίτσας). Η σχύώσωση της πόλης αυτῆς διατηρεῖται σε καλή κατάσταση και είναι, μαζί με της Λίλαιας, τα επιβλητικότερα σωζόμενα τείχη της περιοχής. Η τείχιση έκλεινε τον οικισμό από τα βόρεια και δυτικά, ενώ ανατολικά και νότια υπήρχε φυσική σχύώσωση με το ρέμα του «Καχάλη» και το ύψωμα-πλάτωμα των «Ισιωμάτων». Το μήκος του τείχους είναι περίπου 720 μ. ενώ το πάχος του κυμαίνεται μεταξύ

2,30-2,50 μ. Ενιούχεται με 10 πύργους, με τον νοτιότερο στην υψηλότερη θέση «Μπουρζήδες», ενώ μία πύλη είναι ανοιγμένη στο πάχος του τείχους, στο μέσον περίου της δυτικής πλευράς. Η τοιχοδομία του τείχους είναι κατά βάση τραπεζίδοχημη, ενώ των πύργων είναι ορθογώνια, γεγονός που οδήγησε στην άποψη ότι πρόκειται περί μεταγενέστερων προσθήκων στο κυριώτερο (εικ. 5).

Η Τιθορέα πιστεύεται ότι αποτελούσε, ώς την εποχή του Φιλίππου Β', ένα απλό σχύρο στην κορυφή των «Ισιωμάτων», για να μεταβληθεί αργότερα σε ανθηρή πόλη, αφομοιώνοντας τον πληθυσμό άλλων γειτονικών πλευρών, όπως του Νεώνα, που πι-

στεύεται —όχι θέβαια χωρίς αντιρρήσεις— ότι βρισκόταν στη πεδινή θέση «Παλιοθήβα», 4 χλμ. βορειοανατολικά της Τίθορέας. Παράλληλα, την ίδια τύχη είχαν και άλλες πόλεις της κοιλάδας του Κηφισού: έτσι οι Παραποτάμιοι και οι Πεδιές, που το ονομά τους δηλώνει και τη χωροθεσία τους, έπαυσαν να υπάρχουν ως ξεχωριστές πόλεις μετά το τέλος του Γ' Ιερού πολέμου. Το ίδιο και η Τριταία, πόλη που τοποθετείται στην περιοχή του Μοδίου, η οποία είχε παύσει να υφίσταται από την εποχή της περοικής επιδρομής, ενώ η Λέδων, πατρίδα του Φιλόμηλου, είχε κατανήσει στα χρόνια του Παυσανία ένας άσημος μικροοικισμός κοντά στις όχθες του Κη-



Σχ. 2. Σχέδιο κάτωψης ιερού Δήμητρας Πολυδρόσου (υπό Ι. Τραυλού).



Σχ. 3. Αναπαράσταση του κτηρίου του «Φωκικού» (υπό Αθ. Νασόπουλου).

φισού.

Στη θέση της προϋπάρχουσας Ελάτειας και της Τιθορέας αναπτύχθηκαν οι παραπάνω πόλεις και οικισμοί. Η Ελάτεια έγινε σιγά-σιγά η μεγαλύτερη πόλη της Φωκίδας, εκμεταλλευόμενη την καίρια θέση της και τον ευφορότατο κάμπο που απλώνεται στις παρυφές της.

Από το στενό των Παραποταμίων ο Κήφισος κατευθύνεται προς τη Βοιωτία για να καταλήξει στην Κωπαΐδα. Στην περιοχή αυτή και στο κομμάτι που ανήκε στη Φωκίδα υπήρχαν πόλεις, όπως ο Πανοπέας και η Δαυλίδα ή Δαύλεια. Η τελευταία πήρε το όνομά της, κατά τον Στράβωνα (9, 423), από τα πολλά της «δαύλα», τα πυκνά, δηλαδή, δάση της.

Η Δαυλεία διέθετε πολύ ισχυρή ακρόπολη, που σώζεται πάνω στο λόφο στα νότια του σημερινού οικισμού χωριού. Είναι πολυγωνικής και τραπεζοεδρήμης τοιχοδομίας, ενισχυμένη με πολλούς τετράγωνους πύργους, που όμως δύσκολα διακρίνονται από τη μεγάλη θλάστηση που τους καλύπτει. Ερείπια της πόλης εντοπίζονται στις θέσεις «Αι-Ταξάρχης» και «Λιθάρη», στα ΝΑ του λόφου της ακρόπολης. Στη Δαυλεία αναφέρονται από την πηγή οι λατρείες της Αθηνάς πολιάδος, της Σωτείρας Αρτέμιδος, του Σαράπιδος και του ήρωα Αρχηγέτη, στον οποίο αποδόθηκε ο ναός στο λόφο «Μαρμαριά», 2 χλμ. ΝΑ της Δαύλειας, κοντά στο δρόμο που ακο-

λουθεί τον παραπόταμο του Κηφισού Πλατανιά. Σε μικρή απόσταση από τον παραπάνω ναό, στα νότια, υπάρχουν ερείπια του κτηρίου που, κατά τον Παυσανία, ήταν η βουλή των φωκικών πόλεων, το γνωστό «Φωκικό». Εδώ συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι των φωκικών πόλεων, εξελεγαντούσαν τους τρεις φωκάρχες, έπαιρναν αποφάσεις για τα κοινές τους υποθέσεις κι εκοδύναν τα νομίματά τους. Τα ερείπια του κτίσματος εντοπίζονται στο ύψος του προσκυνηταρίου «Άγιος Δημήτριος», παραπέλευρα του αγροτικού δρόμου του Πλατανιά. Σύμφωνα με την περιγραφή του Παυσανία, επρόκειτο για μακρόστενο ευρύχωρο κτήριο, του οποίου το εσωτερικό πι-



7. Πύργος της οχύρωσης του Διοτόμου (Παιδική Χαρά).

θανώς χωρίζοταν σε τρία μέρη, με δύο πεσοσφοιχίες κατά μήκος των μακρών πλευρών του, όπου ήταν και οι αναβαθμοί των καθισμάτων. Στο βάθος της αίθουσας είχαν τοποθετηθεί τα αγάλματα του Δία, της Ήρας και της Αθηνάς (σχ. 3).

Ακολουθώντας το ρέμα του Πλατανιά προς τα ΝΔ και ανάμεσα στον Ελιώνα, την Κίρφη και τον Παρνασσό, συναντάμε το στενό της Σχιστής οδού. Οι πλαγιές των τριών θυσιών πέφτουν απότομα, δημιουργώντας το ρέμα του Πλατανιά, παράλληλα του οποίου ανηφόριζε η «Σχιστή οδός» σχηματίζοντας το τρίστρατο Πανοπέα-Αμύρουσσο-Δελφών, όπου έγινε η περίφημη συνάντηση του Οιδίποδα με τον πατέρα του Λάιο (εικ. 6):

... ἐπὶ ταῦτῃ τῇ Σχιστῇ ὄδῷ τὰ ἔξ
τὸν φόνον τοῦ πατρὸς Οἰδίποδι
εἰργάσθη... Οἰδίποδι μὲν ὄδος ἡ
Σχιστὴ καὶ τόλμα τὸ ἐπὶ αὐτῇ
κακῶν ἥρξε, καὶ τὰ τοῦ Λαίου
μνῆματα καὶ οἰκέτου τοῦ
ἐπομένου ταῦτά ἔπι ἐν μεσαί-
τατη τῆς τριόδου ἐστὶ καὶ ἐπ' αὐτῶν λίθοι λογάδες σεωρευ-
μένοι... (Παυσ., 10, V, 3, 4).

Αλλά σε ποιο ακριβώς σημειό δρίσκεται το τρίστρατο αυτό, όπου θάφτηκε ο Λάιος, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί. Ανασκαφές από τον Γ. Σωτηριάδη στις αρχές του αιώνα δεν εφεραν αποτέλεσμα.

Οι απόψεις διχάζονται: άλλοι ερευνητές τοποθετούν το τρίστρατο στο 139ο χλμ. της σημερινής οδού Αθηνών-Δελφών, πολύ κοντά στο μνημείο του Μέγα —ο οποίος τον περασμένο αιώνα εξόντωσε τη συμμορία Νταέλλη—, ανάμεσα στον Παρνασσό, την Κίρφη και την Μπαρδάνοραχη, ενώ από άλλους τοποθετείται δύο χιλιόμετρα πιο κάτω, στο 137ο χλμ. περίπου, στη θέση «Στενή». Η τελευταία θρίσκευται ανάμεσα στο ύψωμα «Καστρί», στα νότια, και στις αντίκρις βουνουπλαγίες στα βόρεια, από όπου πέρνανε ο παλιός δρόμος Αθηνών-Δελφών. Τη «Σχιστή οδό» ακολουθούσαν και οι θιάδες της Αττικής και της Βοιωτίας πηγαίνοντας για τις γιορτές του Διονύσου στον Παρνασσό, κι εδώ, στα χρόνια της Παυσανίας, έδειχναν τον τάφο του Λάιο.

Τέσσερα χιλιόμετρα ΝΔ από το τρίστρατο της Σχιστής οδού απλώνεται η μικρή κοιλάδα της Αμύρουσσου (σημ. Διόστρομ). Η αρχαία πόλη Αμύρουσσος εκτείνονταν στη νοτιοανατολική πλαγιά του λόφου «Κάστρο». Κατά τη διάρκεια ασωτικών ανασκαφών που διεξήχθησαν κατά την τελευταία δεκαετία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών εντοπίστηκαν τημάτα του δυτικού τείχους της πόλης, συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Ανώνυ-

μης (περιοχή Παιδικής Χαράς), όπου αποκαλύφθηκαν και δύο πύργοι (εικ. 7), καθώς και στην οδό νότια του νεκροταφείου (οικία Ηρ. Κόρμπου). Στη συνέχεια το τείχος κατέρχεται ανατολικά και περνά πάσι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο οικόπεδο Μαργέλου-Περγαντά, όπου έχει και ισχυρό πύργο. Από το σημείο αυτό κατεύθυνται βόρεια, για να ανέλθει στη συνέχεια την ανατολική πλαγιά του λόφου της ακρόπολης. Τμήματα αυτής της πλευράς του τείχους θέρηθηκαν στο οικόπεδο Ιωάννη Σεχερεμέλη (με πύργο). Κων. Γροντή (ομοίως με πύργο), Χρήστου και Αγγελού σταθά, Δημ. και Γεωρ. Γαβριήλη, Αθαν. Αλτάνη.

Πέραν όμως του κάτω τείχους της πόλης εντοπίστηκαν και τμήματα άλλου τείχους, ασθενέστερου, που μάλλον προσκολλήθηκε στο παραπάνω ισχυρό, στην ανατολική του πλευρά, προφανώς ως αποτέλεσμα της επέκτασης της πόλης προς αυτή την κατεύθυνση. Τμήματά του θέρηθηκαν κατά μήκος της οδού Οσίου Λουκού έως την οδό Τ. Λάππα, όπου γωνιάζει για να συναντήσει το από το 1968 αποκαλυφθέν τμήμα στο οικ. Γαβριήλη, στην οδό του Μουσείου. Το τείχος της ακρόπολης διατηρείται αποσπασματικά στην ανατολική και δυτική της πλευρά. Η τοιχο-



8. Τμήμα οχύρωσης στη θέση «Πάνια» Ζεμενού (από τα βόρεια).

δομία του, όπως και του τείχους τής κάτω πόλης, είναι τραπεζιόσχημη.

Ο Παυσανίας, μιλώντας με αφορμή την οχύρωση της Μεσσήνης (4.31.5), κατατάσσει τα τείχης του Διστόμου μεταξύ των αριστών και το εξόμοιών με τα τείχη του Βεύκαντιου και της Ρόδου, ενώ πεισμένοι ότι η πόλη της Αμβρύσου περιβαλλόταν από δύο τείχους, που ώμως με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του.

Τα νεκροταφεία της πόλης των κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων εκτίνανταν στην έξοδο της πόλης προς την Αντίκυρα, αλλά και προς την Σειρίδια. Αποτελούνται από ταφικούς περιβόλους, αρκοσόλια, κιβωτοϊδόσχημους, λακκοειδείς και κεραμωσηπεις τάφους.

Αφήνοντας το Δίστομο και ανηφορίζοντας από το μηνείο του Μέγα στον αυχένα που σχηματίζεται μεταξύ Παρνασσού και Κίρφεως, ακολουθούμε τη Σχιστή στη διάδρομο Δελφών, που σε μερικά σημεία διασώζει τημέματα από καλντέριμ της εποχής της τουρκοκρατίας.

Στη θέση «Πάνια» Ζεμενού, τρία χιλιόμετρα ΝΑ της Αράχοβας, συναντούμε πάνω σε χαμπλό λόφο οχυρώ ορθογώνιας τοιχοδομίας των ελληνιστικών χρόνων, που μάλλον σχετίζεται με μη

ταυτισμένην μέχρι σήμερα πόλη της Φωκίδας. Ο λόφος από τον οποίο ορίζεται από τα δυτικά από ρέμα, που κατέρχεται από τον Παρνασσό για να καταλήξει στον Πλειστό. Η οχύρωση απαντύσσεται σε δύο άνδηρα: στο πάνω βορινό οώσταν σκέλος έχηπα περίπου μέτρων και με ευδιάκριτο τετράγωνο πύργο στη ΒΑ γωνία (εικ. 8). Το σκέλος αυτό γνωίστηκε στα ανατολικά και κατέρχεται στο χωματότερο νότιο άνδηρο, όπου οώσται αποσπασματικό. Το οχυρό της Πάνιας έλεγχε το δρόμο προς Δελφούς, κατά μήκος του Πλειστού ποταμού. Ο επισκέπτης γνώριζες ότι μετά από λίθο θα εισερχόταν στην «ιερά χώρα», όπου κατέληγε η Σχιστή οδός και από ίσους, σύμφωνα με το μιθό, διάβανται οι ακόλουθοι του Διόνυσους και του Απόλλωνα, οι τραγοπόδαροι σάτυροι και οι νύφες του Παρνασσού.

Βιβλιογραφία

Leake, W.M., 1835, Travels in Northern Greece, t. 2., London.
 Lolling, H.G., 1989, Reisenotizen aus Griechenland: 1876 K. 1877.
 Παπαχατζής, Νικ., 1981, Πλαστινού Ελλάδος περιήγησις, Φωκικά, Εκδοτική Αθηνών.
 Schobert, F., 1924, Rhodope (Dice).

Schöber, E., 1924, PHOKIS (Diss.), Jena.
 Fossey, J., 1986, The ancient topography of Eastern Phokis.

Frazer, J., 1898, Pausanias' Description of Greece, τ. V.
French, E., καὶ Vanderpool, F., 1963,
«The Phokikon», *Hesperia* (32), σσ.
213-225

Σωτηρίδης, Γ., 1909, *Au tombeau de Laius, Athènes*.
 Παπαδημητρίου, Α., 1984, «Η Τιθορέα και τα ιερά της. Προσπάθεια στην ιστορική Γεωγραφία», Α.Δ. (33), Μελέτες, σσ. 121-145.
 Ντάσιος, Φ., 1992, «Συμβολή στην

The Mount Parnassus and Its Region

Ph. Dassios

In antiquity Delphi and the Mount Parnassus belonged to Phocis. The cities of Phocis that had long been neglected by archaeologists, due to the magnifying splendour of the Pythian sanctuary, have started attracting travellers and archaeological interest.

A tour though these cities necessarily starts from the valley of Kephissos river which flows from the Lileaa area, where important remnants of religious architecture as well as the ruins of the city of Lileaa and its acropolis survive. Further to the NE the cities Erochlos and Tilhoreia have been located, the latter fortified with strong walls. Among the other known cities most important is Dalista, a religious center and the seat of the Phocian Assembly, secured with a well fortified acropolis.