

ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Η «σημειολογία» του ανδρικού και γυναικειού τύπου, που προτείνει μια ταινία ή ομάδες ταινιών, προέχει σε σημασία άλλων στοιχείων της μυθοπλασίας. Επίσης, από μια άποψη, νοηματοδοτεί με ιδιαίτερο τρόπο την περιπέτεια ολόκληρου του αφηγηματικού σινεμά μέχρι σήμερα ως προϊόντος πολιτιστικού, μέσα από τα αισθητικά στοιχεία και τα κοινωνιολογικά συμφραζόμενα του τελευταίου.

Τάσος Γουδέλης

Κριτικός Κινηματογράφου

Η εγχώρια μεγάλη οθόνη, αν και βαρύνεται με —αναπόφευκτη— καθυστέρηση σε ρυθμούς ανάπτυξης, ακολουθώντας την περιφερειακή μοίρα αναλόγων κινηματογραφιών που αντιμετώπισαν ένα υποτυπώδες έως ανύπαρκτο τεχνικό και πνευματικό υπόβαθρο, δεν ενοχοποιείται, από τη σχετική μέχρι στιγμής έρευνα, εκτός κραυγαλέων εξαιρέσεων, για πιστή αντιγραφή των κωδικών εμφάνισης και συμπεριφοράς των ανδρικών τύπων του ξένου σινεμά.

Από αδυναμία να συναντηθεί με το πολιτιστικό τους στίγμα, για λόγους που έχουν σχέση με την ιδιομορφία της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ελληνικής παράδοσης, ή και για τις δύο αυτές αιτίες; Ας αφήσουμε την απάντηση να πλανάται.

Κατ' αρχήν θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει ως αξιοπεριεργό το θέμα: Πώς μια υπανάπτυκτη κινηματογραφία, η οποία αρχίζει στη δεκαετία του '50 να κάνει τα πρώτα ποιοτικά της βήματα, δεν έχει αφοσιωθεί στον ανενδοίαστο μμηθιόμοιο εισαγωγικών προτύπων: Μπορεί π.χ. στη δεκαετία του '30 να έγινε απόπειρα να γυρισθεί μέχρι και γουέστερν ή ο Τζαβάλας το '51 στην **Κάλπηκη Λίρα** να έντυνε και να δίδαξε ορισμένους δεύτερους ρόλους χρησιμοποώντας ως πρότυπο τις β' κατηγορίας αμερικάνικες ταινίες της εποχής, λίγο αργότερα ο Κούν-

δουρος να δανείσθηκε πολλές φυσιογνωμίες των γαλλικών φιλμ του μεσοπολέμου για να σκισάρει τα πορτρέτα των μελών της συμμορίας στη **Μαγική Πόλη**, ο Δημόπουλος στον **Τζο τον τρομερό** να ξεκινάει από το γαλλικό και αμερικανικό αστυνομικό φιλμ της μόδας για να υποστηρίξει το «φυσικό» των ηρώων του κλπ· παρ' όλα αυτά, ο προπολεμικός —και πρωτόγονος— εγχώριος κινηματογράφος μοιάζει να «φωτογραφίζει» κυρίως ανδρικούς τύπους από την εσωτερική κοινωνική παράδοση και συγκυρία. Την εγκρότητα αυτής της παρατήρησης την διαπιστώσουμε μέσα από μια σύντομη αναδρομή στο ισχνό, ούτως ή άλλως, παρελθόν του ελληνικού σινεμά.

Γαλλικό ύφος και φολκλόρ

Στα νηπιακά της βήματα, κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα, η εγχώρια, υποτυπώδης παραγωγή σαφώς «επιπτάκιζε» φιλοξενώντας έναν ανδρικό κωμικό τύπο, στα ίχνη των κομψευομένων και γραφικών κωμικών των γαλλικών στυντιό Πατέ και Γκωμόν, τον ενδραφική και κοσμικό Σπυριντιών (με ημίψηλο και φράκο).

Ο περιφερειακός αστισμός μας, διαποτισμένος από τη γαλλική κουλτούρα, δεν αρκείται μόνο στην Όπερα και στην επιθεώρηση. Προβάλλει τον κόσμο του

και στη μεγάλη οθόνη. Η εικόνα του όμως είναι χλομή και θνητογενής. Το πνευματικό σκηνικό διαμορφώνουν εν συνεχεία άλλες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν με τη σειρά τους να δουν το πρόσωπό τους μεγεθυμένο μέσα στη δυναμική των πραγμάτων. Έτσι η ύπαιθρος, μέχρι το '30 περίπου, γίνεται ο μόνιμος, σχεδόν, «ορίζοντας» των ελληνικών ταινιών, εντός του οποίου οι γνωστοί λαϊκοί ήρωες των βουκολικών δραμάτων και «του έπους του '21» θυμίζουν στην οθόνη τα ωραιοποιημένα σχολικά πορτρέτα των οπαρχηγών. Αλλά όχι πάντα. Κάτω από το γνωστό εθνικό, πά-λαι ποτέ, φέσι ορισμένων ζεν-πρεμιέ της εποχής —π.χ. του Κώστα Μουσούρη στην **Αστέρω** (1929)— διακρίνεται η αστική κόμωση της εποχής αλά Ραμόν Νοβάρο ή Μωρίς Σεβαλιέ, αν θέλουμε να επιμερίσουμε στις επιφανειακές επιρροές του ξένου κινηματογράφου, όσον αφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ηθοποιών εκείνης της περιόδου.

Στις περιπτώσεις όμως των κωμικών Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ και Βιλάρ, η κατάφαση σε ανδρικά μοντέλα του διεθνούς σινεμά, κυρίως στον Μωζ Λίντερ, από πλευράς φυσιογνωμικής και όσον αφορά το ήθος της συμπεριφοράς (αλλά και στον Τσάρλι Τσάπλιν εν σχέσει προς την κινησιολογία) είναι απόλυτη.

Μικρές παρενθέσεις αστικού προφίλ στην ολοσχερή, σχεδόν, επικράτηση του «φολκλορικού» τύπου ανδρός κατά τον μεσοπόλεμο: η Ελλάδα, σαφώς χωρισμένη σε «αστικά» και αγροτικά ακόμα «μπλοκ», καλλιεργεί με πρωτόγονα μέσα τη μαζική έβδομη τέχνη. Γεγονός που την υποχρεώνει να βρίσκεται στοιχειωδώς εναρμονισμένη με το πνεύμα της «αγοράς», προσπαθώντας να ικανοποιήσει το σύνολο του κοινού της που, στην πλειοψηφία του, έχει παραστάσεις από την παράδοση της υπαίθρου.

Το κοινό όμως των πόλεων δεν είναι ευκαταφρόνητο και απαιτεί τα δικά του «αστικά» είδωλα, τα οποία προέρχονται τόσο από το παγκόσμιο στερέωμα όσο και από τον στενό κοινωνικό του περίγυρο. Στο σκηνικό αυτό πρέπει να προσθέσουμε την καλλιτεχνική και ιδεολογική αδυναμία της εγχώριας παραγωγής να αποτυπώσει, με ρεαλισμό και ενάργεια, τύπους ανδρών με αντιστοιχία προς την πραγματικότητα ή να αναδείξει μυθοποιητικά, αποκλειστικά δίκους της, όπως οι άλλες κινηματογραφίες (ιταλική, σκανδιναβική, χολιγουντιανή κ.ά.).

Αυτή η αιτία, λοιπόν, γίνεται καθοριστική ενός αναπόφευκτου φαινομένου: ενώ οι φιγούρες των ελλήνων, ανδρών ηθοποιών εκείνων των χρόνων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται πιστά αντίγραφα υπαρκτών μοντέλων του κοινωνικού μας χώρου (αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η «θεωρία» τους παραπέμπει σε ένα είδος ιθαγενούς γόητα, **ερζάτς** όμως ξένων μοντέλων) και δεν διαθέτουν πρωτοβάθμια λάμψη, εντούτοις δημιουργούν ένα ρευστό, καθαρά ελληνικό τύπο μέσα στη... σχιζοφρένεια του. Ένα σύμβολο κατασκευασμένο αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστικό. Με λίγα λόγια: μια αποτύπωση της εικόνας που έχει ο κάτοικος αυτής της χώρας για τον εαυτό του, συντεθειμένη από ένα περιεργό μείγμα ιδεολογίας και πραγματισμού.

Βιαζόμαστε όμως κάπως. Το πορτρέτο αυτό, που προσπαθούμε να περιγράψουμε, έχει τη γοητεία του διαχρονικού αλλά δεν ανιχνεύεται τόσο εύκολα



Νίκος Σταυριδής: Η προσωπικότητα του κωμικού ηθοποιού υπέρνω όλων.



«Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα», του Ν. Νικολαΐδη: Ο ανθρωπος-μήμη.

στα χρόνια του μεσοπολέμου, όσο μεταγενέστερα. Οι παλιές εκείνες δεκαετίες χαρακτηρίζονται κυρίως από σύνδρομα υπανάπτυξης, όπως τονίσαμε ήδη, και θα ήταν αφελής γενναιοδωρία να εκκιάζουμε από μια εξαιρετικά καθυστερημένη παραγωγή, σε όλους τους τομείς, εξειδικευμένες «απαντήσεις» αισθητικού, ακόμα και κοινωνιο-

λογικού, περιοχόμενου. Επιμένοντας όμως μπορούμε να ανιχνεύσουμε, όχι χωρίς αυθαίρεσία ενδεχομένως, πλευρές του θέματος με σ' εκείνη τη συρρικνωμένη από φαινόμενα περίοδο.

Οι άνδρες ηθοποιοί τότε μιμούνταν ξένα ή σχετικώς παρωχημένα μοντέλα και πρότεinan κακέτυπα «ελληνικής παραγω-



Ένα από τα μοντέλα του «ζεν-πρεμιέ» της δεκαετίας 1955-1965: ο Κ. Κακκαβάς.



«Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» (1977), του Ν. Παναγιωτόπουλου: Το πρόσωπο εξυπηρετούν το προφίλ του σκηνοθέτη.

γής»: τότε ήρωες του Περσειάδη, που ανήκουν σε άλλες εποχές (αλλά με «άρωμα» συγγενικό προς τη συγκυρία), τότε γνωστά στο κοινό μοντέλα της διεθνούς παραγωγής με εγχώριο πρόσωπο.

Όσον αφορά δε την ιδεολογία των ηρώων αυτών, είναι σκόπιμο να στραφούμε στις μυθολογικές αφετηρίες των ταινιών

εκείνων: Το αστικό ή αγροτικό μελό που κυριαρχούσε, ασχολήθηκε μονότροπα και μονότονα με το εντελώς σχηματικό πορτρέτο του «ηθικού νέου», τις ρίζες του οποίου πρέπει να αναζητήσουμε στην «παραφιλολογία» (λαϊκά αναγνώσματα) και στις απλοϊκές εκδοχές του θεατρικού ηθογραφήματος (βλ. Μπόγρη, Νιρβάνα κλπ.) στην οθόνη.

Τελικά η γνωστή κακοδαιμονία: η αλλοπρόσαλλη και χαλαρή δομή της ελληνικής κοινωνίας, η έλλειψη ισχυρού σύγχρονου πολιτιστικού ιστού, αποτιμώνται καθαρά στην αδυναμία της να σταθεροποιήσει την εικόνα της και μέσα από την πιο έγκυρη καλλιτεχνική εικονοποιία του εικοστού αιώνα, που είναι ο κινηματογράφος. Το αποτέλεσμα, συνήθως, είναι μια εικόνα «φλουταρισμένη». Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς δάνεια, όπως είπαμε. Στον τομέα ειδικά της χαρακτηρισολογίας των ανδρικών τύπων που ανέδειξε, μπορούμε να μιλάμε για μια αποκλειστικά δική μας ανθρωπογεωγραφία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο κινηματογράφος μας, έχοντας άμεση σχέση με το ελαφρό, κυρίως, θέατρο, που αναπαρήγαγε με μεγάλη ευκολία και αποδοτικότητα τις συγκυρίες, μετέφερε στις μυθολαΐδες του σωρεία χαρακτήρων από την καθημερινότητα, αλλά αφυδατωμένους από κύριες ρεαλιστικές συνιστώσες (π.χ. πολιτική ιδεολογία), τελικά σχηματικούς και γραφικούς. Ωστόσο, ως ένα σημείο, και με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, αντιπροσωπευτικούς της κοινωνικής σκηνής.

Στη διάρκεια του μεταπολέμου, ειδικά, στο βαθμό που η ελληνική επιθεώρηση και η μικροαστική κωμωδία εξέφρασαν η χειραγωγήσαν το ουλλογικότερο ασυνείδητο, αναπαράγοντας ή δημιουργώντας εκ δάθρων ανθρώπινους τύπους, ο κινηματογράφος, που αντέγραψε το θέατρο, χάρισε με τη σειρά του στο κοινό την ίδια ανθρώπινη τυπολογία.

Αρχαιοπρέπεια και μελοδραματισμός

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, αφαιρώντας από τη σύντομη έρευνά μας τους μη υποδείξει ανδρικούς τύπους ή χαρακτήρες των ελληνικών ταινιών (τους οποίους έπαιξαν θαιμιάσιοι «ρολίστες») και μένοντας στο πρωταγωνιστικό ή στο δεύτερο πρόσωπο μέσα στη μυθολογία, που συγκεντρώνουν, συνήθως, πιο σημαίνοντα συμφορούμενα από τους προηγούμενους.

Να σημειώσουμε, επίσης, εγκαίρως ότι στο άρθρο αυτό γίνεται ελεύθερη χρήση των όρων «τύπος» και «χαρακτήρας», για λόγους πρακτικούς. Αν και, μιλώντας για το ελληνικό σινεμά, ελάχιστα φορές έχουμε την ευκαιρία να αποδίδουμε απεριφραστα τον δεύτερο όρο στους ηρώες των μυθολογικών του, εξαιτίας των δραματολογικών τους ελλείψεων.

Ο βασικός ανδροκός τύπος που διασχίζει τις ταινίες του ελληνικού μεσοπολέμου, όπως υπαινιχθήκαμε ήδη, είναι ένα «υβρίδιο». Διασταύρωση ετερογενών ηθών: στις ταινίες «φουστάνελας» ή αστική του προέλευσης και η δάνεια «μάσκα» από τους αμερικανούς ή άλλους σπαρ του θωσού, συν τις φολκλορικές αφέλειες που υπηρετούσε, δημιουργήσε ένα αποτέλεσμα που δεν παρέπεμπε πούθενά ή μάλλον σε μια... μοντζούρα. Στα μελό και στις ηθογραφίες (**Λιμόνι των δακρύων**, **Μπόρα κ.ά.**) είναι επίσης φασματικός, χωρίς αντιστοιχία προς την πραγματικότητα, ρητορικά τονισμένος από τη δραματολογία. Γι' αυτό μετέωρος ανάμεσα στην άγνοια στη ρεαλιστική του «ταυτότητα» και στην αδεία κινηματογραφική του μυθοποίησης.

Στο **Δάφνης και Χλόη**, ο' αυτή τη «μοναχική» ταινία του Ο. Λάσκου —αφού δεν υπήρξε άλλη ποιοτική ταινία εκείνα τα χρόνια—, ο πρωταγωνιστής με το συμβολικό όνομα Απόλλων Μαρσίας, αν και προέρχεται ως σύμβολο —πέρα από τη λυρική του καταγωγή— και από μια πρόσκαιρη αναζωπύρωση της αρχαιολατρίας (βλ. Δελφικές εορτές του Σικελιανού), χαρίζει συγχρόνως στον βουκολικό ήρωα του λόγου τον τύπο του «ωραίου» αθηναίου κοσμικού της εποχής. Εάν έλειπαν τα χιτώνια, θα μπορούσαμε να τον φανταστούμε επίσης με κολάρο σε χολιγουντιανή ταινία. Τα πρότυπα του Βαλεντίνο ή του Κόνραντ Βάιτ δίνουν το ανάλογο Μαρσίας.

Η ασυνέχεια και η αποσπασματικότητα, χαρακτηριστικά του προπολεμικού μας σινεμά, δίνουν τη θέση τους στις δύο αμέσως επόμενες δεκαετίες σε ένα περισσότερο σταθερό και προανατολισμένο πρόσωπο. Η

συνεχώς βελτιούμενη οικονομική και πνευματική υποδομή εμπλουτίζουν τις προτάσεις της παραγωγής προς ένα κοινό, το οποίο βέβαια, δεν πρέπει να φαντασθούμε ως αναπτυγμένο σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό ή άλλο. Παρ' όλα αυτά, φανατικό κινηματογράφοφιλο, δημιουργεί ένα συγκινητικό δεσμό με τις αίθουσες και όπως είναι φυσικό εκπροσωπείται ανάλογα από την ποιότητα του θεάματος.

Οι θεατές αυτοί, εσωτερικοί μετανάστες στην Αθήνα, με τα θιώματα και τα φαντάσματα μιας από τις πιο σκληρά αποφασιστικές περιόδους για τη σύγχρονη πολιτισμική μας γεωγραφία της δεκαετίας του '40, καθορίζουν αυταρχικά την αισθητική της φτηνής τους ψυχαγωγίας. Ο ελληνικός κινηματογράφος, χωρίς παρελθόν, παραδίδεται αμαχητί στην απλοϊκότητα, συνθλιμμένος ανάμεσα στις πολιτικές απαγορεύσεις της Εξουσίας και στις ευκολίες που του προτείνεται το μεγαλύτερο μέρος του απαίδευτου κοινού του.

Δεν υπάρχουν, λοιπόν, γι' αυτόν περιθώρια επιλογών. Οι δεκαετίες '40 και '50, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι ελαφρώς βελτιωμένοι επίγονοι των προπολεμικών χρόνων και τίποτα περισσότερο, όταν ο παγκόσμιος κινηματογράφος έχει ήδη εγγράψει στο ενεργητικό του εκπληκτικά επιτεύγματα, αφήνοντας πίσω του θηριώδη κινήματα που ή αγνοούμε ή δεν μας... αφορούν.

Η γνωστή θεματολογία των αδείων μελό (ποιμνικών και «αστικών») μαζί με τη φαρσκολογία είναι ο μονόδρομος που ακολουθείται μεταπολεμικά. Ο κύριος ανδροκός τύπος, με τη μορφή του «ζεν-πρεμιέ», στις σχετικές ταινίες αρχίζει, μετά τη σκιάδη παρουσία του στον μεσοπόλεμο, να συγκεκριμενοποιείται. Από τον ήρωα που ενσωμαρώνει ο Δημ. Χορν στα **Χειροκροτήματα** (1944) —το συμπληρωτικό αυτό μελό του Γ. Τζαβέλα— έως το ανδροκό κεντρικό πρόσωπο (Ν. Χατζίσκος) π.χ. στα **Ματωμένα Χριστούγεννα** (1951), ένα άλλο μελό, αντιστασιακό αυτή τη φορά, του ίδιου σκηνοθέτη, ή τον τύπο του Λ. Κωνσταντάρου στην κωμωδία των Μ. Γαζιάδη, Γ. Φιλίππου **Διαγωγή Μηδέν** (1949), το πορτρέ-

το ελάχιστα παραλλάζει: ο νεαρός ήρωας, με την ευγενική αστική φυσιογνωμία, αποσπασμένος από τα σκίτσα των λαϊκών (λίγο αργότερα φωτο) ρομπάντων, συγγενικός των γνωστών σπαρ του ξένου σινεμά της εποχής, μελαγχρινός κατά προτίμηση, και με στερεότυπα έκμητη, ηθική προσωπικότητα, θα διασχίσει απυρόβλητος και κατά την επόμενη εικοσαετία τη μυθολογία.

Αντήρωες και λαϊκά είδωλα

Ακόμα και από την πλευρά αυτή ο **Δράκος** (1956) του Ν. Κούνδουρου καινοτόμησε ωρίς: ο ήρωάς του παρεκκλίνει (πολύ πριν από τη συζητήσιμη ηθική ορισμένων χαρακτήρων στις μυθολογίες του νεότερου ελληνικού σινεμά) από την κλασική ψυχολογία αναλόγων προσώπων στις δραματολογίες όλων των άλλων ταινιών της εποχής. Ο Ντ. Ηλιόπουλος, προερχόμενος από την κωμωδία, με φαλάκρα και γυαλιά, είναι ο τυπικός, καταπιεσμένος και φοβισμένος μικροαστός εκείνης της περιόδου, ευάλωτος σε ηθικούς εκβιασμούς, κατάλληλος για να εξυπηρετήσει το διαφορούμενο ύψος της ταινίας.

Από τον ίδιο σκηνοθέτη αργότερα, άλλη μια πολιτική παραβολή, με φόντο, αυτή τη φορά, τον Εμφύλιο και με λυρική φόρμα (**Οι παράνομοι** -1958), προτείνει, με το ευγενικά αιγιματικό πρόσωπο του νεαρού ήρωά της Π. Φουσούνη, μια μοναχική ηθική εν σχέση με την εκείνη που διακρίνεται στη συντριπτική τους πλειοψηφία των νεαρούς κινηματογραφικούς ήρωες του '50. Ο χαρακτήρας αυτός έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί από μια συμβολική άποψη μεταφέρει το **λανθάνον**, ό,τι δηλ. απέκρυψε η θεματολογία την περίοδο εκείνη, εξαιτίας της πολιτικής λογοκρισίας. Ο Φουσούνη, όσον αφορά τα εξωτερικά του στοιχεία, είναι το ανέπλο του νεαρού αντάρτη, όπως θα μπορούσε να εμφανίζεται τότε, κάτω από άλλες συνθήκες, στην ελληνική σθνή, κατ' αναλογία προς τους σχετικούς ήρωες του θεατικού ή του γαλλικού σινεμά.

Κατά τα άλλα οι «ζεν πρεμιέ»



«Μέρες του '36»: Η κυριαρχία των ιδεών οι χαρακτηρισές απουσιάζουν.

του αμέσως μεταπολεμικού μας σινεμά περνούν αναλλοίωτοι από είδος σε είδος: από το αισθηματικό, κοινωνικό, πολεμικό, βουκολικό δράμα έως τη φαρσοκωμωδία, ο μελαγχρινός, καλοχτενισμένος νέος με την ηθική του αξιοπιστία είναι παρών. Ο Νίκος Τζόγιας, λόγος χάριν, διαφέρει από τον Νίκο Καζή ή τον Α. Αλεξανδράκη στις σχετικές ταινίες μόνο σε δευτερεύουσες εξωτερικές λεπτομέρειες και όχι από πλευράς «ήθους». Είναι και οι τρεις μικροαστοί με κραυγαλέα συναισθηματική καθαρότητα και ευγένεια, ένα είδος υποψήφιων «γαμπρών», πρότυπα συμπεριφοράς σε μια κοινωνία που αναγκάζεται θεσμικά — αλλά και ίσως το επιθυμεί βαθύτερα, μετά από τις εμφυλιακές της περιπέτειες— να οργανωθεί κομφορμιστικά.

Μέσα σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η φαινομενική διαφορετικότητα του «λαϊκού» νέου, που εκπροσωπεί ο Γ. Φούντα. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή οι αιχμές λειαίνονται με αρκετή δεξιότητα. Η επιθετικότητα και γενικότερα το παρεκκλίνον ως προς την κρατούσα ηθική στοιχείο, που υπαινίχθηκε η προσωπικότητα του Φούντα (εύκολη υπόθεση για ένα άλλο ρεαλιστικό ή νατουραλιστικό σινεμά με παράδοση), στη συγκεκριμένη περίπτωση καταργήθηκαν για χάρη ενός μεσοεπιγράφου εξωτισμού, τύπου «ο μάγκας με την

αγνή καρδιά».

Στη **Στέλλα** (1955) του Μ. Κακογιάννη, ωστόσο, η ηθική του «λαϊκού παλικαριού» που υπακούει στους άγραφους κώδικες της «συντεχνίας» νομιμοποιείται από την απροσχημάτιστη γραφικότητα της ταινίας: ενός ανεπανάληπτου δείγματος γοητευτικής αυθαιρεσίας μιας παρέας χαρισματικών (Τσαρούχη, Χατζιδάκη, Μερκούρη), πάνω στο νεοελληνικό σκηνικό, που το φαντάζονται στεφανωμένο με σημαιούλες και κιονόκρανα να φιλοξενεί χειραφετημένες λαϊκές ντιζέξ, ερωτευμένους νέους διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών και αιματηρά δράματα.

Το λευκό ή το μαύρο πουκάμισο με τον ανοικτό γιακά και το μαύρο παντελόνι, που συνοδεύουν τις εμφανίσεις του Φούντα, γίνεται το μόνιμο «κουστούμι» του ήρωά του, και στην προέκταση η συνηθισμένη εμφάνιση ανάλογων τύπων. Ο Κ. Καζάκος π.χ. λίγο αργότερα, στη δεκαετία του '60, δανείζεται αυτή την εμφάνιση σε σχετικούς ρόλους. Ο Ν. Ξανθόπουλος, αντίθετα, ακόμα και στην εμφάνιση είναι πιο ενσωματωμένος. Η «λαϊκή» του καταγωγή σημαίνεται από άλλα στοιχεία και όχι από το τυπικό «κουστούμι» του Φούντα και άλλων, που σε ορισμένες περιπτώσεις παρέπεμπε —αρκετά εξευγενισμένα θέβαια— στους παλιούς περιθωριακούς, τους «μάγκας».

Ευκαιρία σ' αυτό το σημείο να τονισθεί η αδυναμία του ελληνικού σινεμά να μιλήσει εγκαίρως και για το λεγόμενο «περιθώριο». Η περίπτωση Φούντα (που απλώς υπαινίχθηκε κάποτε τον υπόκοσμο) ή άλλων δευτερευόντων ηρώων εξωτερικά περισσότερο αντιπροσωπευτικών των «λούμπεν» είναι χαρακτηριστική του ηθικολογικού προσώπου της παραγωγής των χρόνων εκείνων. Η λογοκρισία εξάλλου δεν καθόριζε μόνο το πολιτικό πλαίσιο αλλά και ένα ιδεολογικά ευρύτερο φάσμα εντός του οποίου έπρεπε να κινηθούν οι ρεαλιστικές ανησυχίες των κινηματογραφιστών. Έτσι το θλέμμα τους στον κόσμο που άνοιξε μπροστά τους επιφάνεια, αναπαράγοντας στην κλίση γραφικότητας, γελοιογραφικά μάλιστα τονισμένες.

Ο Ξανθόπουλος, με μια εξευγενισμένη λαϊκή «αργκό», δεν κάνει κατά τα άλλα καμία προσπάθεια να τονίσει κάτι ανησυχητικό. Αντίθετα μοιάζει να απολογείται για την καταγωγή του μέσα από την αφελή και τελικά υστερική του επιμονή να την δικαιολογήσει στη συνείδηση των «αστών», δείχνοντας ένα πρόσωπο αφοσιωμένο στην υπόθεση της ενταξής του στο μικροστικό σκηνικό του '60.

Εάν οι ρόλοι που ενσωμακνώνει συνήθως ο Φούντας (πριν περάσει κατά τη δεκαετία του '60 σε ρόλους αμιγώς κακών, π.χ. **Κόκκινα φανάρια**-1963, του Β. Γε-

ωργιάδη κλπ.) υπαίσιονται μια ακίνδυνη και ενσωματωμένη, τελικά, μορφή του Κακού, αζίζει να θυμηθούμε, κάπως σχηματικά, ορισμένους τύπους κακών, που υποδύθηκαν κυρίως ηθοποιοί νεαρής ηλικίας στα φιλμ της περιόδου εκείνης. Ο Σ. Στρατηγός ήταν ένας απ' αυτούς. Οι δραματουργικές αφηγήσεις των ρόλων αυτών είναι προφανείς. Ο υπόκοσμος του Χόλιγουντ και «τα καθάρματα» στις δεύτερες γαλλικές ταινίες προσφέρουν άφθονο υλικό για μια πρόχειρη μίμηση. Ο Κ. Κούρτης στη αρχή της δεκαετίας του '60 ενσαρκώνει σε πλήθος συμβατικών ταινιών, ίσως πιο εξευγενισμένα και με ερωτική υποβολή, τον ίδιο τύπο, λανσάροντας αλλά ελληνικά διάφορους αστούς νεαρούς των ασπρόμαυρων γαλλικών και ιταλικών φιλμ που φλερτάρουν με την παρανομία και τελικά τιμωρούνται. Το ίδιο μοντέλο αναπαράγει στο πρόσωπο που ενσαρκώνει ο Ν. Κούρκουλος στον **Κατήφορο** (1961) του Γ. Δαλιανίδη, πριν περάσει, λίγο αργότερα, εντελώς διαφοροποιημένο, με αρρενωπό ύφος στην... υπεράσπιση αδέσκατων εκπροσώπων του Νόμου, στις κραυγαλέες «κοινωνικοψυχολογικές» ταινίες του Ν. Φώσκολου η εντίμη κολίγων στα ορεοίδια δράματα των Γεωργιάδη, Τζίμα κ.ά.

Ο Α. Βλάχος, αντίθετα από τους προηγούμενους, καταγεται από τους τυπικούς «κακούς» του αμερικάνικου σινεμά —τόσο στα γουέστερν όσο και στα γκα-γκαστερικά φιλμ—, οι οποίοι χρησιμοποιούν την έντονη ιδιορρυθμία των χαρακτηριστικών τους για να δηλώσουν την «παρέκκλιση» τους. Στη δεκαετία του '60, όταν ο «κακός» δεν ταυτίζεται, όπως πριν, εντελώς μηχανιστικά με τον «δόχημο», ο Α. Βλάχος μπορεί να είναι και ένας «θετικός» ήρωας, ένας δημοσιογράφος επί παραδειγματί στο πολιτικό «νουάρ» του Δ. Θεού **Κιέριον** (1967). Ο τύπος του διανοούμενου, που δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές της μόδας περί «ωραίου» αλλά εξυπηρετεί τις ιδεολογικές ανάγκες του μύθου, θα φιλοξενηθεί μονιμότερα από τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, αφού έχει ήδη προταθεί από την Νου-

βέλ Βαγκ, στα τέλη της δεκαετίας του '50, με τον Ζ. Π. Μπελμοντό.

Η γοητεία του «ωραίου» είναι ακαταμάχητη στο μεταπολεμικό μας σινεμά, τουλάχιστον όσον αφορά το «φυσικό» των νεαρών του πρωταγωνιστών. Χώρος υπάρχει για τους «δόχημους» αλλά στην όχθη των «κακών» ή των μειονεκτικών. Τα ευγενικά και αρρενωπά πρόσωπα των Κ. Κακκαβά, Μ. Νικολινάκου, Α. Μπάρκουλη κλπ. συνεχίζουν, τρωμένων των αναλογιών, την παράδοση των κλασικών ζεν-πρεμιέ. Οι φωτογενείς αυτοί «σταρ», που εξυπρέτησαν με μεγάλη άνεση κάθε είδους κοινότυπα φιλμ, έγιναν εύκολα, μέσα από τη μαζική παραγωγή, λαϊκά είδωλα. Ο κομψός ήρωας τύπου Μπάρκουλη, γίνεται αντιθέτως λατρεία από τις νεαρές υπέρξεις, κάτι που σήμερα, στην κορεσμένη από είδωλα διάφορων προελεύσεων εποχή μας, φαίνεται αδιανόητο. Ιδεολογικά ο χαρακτήρας που ενσαρκώνουν όλοι οι εγχώριοι σταρ είναι στερεότυπος. Από τον Μπάρκουλη στον Κακκαβά και από τον Καμπανέλη στον Παπαμιχαήλ, οι διαφορές, όπως παλαιότερα, είναι μηδαμινές. Όλοι συμπληρώνουν το πορτρέτο του έντιμου, αξιόπιστου νέου που συμβαίνει να είναι και αξιότατος. Το ανάλογο δηλ. του σεμνού γόητος που συναντούσε το κοινό στη μικροαστική γειτονιά του, στα πάρτι της εποχής, ελαφρώς ωραιοποιημένο. Ας μην ξεχνάμε ότι το σινεμά της εποχής στηρίζεται στην υποβολή της μυθοποίησης, χωρίς να κατορθώνει, βέβαια, τίποτα σπουδαίο. Μπορεί να μην κατόρθωσε ποτέ να προσφέρει θέαμα και «glamour», ωστόσο, με τις δικές του αδύναμες «φωτοσκιάσεις» ανέδειξε πρόσωπα και καταστάσεις, που συγκυριακά και προσωρινά άσκησαν γοητεία στο απαίδευτο κοινό του. Το μοντέλο που λάνσαραν οι ζεν-πρεμιέ του '50, με μικρές παραλλαγές, θα διασχίσει και τη δεκαετία του '60, έως ότου οι νέες και απαιτητικότερες μυθοπλασίες θα δώσουν, εκτός των άλλων, το ανάλογο βάθος και στην ψυχολογία των ηρώων, καταργώντας το παραδεδομένο μοντέλο του ωραίου μικρο-

στού, όσον αφορά τον κεντρικό ανδρικό χαρακτήρα.

Μοντέλα κωμικών

Για πολλούς, ελληνικό σινεμά του '50 και των αρχών του '60 σημαίνει, κυρίως, φαρσοκωμωδία με τους αναπαληπτούς ηθοποιούς του είδους: Σταυρίδη, Γκιωνάκη, Αυλωνίτη, Φωτόπουλο, Μακρή, Χατζηχρήστο κ.ά. Οι θαυμάσιοι αυτοί τυπότες (ο ατσίδας, ο μπόυφος, ο ταρτούφος, ο μάγκας, ο συντηρητικός, ο βλάχος κλπ.) νομιμοποιήθηκαν και ως ένα περίεργο είδος ζεν-πρεμιέ, παρά την ώριμη τους ηλικία και τις αστέιες φυσιογνωμίες τους. Αποτέλεσαν ασφαλώς της αποφιλιτικής επιρροής τους στο κοινό, στο οποίο «πέρασαν» και αυτή την εκδοχή, κλείνοντας το ταυτοχρόνως με συνηνοχή το μάτι. Γιατί και τα «τέρατα» αυτά, στην ουσία τις μικροαστικές, ακίνδυνες επιθυμίες των θεατών τους εκκράζανε στο επίπεδο της δραματουργίας, λείπει υπέρτερες των ηθικολογικών συμβάσεων «αποκαθιστώντας» πάντα τις αρραβανιαστικές τους στο τέλος των ταινιών τους ή «πιάνοντας την καλή» μετά από τη φιλήνθρωπη και συγκρατημένη στάση κάποιου εύπορου προσώπου.

Η κωμωδία εκείνης της περιόδου πέτυχε την μέθεξη, μέσω των ανδρικών τύπων που λανσάρθηκε, μεγάλης γκάμας θεατών, οι οποίοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους στο καθημερινό «ειδίωμα» των μεγάλων «κακομούτσουνα» ηθοποιών της. Τα ίδια, ακριβώς, θα μπορούσαν να υπογραμμισθούν και στη μεταγενέστερη περίπτωξη Βέγγου. Το πρώτο σπουδαίο μεταπολεμικό δείγμα αυτής της ταύτισης συναντάμε στις κωμωδίες του Α. Ζακελλάριου. Τα θεατρογενή φιλμ τα τελευταία διασταυρώνονται με την ώριμη και αστέια φιγούρα του Β. Λογοθετίδη (**Οι Γερμανοί Εναγώνονται**-1948, **Ένα δόσολο στη λιμνή**-1952, **Ζάντα Τοικίτα**-1953, **Δεσποινίς ετών...**-39-1954 κ.ά.). Ο σημαντικός αυτός κωμικός χαρίζει τη θεατρική του πείρα στην ενσάρκωση, κυρίως, μεσοαστών περασμένης σχετική ηλι-

κίας με ερωτικές ανησυχίες και μπλεξίματα, που λύνονται συμβατικά συνήθως μεταξύ του μικροαστικού σαλονιού και της κοσμικής ταβέρνας, αφού εν τω μεταξύ η λογοκρατούμενη και ηθιολογική τελικά ιστορία έχει δώσει την ευκαιρία στον Λογοθετίδη να μας χαρίσει διάφορες απολαυστικές στιγμές αμχηγανίας και άφρονες έξυπνες ατάκες.

Ο τύπος του «άτακτου» μεσήλικα, δώρο του γαλλικού βουλεβάρτου, εκπροσωπήθηκε, μετά τη «βασιλεία» του Λογοθετίδη, σε μια πιο μπριλλάντε εκδοχή από τον Λ. Κωνταντάρα στη δεκαετία του '60, σε πλήθος ταινιών της Φίνος-Φιλμς. Ωριμος πλέον ο άλλος «γός» της ελληνικής οθόνης, τότε παισιώδης ως κομψοέμφρονος μεγαλοστός μπαμπάς γνωστός πρωταγωνίστριες (Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Φόνσου κλπ), τότε υποδύεται τον αμετανόητο εργένη ο οποίος ενδίδει στο φινάλε στην πρόκληση του γάμου.

Οι σκηνοθέτες-ειδώλα

Η δεκαετία όμως του '60 επιφύλασσε, αρχικά, την ελεγειακή και λυρική δραματολογία του Τ. Κανελλόπουλου (*Ουρανός-1962, Εκόδρομ*-1966, κ.ά.) με τους συμβολικούς, «εξαιλιωμένους» ήρωες, που εξυπηρετούν ένα αφηρημένο ουμανιστικό και ποιητικό σχέδιο της σκηνοθεσίας. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα της εποχής του σινεμά του «δημιουργού», όπου η αισθητική της ταινίας «ελέγχεται» καθ' ολοκληρίαν από το σκηνοθέτη και ουσιαστικά μόνο ο τελευταίος προβάλλεται μέσω αυτής.

Το ίδιο ισχύει και για τους σκηνοθέτες φίλμ μικρού μήκους, που κάνουν την εμφάνισή τους την ίδια σχεδόν περίοδο με ταινίες «περιεχομένου» και «ύφους», βοηθώντας έτσι, με την πάροδο του χρόνου, στον προανατολισμό και της παραγωγής των ταινιών μεγάλου μήκους προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι δίπλα στο «παλιό» σινεμά, που συνεχίζει να παράγει ανδρικά «ειδώλα» (π.χ. γόητες ελληνικού προφίλ, κατάλληλους για εξαγωγή: Τ. Εμμανουήλ, Β. Ρουμπάνη κ.ά., εκμεταλλεζόμενοι

τη διεθνοποίηση folklorικών ελληνικών στοιχείων με αφορμή ταινίες όπως *Ποτέ την Κυριακή* και *Αλέξης Ζορμπάς* ή υποκατάστατα των «ειδώλων» της προηγούμενης δεκαετίας σε πλήθος ασθματών φίλμ), σκηνοθέτες όπως ο Ρ. Μανθούλης (*Πρόσωπο με πρόσωπο*), ο Δ. Κολλλάτος (*Ο θάνατος του Αλέξανδρου*), ο Α. Δαμιανός (*Μέχρι το πλοίο*) στα μέσα του '60 εισάγουν στο προσκήνιο ήρωες με ρεαλιστικότερες προϋποθέσεις από πριν, που είναι και αυτοί σύμβολα καταστάσεων και λιγότερο ατομικότητες.

Το ιδανικό πορτρέτο του «θετικού» αξιέραστου νέου έχει καταργηθεί. Ο κοινωνικός και υπαρξιακός προβληματισμός των ταινιών του «δημιουργού» απαλείφει τα κλασικά χαρακτηριστικά του μυθοποιημένου άλλου ανδρικού είδωλου.

Το σινεμά του Αγγελόπουλου στην επόμενη δεκαετία θα οδηγήσει αυτή τη λογική στα άκρα. Οι κοινωνικές και πολιτικές του αλληγορίες (*Αναπαράσταση, Μέρες του '36, Ο Θίασος, Οι κυνηγοί*), κάθε άλλο παρά ανδρών την ανάδειξη συγκεκριμένων ατομικότητων. Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο ισχύει και για τον Π. Βούλγαρη (π.χ. *Χάμπυ νταίυ*) ή για τον «γκονταρικό» Ν. Παναγιωτόπουλο (*Χρώματα της ίριδος*).

Και όταν ακόμα το δραματικό πλαίσιο της μυθοπλασίας γίνεται ρεαλιστικότερο (*Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα*), οι ήρωες δεν μπορούν να είναι «φωτογενείς», με την παραδοσιακή έννοια, διότι προέχει η συμβολική των καταστάσεων (τα πρόσωπα είναι οκείες μιας άλλης εποχής). Το θέμα της ταινίας είναι η μνήμη της δεκαετίας του '50 και οι ήρωες μεσαλοθούν για να την «σχολιάσουν».

Ο κατάλογος των ανάλογων περιπτώσεων στη δεκαετία του '80 θα ήταν εξαιρετικά μακρύς και περιττός. Σημασία έχει το συμπέρασμα: ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος πρότεινε ένα εντελώς «ανοικτό» ανδρικό μοντέλο. Χωρίς διάθεση αστείωσης, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι τα σύγχρονα ανδρικά μοντέλα στον ελληνικό κινηματογράφο είναι... οι ίδιοι οι σκηνοθέτες του.

Models of Men in Greek Cinema

T. Goudelis

The «semiology» of the male and female type proposed by a film or groups of films dominates in importance over the other elements of the fiction.

Furthermore, it adds in a way a special content to the adventure of the narrative cinema, as a cultural product, through the aesthetic and sociological components of the latter.

The basic male type, constant in the Greek movies of the mid-war period is a «hybrid», the offspring of the union of different morals: its bourgeois origin in the folkloric pictures and its borrowed «mask» from the American or other stars of the silent cinema, in addition to the naivities it was serving, have created a miserable example referring to nothing.

The «jeune premier» of our post-war cinema passes unchanged from one genre to another: from the love, social, war, bucolic drama to comedy the dark, good-looking, reliable young man is omnipresent. He is a petit bourgeois with an extreme sentimental purity and politeness, a standard of a bridegroom candidate, a model of behaviour in a society which is customary compelled —or deeply desires after its civil-war experiences— to be organized with conformity.

The deceptive differentiation of the «folk-young man, as represented by G. Foundas, perfectly fits into this logic. The white or black shirt with the unbuttoned collar and the black trousers, Foundas' typical outfit, gradually becomes the standard costume of similar «heroes» both on screen and in life.

The model advertised by the «jeune premier» of the 1950s will remain valid throughout the 1960s until the new, more demanding fictions will require a substantial depth in the psychological portrait of the hero, that will abolish the established prototype of the handsome bourgeois in the portrait of the main male character.

The Greek cinema of the 1950s and the early 1960s signifies for many of us, primarily comedy played by the unique actors of this genre. The comedy of that period managed to become extremely popular in a broad spectrum of the public, which recognized itself in the everyday «idiom» of its great but ordinary-looking actors.

In the mid-1960s and next to the «old-cinema that continues to produce male «idols» —usually with a perfect Greek head profile, appropriate for export— heroes with more realistic physiognomy appear, who, nevertheless lack individuality as they also mirror their contemporary trivial needs of society.

Finally, modern Greek cinema proposes an absolutely «open», flexible male model, which could seriously be identified with its film directors themselves.