

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΖΟΛΙΝΙ

Από τις 4 έως τις 21 Δεκεμβρίου 1984, στη «Maison des Cultures du Monde», στο Παρίσι, ένα εκτενές αφιέρωμα στη μνήμη Παζολίνι περιελάμβανε συζήτηση γύρω από την αισθητική κατηγορία του τραγικού. Επρόκειτο για ένα «προσωπικό» μας γνώριμο, που με την επίγεια –πολιτική– πορεία του επισφράγισε μια σταθερή του άποψη για την Αισθητική και το μήνυμα της αρχαίας ελληνικής Τραγωδίας: «Θυμάμαι και Ξέρω», γράφει η Laura Betti, «πως έκρυβε πίσω από τα μαύρα του γυαλιά την ανυπόμονη αναμονή: πότε επιτέλους κάποιος θα ανταποκρινόταν στην εύθραυστη αναζήτησή του μιας αγάπης χωρίς άρνηση, χωρίς κοινοτοπία, χωρίς συμπλέγματα ενοχής!»;

Νίκος Ξένιος

Φιλολόγος

Σε τί συνίστατο όμως το «τραγικό» για τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι; Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ζωγράφος, συγγραφέας και ποιητής, καθηγητής φιλοσοφίας με σύντομη διδασκαλική καριέρα, στο πρωτόλειο του της έβδομης τέχνης, το «Accattone», ρίχνει ένα δάεμμα θρησκευόμενου ανθρώπου στο υπο-προλεταριάτο της Ρώμης, τον κοινωνικό χώρο που επρόκειτο να τον απασχολήσει, τουλάχιστον κινηματογραφικά, στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Τα Ragazzi του Παζολίνι είναι και οι πρωταγωνιστές στα διβλία του «Τα παιδιά της ζωής» (1955), «Βίαη ζωή» (1959), και στην ταινία που δεν εκδόθηκε: «Το όνειρο ενός πράγματος» (1962). Η στράτευση του Παζολίνι στην Αριστερά γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταινιών «Μάμα Ρώμα» και «La Ricotta» (1962): στην πρώτη τη πορεία μιας πόρνης από το πεζοδρόμιο ως το σταυρό, η προσωπική σταυρώση του γιου της στα δεσμά της εξουσίας, ενώ στη δεύτερη μια σάτιρα πάνω στο πάθος του Θεανθρώπου όπως το αντιλαμβάνεται η κυρίαρχη αστική κουλτούρα.

Στην Παλαιστήνη (1963) στρέφει την πολιτικό-θρησκευτική του αναζήτηση, κατά το γύριμά του «Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου». Παράλληλα αφιέρνει ένα φιλμ «αρχαίου» με τίτλο «Τόποι της Παλαιστήνης», ενδεικτικό της δημοσιογραφικής του οπτικής γωνίας των πραγμάτων.

Γιατί το πνευματικό κατεστημένο της εποχής αυτής θεώρησε «έβ-

ηλη» την άποψη του Παζολίνι; Επανελημμένες δίκες τον βάζουν στο εδώλιο, αν αρχίσει κανείς από το 1949/1952 και φτάσει ως το τέλος της ζωής του. Δεν στρέφονται ενάντια στη φιλοσοφία αυτή μόνο οι κληρικοί, αλλά και το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, όπως και το στενό του περιβάλλον, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις (Αλμπέρτο Μοράβια, Λάουρα Μπέττι). Ο σκηνοθέτης επικρίνει την ηλιθιότητα και την πνευματική στειρότητα του αστικού μυθολογήματος γύρω από τη θρησκεία. Ο Θεάνθρωπος του Παζολίνι δεν είναι παρά «ένας από μας», η θυσία του δεν είναι παρά μια ΔΙΚΗ ΜΑΣ, καθημερινή θυσία...

Στα άρθρα του στη Vita Nuova και στις ταινίες του ο Ιταλός αυτός καταγγέλλει απροκάλυπτα την παντελή έλλειψη ψυχολογικού αισθητηρίου και τη στενόμυαλη προσφυγή στο Θαύμα που διακρίνει τον αστό της εποχής του: μια περίπλοκη αλλά σύγχρονη ματιά στο ευαγγελικό κείμενο του επιτρέπει αυτή την ψυχολογική διεύδυση, ρεαλιστική ματιά στους Γραμματικούς και Φαρισαίους της σύγχρονης τραγωδίας. Βγαίνει πως η αρχαιοελληνική Τραγωδία είναι μόνιμη πηγή έμπνευσής του: η ερμηνεία της αρχαιότητας του δίνει το «κλειδί» για την αποκρυπτογράφηση σύγχρονων (τραγικών) διλημάτων: Η Θεία Επιφώτιση, η επί του Όρους Ομιλία, τα Θαύματα, οι Παραβολές, το πάθος του Χριστού και η Μάνα-Θεομήτωρ είναι, για τον Παζολίνι, ένας ανθρωπίνως αντιληπτός

κώδικας που δεν χωρεί περαιτέρω ερμηνεία. Βαθιά εικαστική ευσέση και περιορισμένοι ερμηνευτικοί κώδικες των ηθοποιών του ρίχνουν το βάρος στο μήνυμα της ΘΥΣΙΑΣ καθ' εαυτήν, έτσι ώστε αρχέγονες καταβολές να «ξυπνούν» συνειρμικά στα μάτια του θεατή, χωρίς την παρεμβολή των διστοραμμένων αστικών μας αισθητηρίων...

Η Κραυγή του τραγικού ποιητή γίνεται, στο έργο του, μια κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια στα γλωσσικά και πνευματικά στερεότυπα της εποχής του. Επιστροφή στην αφαιρετική σκηνή της Τραγωδίας, ως εσκεμμένη επιστροφή στην ειλκρινεία του φωνήματος καθεαυτού. Είναι περίεργο πως αυτή η συντηρητική, καθολική κοινωνία παρήγαγε στους κόλπους της τους ίδιους τούτο το ιδίωζον (και ως εκ τούτου καταδικασμένο στην εξαφάνιση) δείγμα περιωριακού διανοούμενου!

Το δοκίμιο «Η διαλεκτική ποίηση του Εικαστού Αιώνα» (1952), η «Ανθολογία Ιταλικής Δημιουργικής Ποίησης» (1952), το «Πάθος και Ιδεολογία» (1960) και το «Άρωμα της Ινδίας» (1962, κυκλοφόρησε και στη χώρα μας) ολοκληρώνουν ένα βασανισμένο κύκλο πνευματικής αναζήτησης, που επιστρέφει στο ίδιο αιώνιο: «Το θεώρημα», δηλαδή μια ποιητική εσπερασματική άποψη για το ΣΦΑΓΧΙΟΝ, εκεί όπου η αστική τάξη έρχεται αντιμέτωπη με το γνήσιο, πηγαίο θρησκευτικό αίσθημα των λαϊκών στρωμάτων, και το θάβει σε μια χλωματερή, ενώ πίσω αναδύεται ένα τεράστιο, μαύρο σφυ-

ροδρέπανο: το «Θεώρημα» εξελήφθη ως προσβολή, γιατί προέβλεπε και έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επικίνδυνες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις που θα πραγματοποιούνταν στην Ευρώπη. Όταν ο ίδιος «αποδιοπμαίιος τράγος» από το ισχύον πολιτικοκοινωνικό περιγράμμα εξουσίας, τάσσεται από ιδεολογική επιλογή με το μέρος του υποπρολεταριάτου που αγάπησε ερωτικά και που στάθηκε πηγή έμπνευσής του. Η αχανής έρμους όπου ξεγυμνώνεται και κραυγάζει η ανθρώπινη ύπαρξη, υπεράνω ταξικών προσδιορισμών, είναι ο προσορισμός αυτής της παρέμβασής στην ORDO (τάξη) των εγκοσμίων.

Ποιός θα είχε το θράσος να μιλήσει για ΗΘΙΚΗ στους κύκλους των αστών διανοούμενων, ποιός θα διδασκε την θηκή στους εξαθλιωμένους Σικελούς και Νοτιοϊταλούς προλεταρίους που ακόμη δεν είχαν αποκτήσει ταξική συνείδηση; Αυτοί, ωστόσο, διατηρούσαν αμείωτο το θρησκευτικό τους συναίσθημα και παρέμειναν πιστοί στις παραδοσιακές κοινωνικές τους αξίες, το σοβινισμό, το ρατσισμό και την ημιμάθειά τους! Ο Παζολίνι είχε από τη μία να αντιμετωπίσει τη δυσωδία της αστικής κολτούρας και από την άλλη να αφηρηθεί κοινωνιακά αισθήματα στις συνειδησίες των θιμάτων της. Στις «πύλες» του Τρίτου Κόσμου, κινούμενος σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη - Ασία - Αφρική), ασκεί πολεμική στην πολιτική δραστηριότητα της δεκαετίας του '50-'60 με την ταινία του: «La rabbia» (1963), όπου ο φρικτός πόλεμος της Αλγερίας και το αποτρόπαιο «μανιάντρί» της Χιροσίμα ενορχηστρώνονται με το εξιλαστήριο θύμα που η Μαίριλιν Μονρόε συμβόλιζε για την αμερικανική κοινωνία. Συμπησις της θεωρητικής του αρχής, διανύει το γλωσσικό ιδίωμα του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής του, του Φιουλι, για να φτάσει στο ρωμαϊκό ιδίωμα «Θρησκεία των Καιρών μας», 1961, «Ποίηση σε μορφή Τριαντάφυλλου», 1964. Στην ταινία «Κακά πουλιά και μικρά πουλάκια» (1966) και στον «Οιδίποδα Τύραννο» ολοκληρώνει τα συμπερασμά του πάνω στην ποιητική ως μέθοδο και στην Τραγωδία ως θεματικό έναυσμα.

Ο «Οιδίποδας» είναι η πρώτη ουσιαστική μεταφορά τραγωδίας στον κινηματογράφο. Η αφαιρετική ματιά των «Uccellacci-uccellini» διατηρείται και ο' αυτόν τον πε-



ριεργο Οιδίποδα, που κινεί το σαρκίο του ανάμεσα στις δύο μοιραίες πόλεις και που συνοψίζει τη λειτουργικότητα του ανθρώπινου πεπρωμένου, ελεγχόμενου από τη συνείδηση: ο Οιδίποδας υποκύπτει στο άφουκο της μοίρας του, «έλεπει» με τα «μάτια» της Διαλεκτικής και περιπλανιέται άσκοπα στους δρόμους της μεγαλούπολης τραγουδώντας προφητικά: είναι ένας μοναχικός, αδύναμος ήρωας -θύμα της εφημερης ύπαρξης των αξιών, τρουβαδούρος λυρικών στίχων, με το χαμόγελο το πικρόγλυκο του κλόουν και την επίγνωση τη γκροτέσκα του υποψήφιου σφαγίου. Ανάμεσα σ' αυτόν και τον κόσμο προβάλλει παντοδύναμη και κυριαρχική η δυναστική Ιοκάστη - Παναγία: η μάνα του! Το ίδιο μοτίβο του εξιλαστήριου θύματος θα επαναληφθεί σε όλες τις ταινίες του Παζολίνι, πράγμα που μαρτυρεί την αποδοχή και μετουσίωση των δραματογενικών κωδικών της αρχαιότητας.

Στις ημιτελείς ταινίες «Οι μάγισσες» (1967) και «Η γη παρμένη από τη Σελήνη», «Τι πράγμα είναι τα σύννεφα» και «Σημειώσεις για ένα φιλμ στην Ινδία» (1968) διευκρινίζεται και πλαισιώνεται το ευρύτερα γνωστό κομμάτι του έργου του. Στα 1969 γυρίζει το «Αγάπη και μίσος», το σκετς «Σε-

κάν του χάρτινου λουλουδιού» και το «Χοιροστάσιο», ένα αριετικό φιλμ όπου οι αγνές μορφές συγχωνύονται με τις μολυσμένες στρεβλώσεις τους, οι διαφορετικές μορφές της βαρβαρότητας αναμειγνύονται θαυμαστά με την επίπλαστη ευγένεια των τρόπων των bourgeois. Τα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν είναι μάρτυρες της απήχησής που είχε η ταινία! Τα κείμενα του «Οιδίποδα» (1967) και της «Μήδειας» (1970), τα σε-νάριο για το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» (1964) και τα Uccellacci - Uccellini (1966) μαρτυρούν την ίδια, απαράλλαχτη προβληματική. Η «Μήδεια» γυρίζεται σε ταινία το 1970 και αντιπαραβάλλει τη βαρβαρότητα της Ανατολής στον «πολιτισμό» της Δύσης: ο Κένταυρος συνοψίζει τη διττή αυτή ταυτότητα, κληροδοθεί στον Ιάσωνα μια παρακαταθήκη αιώνων, ενώ η Μήδεια, ανίκανη να αποδεδείξει αξιολογήσιμες έζνες προς τη φύση της, καταστρέφει το σπόρο της βασιλικής γενιάς. Χαρακτηριστική της τραγικής αντίληψης του Παζολίνι είναι η σκηνή με τον εποχικό δαίμονα που σπαράζεται για να αναγεννηθεί η θλάτωση την επόμενη χρονιά. Αποδεικνύει την ανθρωπολογική καλλιέργεια και τη βαθύτατη γνώση του τραγικού μηνύματος που σκηνοθέτη. Άμεση πρόσβαση σε αυτά τα ιδεώδη

επιτρέπει στο θεατή με την υιοθέτηση των «δρωμένων» στον κινηματογράφο. Η αρχαιότητα εκφράζεται σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια και η συγκλονιστική κραυγή της Μήδειας στην τελευταία σκηνή προδίδει την απόγνωση μπροστά στο πολιτισμικό αδιέξοδο των καιρών μας.

Ο Παζολίνι ουσιαστικά ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕ την αρχαιότητα στον κινηματογράφο, ως αναπόσπαστο και λειτουργικό μέλος της θεματικής του. Ένα χρόνο μετά τη «Μήδεια», η «Αφρικανική Ορέστεια» μετασχηματίζει την αισχύληα τριλογία σε πολιτικό λόγο σύγχρονο, καυστικό, υπογραμμίζοντας μια νοσταλγική ανάγκη για εφαρμογή του κλασικού πολιτισιακού ήθους στα πράγματα των σύγχρονων κρατών. Το κεντρικό ερώτημα αναφέρεται στη διαχρονικότητα της Τραγωδίας, της προσωπικής του τραγωδίας αρχικά, και κατόπιν ολόκληρου του πνευματικού οικοδομήματος που έσπασε η αρχαιότητα για να απαθανάσιτε τις «αιώνιες» αλήθειες.

Η ταινία «Τα τείχη της Σάνα», γυρισμένη στην πρωτεύουσα της Νότιας Υεμένης, είναι μια ακόμη «ερεύνηση» διεύθυνση στο χώρο του οικοδομικού οργανισμού, με σαφέστατες νύξεις και παραπομπές στο οικολογικό χόος των ιταλικών βιομηχανικών πόλεων.

Μια σειρά άρθρων στα Νουβί *argomenti* και η έκδοση της «Αιρετικής εμπειρίας» (1967-1975) απαρτίζουν το σημαντικό κριτικό και φιλοσοφικό έργο του. Το 1973 γράφει το θεατρικό «Calderon» και το 1977 το «Affabolazione, Pylade». Στο σινεμά παρουσιάζει την «Τριλογία της ζωής», την οποία κατόπιν αποκριμύζει («Δεκαήμερο», «Θρούλοι του Καντέρπερου», «Το λουλούδι από τις χίλιες και μια νύχτες») και για την οποία τον καταδίδει η δικαιοσύνη ως το 1975. Στο μεταξύ, προετοιμάζει το τελευταίο –και σημαντικότερο– έργο του, το *Salò* ή «Εκατόν είκοσι μέρες στα Σόδομα». Μέσα από μια σειρά ερωτικών διηγήσεων, κατά το πνεύμα του Βίλχελμ Ράιχ, ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ σκιαγραφείται ως ασέλγεια κατά της ανθρώπινης φύσης. Με «σκληρή» κινηματογραφική γραφή προβάλλεται το σαδομαχοστικτό πλέγμα που στριμφίει την «ενδιάθετη» αυτή ιδιότητα του σύγχρονου και παλιού ανθρώπου. Τα διάφορα στάδια της οεζουαλικής έκπτωσης μαρτυρούν από το βαθμιαίο ευτελισμό του πολιτισιακού ήθους!

Ο ίδιος υπήρξε θύμα αυτού του εκκολλημένου φασισμού και με τη ζωή του πλήρως ακριβά την τοποθέτηση του στην «αντιπέρα όψη». Οι αναπαραστάσεις, οι νοηματικές αλληλουχίες, οι φωνές και οι θόρυβοι των ταινιών του έγιναν αντικείμενο μελέτης και αξιολόγησης μιας ομάδας νέων μελετητών, που διέβλεψαν μια ανθρωπολογική τοποθέτηση πίσω από τις «άηλες» πτυχές των ταινιών του, και τις εξέθεσαν πειραματικά με τον τίτλο «Σώμα και τόποι» (Corpi e Luocchi) σε μια σειρά 1.300 διαφανειών που απαυτά προβάλλονταν στο συνεδριότικό κοινό, μέσα από ένα μηχανήμα (Lumina): Έπρεπε ο θεατής να διαλέξει ανάμεσα στις προβαλλόμενες σκηνές εκείνες που τον εξέφραζαν περισσότερο ή που, κατά τη γνώμη του, απέδιδαν την πρέπουσα σπουδαιότητα στο επιχρυσούμενο πορτρέτο του σκηνοθέτη. Η αίσθηση που έμενε μετά από αυτή τη μοναδική εμπειρία ήταν πως είχαμε να κάνουμε με ένα ΘΥΜΑ της ανθρωπίνης κακοβουλίας και μικρότητας: η μεγαλοφύα του Παζολίνι ανυπόδητο χωρίς σχολιασμό μέσα από την παράταξη τόπων, ιδεών, αντικειμένων και συμβόλων, δηλαδή μέσα από την τραγική φόρτιση των εικόπων του. Μια άποψη που τον συνόδευσε ως τη στιγμή της δολοφονίας του ήταν άψογα επιχειρηματολογημένη κατά το θεατρικότερο τρόπο: ποιά θα μπορούσε να είναι καλύτερη επιστράτευση του τραγικού είδους από αυτήν, που «μιλά» κατευθείαν και με αποφυκτική ειλικρίνεια στην καρδιά του θεατή, αφήνοντας κατά μέρος τους ακαδημαϊσμούς και τις ψευδοαναλύσεις; Το ΣΦΑΓΙΟ - ΠΑΖΟΛΙΝΙ, άλλωστε, ως εξαιρετικό θύμα του καιρού μας, απέδιδε περτάμα τον αληθές των λόγων του. Το κοινό πάντα αναζητούσε λογικές κατηγορίες πίσω από το ανεξήγητο της ποίησης: ίσως να είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ετερόκλητο κοινό δεν έμαθε τέτοιες διευκρινίσεις! Ο κινηματογράφος εδώ είναι ερωτική εκμυστήρευση, αλληγορική παρουσίαση της μεταφυσικής και διαλεκτικής της τραγωδίας των ανθρωπίνων. Κτήρια, πρόσωπα, ερωτικές στάσεις, κινήσεις, καπέλα, χαμόγελα, κλάματα, ντυμένα σώματα και σώματα γυμνά, έρημο δρόμοι και καπνοδόχοι, νά το σύνολο των εικαστικών μέσων της σύγχρονης, κινηματογραφικής τραγωδίας. Η στυγνή δολο-

φονία του σκηνοθέτη ήλθε σαν επιτόγασμα ενός αγώνα για εξολόθρευση που τον καταδίδει το 1975. Στις 2 Νοεμβρίου του 1975, σε ηλικία 53 ετών, το σώμα του βρίσκεται κατακομματοσμένο: το μυστήριο της δολοφονίας του δεν έχει ακόμη διαλευκωθεί, όμως η πραγματικότητα –που τόσο πλάττω υπέρτρεσε και λάτρεψε σε όλη του τη ζωή– έρχεται να μαρτυρήσει γι αυτή τη σφαγή: η κοινή της, για μια ακόμη φορά, απέθαλε διαία από τους κόλπους της θαλασφωονότητας, τον αντιπολιτευόμενο, τον «αιρετικό»: μόνον έτσι διατηρεί την αναλογία των μερών της και διαωνίζει την τραγικότητα των επιλογών της: ο μάρτυρας - Παζολίνι ενσαρκώνει, κατά τον τραγικότερο τρόπο, τους ήρωες των τραγωδιών που σκηνοθέτησε...

Βιβλιογραφία

1. Laura Betti: *Pazolini. Chronique Judiciaire, Persecution, Execution*, Paris, «Seghers», 1979, σελ. V-VII.
2. Pier Paolo Pazolini, *Descriptions de descriptions*, Paris, «Rivages», 1984.
3. P.P.P., *Une Vie Violente*, Paris, «Buchet-Chastel», 1974.
4. P.P.P., *Les Ragazzi*, Paris, «Buchet-Chastel», 1974.
5. P.P.P., *Le Rêve d'une chose*, Paris, «Gallimard», 1965.
6. P.P.P., *Théorème*, «Gallimard», 1978.
7. P.P.P., «Actes Impurs - et Amado mio», «Gallimard», 1984.
8. P.P.P., *Poesies*, «Gallimard», 1973.
9. P.P.P., *La Nouvelle Jeunesse*, «Lettres Nouvelles», 1979.
10. P.P.P., *Lettres aux Amis*, «Les Formes du secret», 1980.
11. P.P.P., *Dialogues en Public*, «Sorbiere», 1980.
12. P.P.P., *Το άσμα των Ινδίων*, «Οδός Πλάτων», 1985.
13. P.P.P., *Ecrits corsaires*, «Flammarion», 1976.
14. P.P.P., *L'expérience hérétique*, «Payot», 1976.
15. *La divine mimésis*, «Flammarion», 1980.
16. «*Oedipus Rex*», *avant Scene*, 1969.
17. *Le père sauvage*, *Formes du secret*, 1980.
18. «*Santo Paolo*», «Flammarion», 1980.

The Case of Pazolini

N. Xenios

Both in his writings and films P.P. Pazolini revives antiquity, approached and interpreted, however, through his personal, Marxist world image, which is essentially different from the narrative form of Hollywood and Cinescopia. The major classical works that have attracted his attention, intellect and creativity are «Oedipus the King», «Oresteia» and «Medea», not to mention his interest in the philosophic-biosocial content and message of Christianity.