

## Θέλουν οι Έλληνες την Ελλάδα;

(απάντηση στην ευρωπαϊκή αναρώτηση, «Ελλάδα, μα ποια Ελλάδα;»)

Και έσφιγκά όλοι «συγκινήθηκαν». Τύπος, ραδιοτηλεοπτικά μέσα, επώνυμοι, οργανώσεις ανωνύμων και, από τέλος, η ελληνική κινέτρηνη. Είχαν προηγηθεί δύο ευρυθούλευτές που, καίτοι μακριά, σε καθημερινή βάση, από την ελληνική τριβή, απέδειξαν (όπως προγενέστερα άλλοι συναδέλφοι τους) ότι είναι πολύ ποι ευαισθητοί από τους εδώ «πατέρες του Έθνους» - σε κάποια «εθνική θέματα». Ο θρύβος συνεχίζεται τη στιγμή που γράφονται τούτες οι γραμμές. Και έχουν στηγματιά αφυπνισθεί και δούτοι κατά κανόνα υπωτόπους -γενικών και ειδικών. Για να γυρίσουν πολύ σύντομα -μην έχετε αυτοπάτες! - στο δάλο πλευρών.

Υποθέτω ότι έγινε αντιτίπτο πως ο λόγος είναι περὶ της «κοινής» ευρωπαϊκής ιστορίας και της θύελλας που προκλήθηκε από την παράδειξη, σε αυτήν, ουσιαστικής μνείας της δίκις μας ιστορίας. Θύελλα που δεν κοπάσει ακόμα και όταν αναφέρθηκαν με βαρύτητα καταγγελίες ότι έγκαιροι οι γραφειοφράτες αρμόδιων υπουργείων είχαν ειδοποιηθεί για συμμετοχή μας στη συγγραφή της, αλλά «αγρόν γρύπαραν». Γεγονός πολύ χαρακτηριστικό κι αυτό, για το ποι βρίσκεται η κοινωνία στην οποία ζούμε. Που γίνεται πολύ χαρακτηριστικότερο από το άτομο, μολις λίγες μέρες πριν ξεσπάει η «ποδοσεις ευρωπαϊκής ιστορίας», γινόταν η θραύσητη κλοπή στο ουσιαστικό αφύλακτο Μουσείο της Κορίνθου. δεύτερη σημαντική κλοπή σε ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο -είχε προηγηθεί εκείνη στο Μουσείο της Ρόδου, που πέρασε σχεδόν στα ψαλά των φεμημέρων. Και γι' αυτή έγιναν διαμαρτυρίες για ελάσσοντες μέρες, από άμεσα εμπλεγμένους στην υπόθεση της πολιτισμικής μας κληρονομίας. Ων ειδάμε επώνυμους, οργανώσεις ανωνύμων, αλλά άυτε και την ελληνική κινέτρηνη παίρνουν ασφείς θέσεις για το μέγιστο πρόβλημα της ψυλάκης των Μουσείων, αλλά και της πολιτισμικής κληρονομιάς γενικότερα.

Νομίζω ότι δριοκόμαστε εμπρός σ' ένα πρόβλημα με τυπική και με ουσιαστική πλευρά. Η τυπική πλευρά: όντας ανίκανοι να ανταποκριθούμε οργανωμένα στην «ευρωπαϊκή πρόκληση» της ενοποίησης και μιας κοινής πορείας, που απαιτείται, και οι δύο, πολλά δουλειές και συνεχή εγκρήση. Φωνακούσμε κάθε φορά που χάνουμε το τρένο, για το οποίο μας είχε δοθεί κανονικό εισιτήριο. Η λυση την οποία διαπραγματεύονταν, για το προκείμενο θέμα, Έλληνες εκδότες, δηλαδή κάθε χώρα να τυπώσει τη δίκιη της -«εκδοχή» για τον εαυτό της, στην έκδοση της περιώνυμης ιστορίας σε κάθε γλώσσα, δεν νομίζω ότι αποτελεί το «μη χειρόν θέλειστον», αλλά αντιτέθεται ότι αντιτραπέται τον ίδιο το σκοπό της έκδοσης Συγκρατών, θεβαία, σχόλιο αθηναϊκού περιοδικού, που, γενικά, υποβαθμίζει το θέμα, αναφέρονται σε κάποιες ανάλογες εκδόσεις του παρελθόντος για «επιτοπίο» μεγάλων τομέων της γνώσης και για το πού, τελικά, κατέληγε, δηλαδή σ' ένα ανουσιού συμπλήρωμα -από εδώ ωμημό, επιπλέον, εκείνη τη μεγαλεπόλεμη «Παγκόσμια Ιστορία» της UNESCO κι ανωρίπεις που διαδέδει και ποιος τη συμβούλευεται. Όμως, επιμένω ότι εγχειρίσματα όπως το παρόν για συγγραφή «κοινής» ιστορίας, έστω κι αν περνούν από φάσεις ανωρίπειας και αυσηνενούσιας, αποτελούν θήματα, κοντά σε πάμπολλα άλλα θήματα, για δημιουργία μιας συναντήληψης μεταξύ των ευρωπαίων λαών. Εκεί θέλουν το κύριο θέμα, ενώ έχω την εντύπωση ότι, στον άλλο σάλο που προκλήθηκε σε μας, ελάχιστοι ή κανένας δεν θέλησαν να δουν αυτή την πλευρά. Έστω. Όμως, όπως προανέφερα, το άλλο θέμα έχει και την ουσιαστική πλευρά του. Ας τη δώσουμε. Κάθε φορά που θεωρούμε ότι κάποιοι «αλλοφύλοι» μας «επιθυμεύουνται», ξεσπάμε σε υπερικές διαμαρτυρίες και διαφράγματούς που μάτια μάτια. «Δεν μας θέλουν, μας επιθυμεύουνται, θέλουν να μας εξαφανίσουν». Ακούγεται και γράφεται συχνά. Στην προκειμένη περίπτωση, άκουσα σχόλιο για «πράκτορες» στους δίκους μας κεντρικούς φορείς, μερικοί έφτασαν μέχρι και στα «Πρωτόκολλα της Σιά...». Η κλοπή στο Μουσείο της Κορίνθου πέρασε στα παρελόνια. Η αδιλότητα που χαρακτηρίζει το (μη) σύστημα προστασίας της πολιτισμικής μας κληρονομίας ελάχιστος εμούνει. Ο πρωτόγονος χαράκτης των σημερινών κατάπτωσης σχετικών Υπεριερχών, στην οργάνωση, στην παρέλαση και στη νομοθετική κλοψή, ανήνταν συστηματικά στη περιφέρεια. Και μόνο τη Ελλείγαν, ή, επί το θεατρικότερον, το «μάρμαρα του Παρθενώνα» μας μάραναν! Ανθρώποι σχετικοί με το αντικείμενο έχουν φιμωθεί κι ίδιων κοντά στα μουλώχα (καποτε και στα φανερά) από θραύσεις ιδιώτων, από σχετικούς εθνοπατέρες ή από οργανωμένα κυκλώματα ητούσιαρχηδήνων και πρωτόγονους κερδοσκόπων. Για ελάχιστα γίνεται προγραμματισμός, σπάνια τηρούνται ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ γράφονται στη παλαιότερα των υποδικάτων διεθνείς συμβάσεις που οι ίδιοι υπογράψαμε, αλλά που φροντίζουμε να μη γίνονται εσωτερικό δικαίο. Αλλά δεν προρούνται ούτε καν -δικοί- μας νόμοι! Από το 1983 το σπίτι Μακρυγιάννη στη Αργος έχει επετωθεί από τον ιδιοκτήτη του. Κι όμως δεν εφαρμόζεται ο νόμος 1337/83 για εποικεύση του. Στην ίδια πόλη, στην οδό Τσωκήρη 96, ο αγροστής διατηρήτης του κτηρίου το «Σύριζει», αρχές του 1990, ανενόχλητος, Και δεν εφαρμόζεται ο ίδιος νόμος για ανακατασκευή του. Παρ' όλα αυτά, υπογράφεται «προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αργούς για την πολιτισμική κληρονομιά... Παιδισμός, αναρχαρισμοί, αδιαφορία, «έξεινωμα» της πολιτισμικής κληρονομίας μέχρι το κόκαλο (βείτε την περίπτωση του θεάτρου της Επιδαύρου, παραπήρητες ύγρων σας και βα εντοπίστες δεκάδες περιπλάνωσις όπως του Αργούς και της Επιδαύρου που αναφέρου εδώ), ενώ παρέχονται ψήφια για την ίδια, παντελής έλλειψη ωστής πληροφόρησης των πολιτών έστω και για κάποια ορδα που ισχύουν στο σημερινό κυκεώνα στραβών και ελλείψεων, απούσια φαντασίας, θράσος συνδυασμένο με πλήρη άγνοια. Να πώς αντιμετωπίζεται στη χώρα αυτή η πολιτισμική της κληρονομία. Εύλογα, λοιπόν, εμείς ρώταμε: ποιοι Έλληνες θέλουν την Ελλάδα; Και θεωρούμε ότι μέχρι να δώσουμε ΤΗΝ ωστή απάντηση στο ερώτημα αυτού που είναι είμια και μαναβίκη, αλλά και έμπρακτη, δηλαδή πλήρης αναμόρφωση των μέτρων προστασίας της πολιτισμικής κληρονομίας, οι Ευρωπαϊκοί δικαιούνται να θέτουν το δικό τους ερώτημα, του «Ελλάδα, μα ποια Ελλάδα». Διότι δεν είναι τυφλό. Δεν είναι ανόητο να πιστεύουν ότι μέχρι δεκάδες εποχές από την Αργούς και της Επιδαύρου που αναφέρου εδώ, ενώ παρέχονται ψήφια για την ίδια, παντελής έλλειψη ωστής πληροφόρησης των πολιτών έστω και για κάποια ορδα που ισχύουν στο σημερινό κυκεώνα στραβών και ελλείψεων, απούσια φαντασίας, θράσος συνδυασμένο με πλήρη άγνοια. Να πώς αντιμετωπίζεται στη χώρα αυτή η πολιτισμική της κληρονομία. Επιτέλους, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε: ποιοι Έλληνες θέλουν την Ελλάδα;

Βασιλής Κ. Δωροθίνης  
(Αθήνα, 3-5-90)