

Σχέδ. 1. Τοπογραφικό της Δημητριάδας.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ - ΠΑΓΑΣΕΣ

Στα νότια του Βόλου, σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, σε παραθαλάσσια περιοχή με χαμηλούς λόφους και ανάμεσα σε δύο ποτάμια, τον Ξηριά (αρχ. Κραυσίδωνα) στα βόρεια και το Αλιγαρόρεμα στα νότια, βρέθηκαν τα λείψανα τριών αρχαίων οικισμών, που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον από τη νεολιθική εποχή ως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Η μεγαλύτερη έκταση των αρχαίων πόλεων παραμένει αδόμητη και αποτελεί έναν πνεύμονα του Βόλου με τον πευκώνα που καλύπτει τη ΒΑ περιοχή της αρχαίας πόλης αλλά και τους ελαιώνες και αμυγδαλεώνες που κυρίως καλύπτουν τον υπόλοιπο χώρο.

Ανθή Ευσταθίου - Μπάτζιου

Αρχαιολόγος

Η περιοχή κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια. Στο λόφο πάνω και δυτικά από το θέατρο της Δημητριάδας αλλά και στη Μαγούλα Πευκάκια βρέθηκαν λείψανα νεολιθικών σπιτιών, κεραμική, εργαλεία, ειδώλια. Έξω από το δρόμο τείχους της ελληνιστικής πόλης και σχεδόν σε επαφή μ' αυτό υπήρχε ένας ακόμη οικισμός της ίδιας εποχής, δηλαδή του τέλους της νεότερης Νεολιθικής και της αρχής της Χαλκοκρατίας, η Πετρομαγούλα. Πλούσια ευρήματα της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης εποχής του Χαλκού ήρθαν στο φως από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα.

Αρχιτεκτονικά λείψανα της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας αποκάλυψαν οι ανασκαφές ομάδας Γερμανών αρχαιολόγων υπό τον καθηγητή Vl. Milojčić (1967-1977). Οι οικίες, ορθογώνιες και αψιδωτές, ήταν μεγαροειδείς και η κεραμική τους χαρακτηριστική, υπότιπα και εισαγμένη, Urfirnis και χοντρή αθαφής με τα τοπικά σχήματα (ααλτούρες) και θέματα της εποχής.

Για την εποχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας θλ. κεφάλαιο για τη Μυκηναϊκή Μαγνησία.

Στην περιοχή της Δημητριάδας και πριν από την ίδρυσή της, υπήρχαν και άκμασαν οι Παγασές. Το όνομα αυτό, σύμφωνα με τον Στράβωνα, πιθανόν δόθηκε στον οικισμό από το γεγονός ότι εκεί ναυπηγήθηκε η Αργώ – το πλοίο της Αργοναυτικής εκστρατείας.

Κατά μια δεύτερη εκδοχή, που δίνεται επίσης από τον Στράβωνα στο ίδιο χωρίο, ίσως το όνομα Παγασές έχει σχέση με την ύπαρξη πολλών πηγών στην περιοχή, που και σήμερα ονομάζεται Μπουρμπουλήθρα.

Η θέση των Παγασών δεν είναι ακόμη ταυτισμένη. Σύμφωνα με παλιότερη άποψη, οι Παγασές συμπίπτουν κατά ένα μέρος με το ΝΔ τμήμα της ελληνιστικής Δημητριάδας και το τείχος που δρισκεται έξω από αυτό της Δημητριάδας, προς τα ΝΔ, θα έπρεπε να ανήκει σ' αυτές. Μια δεύτερη άποψη θέλει τις Παγασές στο ύψωμα Σωρός, 2,5 χλμ. νότια της Δημητριάδας,



1. Αποψη μαγούλας Πευκάκια. Διακρίνεται η τομή των γερμανικών ανασκαφών.



3. Οι πεσσοί του ρωμαϊκού υδραγωγείου, και στον δενδροφυτευμένο λόφο, στο βάθος, το λεγόμενο Ανάκτορο.



5. Αποψη της ακρόπολης από ΝΔ. Τα εξόρματα που διακρίνονται πάνω στην κορυφογραμμή είναι πύργοι του τείχους.



2. Περιοχή Προφήτη Ηλία, τμήμα του νότιου τείχους της Δημητριάδας.



4. Θέατρο.



6. Το ύψωμα «Σωρός» στο βάθος ο πευκόφυτος λόφος της Γορίτσας, όπου δρισκεται ελληνιστική εγκατάσταση πιθανόν στρατοπέδου.

δου υπάρχει οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της κλασικής εποχής.

Εμείς, αφήνοντας ακόμη το πρόβλημα ανοιχτό, θα καταθέσουμε τις γνώσεις μας, που προέρχονται απλά και μόνο από τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή κατά την τελευταία οκταετία. Έτσι, στην περιοχή θόρεια του ελληνιστικού θεάτρου προς τη Μπουρμουλήθρα, στα δυτικά του δημόσιου δρόμου Βόλου-Αθηνών, έχουν ανασκαφεί πολλοί τάφοι κλασικής εποχής με μελανόμορφες ληκύθους, σκύφους, αλάδαστρα, χάλκινες στλεγγίδες κ.ά. ευρήματα. Στην ίδια περιοχή, αλλά στα ανατολικά του δρόμου Βόλου - Αθηνών, εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά λείμανα σπιτιών με υστεροαρχαϊκή κεραμική, σε δύο μέχρι στιγμής γειτονικά οικόπεδα. Τα στοιχεία αυτά πιστεύουμε ότι έχουν τη σημασία τους, και στόχος μας είναι η πληρέστερη διερεύνηση του χώρου για να στηριχθεί η άποψη ότι πιθανόν οι Παγασές να καταλάμβαναν αυτή τη θέση κοντά στη θέση Μπουρμουλήθρα, όπου αναβρύζουν οι πηγές, και κοντά στη θάλασσα, στοιχεία που αιτιολογούν την ετυμολογία του Στράβωνα.

Στο α' μισό του 4ου π.Χ. αι. οι Παγασές υπήρξαν το επίνειο των Φερών ως το 352 π.Χ., όποτε ο Φίλιππος Β' κατέλαβε τις Παγασές και τις Φερές. Από τότε παρακαμάσσουν.

Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο γιος του ενός από τους επιγόνους, του Αντίγονου, ο Δημήτριος, ο επωνομαζόμενος Πολιορκητής έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας το 294 π.Χ. Το 293/92 π.Χ. ίδρυσε την επώνυμη του πόλη Δημητριάδα, αφού συνοικήσει τις γειτονικές κώμες.

Η Δημητριάδα αποτέλεσε έναν οχυρό στρατιωτικό σταθμό και ορμητήριο των Μακεδόνων βασιλέων, απ' όπου επόπειναν τη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα. Παράλληλα με τη στρατιωτική αποστολή της εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με περίοδο ακμής το 217-168 π.Χ.

Η Δημητριάδα περιβάλλεται από ισχυρό τείχος χτισμένο με

ισοδομικό σύστημα στο κάτω τμήμα, ενώ η ανωδομή ήταν πλήνινη. Σώζεται σχεδόν σε όλη την περίμετρό του, εκτός από το τμήμα του κατά μήκος του βόρειου λιμανιού, όπου έχει καταστραφεί. Η πορεία του τείχους διακόπτεται από τετράγωνους πύργους, μερικοί από τους οποίους, προς την πλευρά της θαλάσσας, είναι πιο ενισχυμένοι. Στα ΒΔ υψώματα της πόλης βρίσκεται η ακρόπολη.

Όπως προαναφέρθηκε, η ακρή της πόλης αρχίζει το 217 π.Χ., έτος κατά το οποίο ο Φιλίππος Ε' κατέστρεψε τις Φθώτιδες Θήβες, και απέμεινε η Δημητριάδα το μόνο λιμάνι που εξυπηρετούσε το εσωτερικό της Θεσσαλίας.

Οι Ρωμαίοι, μετά τη νίκη τους επί του Φιλίππου Ε' στη μάχη των Κυνόδων Κεφαλών το 197 π.Χ., κατέλαβαν την πόλη και εκεκάτετησαν ρωμαϊκή φυρώρα. Το 194 π.Χ. οι Ρωμαίοι εγκαταλείπουν την πόλη, αφού προηγουμένως φρόντισαν να ιδύουσαν το Κοινό των Μαγνητίων με πρωτεύουσα τη Δημητριάδα.

Από το 191-168 π.Χ. η Δημητριάδα δρίσκεται και πάλι στα χέρια των Μακεδόνων θασιλέων Φιλίππου Ε' και Περέα. Μετά τη νίκη των Ρωμαίων στη μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ., η Ρωμαϊκή συγκλήτος ανακήρυξε ανεξάρτητους τους Μάγνητες, το Κοινό των οποίων ανασυστάθηκε με πρωτεύουσα και πάλι στη Δημητριάδα. Με την ίδια απόφαση της Συγκλήτου κατεδαφίστηκαν τα τείχη της πόλης. Δεν γνωρίζουμε σε ποια έκταση και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε αυτή η απόφαση, αν δηλαδή γκρεμίστηκαν ολοκληρωτικά ένα-δύο σημεία του τείχους ή έγινε πιο εκτεταμένη καταστροφή. Γεγονός είναι ότι στην αρχή του Ιου αι. π.Χ. τα τείχη είχαν καταρρεύσει σε πολλά σημεία, διότι τότε έγινε μια διαστική επισκευή και ενίσχυση τους, με το μεγάλωμα των πύργων που βρίσκονται πάνω από το νότιο λιμάνι της πόλης. Η επισκευή αυτή, σύμφωνα με τη γνώμη του Br. Helly, πρέπει να έγινε για να αντιτελπούσε ένας απρόσμενος κίνδυνος από τη θάλασσα. Πράγματι, κατά το



Σχέδ. 2. Τοπογραφικό του λεγομένου Ανακτόρου.

δεύτερο χρόνο του Μιθριδατικού πολέμου (88-86 π.Χ.) ο αρχηγός του στόλου του Μιθριδάτη, Μητροφάνης, Εκίνησε από τον Πειραιά προς τα βόρεια, με σκοπό να καταλάβει τη Χαλκίδα και τη Δημητριάδα. Σ' αυτή την επιχείρηση, όπως παραδίδει ο Αππιανός, ο Μητροφάνης λεπτάττησε τα παράλια της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Πανικόδηλοι οι Δημητριεῖς δεν διάστασαν να χρησιμοποιήσουν ως οικοδομικό υλικό τις γραπτές επιτύμβιες στήλες της νότιας νεκρόπολης, για να γεμίσουν τα κενά ανάμεσος στο παλιό και το νέο δρίο των πύργων. Οι στήλες καλύφθηκαν με ώμα πλιθία και οι κατάλληλες συνθήκες μόνωσης από τις καιρικές συνθήκες και τη διάρρηση των χρυσάτων τους. Οι στήλες αυτές, που στάθηκαν η αφορμή για το χτίσιμο του Αθανασάκειου Μουσείου Βόλου, καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του εκθεσιακού του χώρου και δίνουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή στη Δημητριάδα, τη διακίνηση ένων στην πόλη, την τεχνική της μεγάλης ζωγραφικής. Τα περισσότερα θέματα των παραστάσεων των στηλών είναι στιγμές της καθημερινής ζωής του νεκρού και αποχαιρετισμός των νεκρών. Στην αρκετά μεγάλη πόλη, που ο πληθυσμός της υπο-

λογίζεται σε 25.000 κατοίκους, συνέρρεε πλήθος ένων από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Σ' αυτό το συμπέρασμα μας οδηγούν τα επιγράμματα των επιτυμβίων στηλών, που αναφέρουν ως τόπους καταγωγής των νεκρών την Κρήτη, διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, Θάρακη, Ήπειρο, Ιλλυρία, Ακαρνανία, Βοιωτία, Σάμο, Λέσβο, Κάλυμνο, Κύπρο, Έφεσο, Αλικαρνασσό, Βιθυνία, Φοινίκη.

Μας πληροφορούν επίσης για τις λατρείες στη Δημητριάδα, όπου, εκτός από τις μεγάλες ελληνικές θεότητες του Δία Ακραίου, του Απόλλωνα, της Άρτεμης Ιωλκίας, λατρευόταν ο ακόμη «Πασικάρα», δηλαδή η Αφροδίτη των νεκρών, της οποίας το ιερό βρισκόταν έξω από την πόλη, μέσα στο νότιο νεκροταφείο. Ακόμη λατρεύοταν η Αφροδίτη Νηλεία, η Δημητριάδα Περσεφόνη, ο Πλούτωνας, η Κυβέλη και οι αρχηγέτες και κτίστες των πολιχών που συνοικίστηκαν στη Δημητριάδα. Ανάμεσος στις επιτύμβιες στήλες υπάρχουν κάποιες που ανήκουν σε Αιγυπτίους και Σιδώνιους ιερείς, αφού σε όλες τις ελληνικές πόλεις κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή διασύνθηκαν οι ανατολικές λατρείες. Στη Δημητριάδα πρέπει να υπήρχε Σαραπίς, ούποτι λατρευόταν ο Σάραπις, η Ιαίς και ο

‘Ανοιξις.

Κατά την εποχή του Αντιγόνου Γονατά, και ίσως και των διαδόχων του, οργανώθηκε πολεοδομικά η πόλη, η οποία χωρίστηκε από ένα διατείχισμα σε δύο τομείς, ανατολικό και δυτικό.

Στο κέντρο του ανατολικού τομέα, πάνω σε φυσικό ύψωμα, χτίστηκε το λεγόμενο Ανάκτορο, που περιβάλλεται από άνδηρα και ισχυρά τείχη, ως οχυρό. Στο ψηλότερο σημείο έχει αποκαλυφθεί μια περίστυλη αυλή, γύρω από την οποία ανοίγονται τα δωμάτια. Οι κίνες της αυλής είναι δωρικοί από μαργαριτό ασθεντόλιθο, με επίχρισμα (stucco) στην επιφάνεια τους. Στις τέσσερις γωνίες υπάρχουν τετράγωνοι ισχυροί πύργοι, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του εκτείνονται χαμηλότερα, προς τα δυτικά του υψώματος. Το Ανάκτορο χτίστηκε το α' μισό του Π.Χ. αι. και εποικεύαται κατά την εποχή του Φιλίππου Ε'.

Το συγκρότημα του Ανακτόρου φαίνεται ότι είναι άμεσα συνδεόμενο με την Ιερή Αγορά που βρίσκεται στα νότια αυτού. Η αγορά, στη δυτική τουλάχιστον πλευρά, δεν περιλέγεται από απλό περιβόλο αλλά από στοά. Στο κέντρο της ελεύθερης πλατείας της Ιερής Αγοράς βρίσκεται ο ναός της Αρτέμιδος Ιωλκίας (Ι.G.IX,2, 1105, 1), ο οποίος είναι μικρός, με διαστάσεις κρηπτώματος 15,70 × 9,50 μ. Ο ναός θα πρέπει να χτίστηκε στην αρχή του ζου Π.Χ. αι. Το Ανάκτορο, η Ιερή Αγορά και ο ναός της Άρτεμης αποτελούσαν το διοικητικό και πνευματικό κέντρο της πόλης. Γύρω από το Ανάκτορο και την Αγορά αναπτύσσεται σε πολεοδομικά τετράγωνα διαστάσεων 51 × 101 μ. και δρόμους πλάτους έως 8,5 μ., σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα, το οποίο έχει ανιχνευθεί μόνο στον ανατολικό τομέα της πόλης. Στον δυτικό τομέα, απέναντι από το Ανάκτορο χτίστηκε το θέατρο, και πάνω στο λόφο, στα δυτικά του Θεάτρου, το Ηρώ ή Ιερό. Οι ανασκαφές στο αρχαίο θέατρο άρχισαν στις αρχές του αιώνα, επαναλήφθηκαν τη δεκαετία του 1950 και συνεχίστηκαν

το 1986 και 1987. Το θέατρο διαιρείται σε τρία μέρη: τη σκηνή με το προσκήνιο, την ορχήστρα και το κοίλο.

Η σκηνή, που ήταν διώροφη, σώζεται σε ύψος 1μ. περίπου και διαιρείται σε τρία δωμάτια. Δυτικά της σκηνής, σε απόσταση 2,75 μ., σώζεται η υποθεμελίωση του προσκήνιου. Η ορχήστρα, με διάμετρο περίπου 24,15 μ., έχει δάπεδο από πατημένο χωμά και περιμετρικά προς την πλευρά του κοίλου υπάρχει αποχετευτικός αγωγός για τη συλλογή των δρήχνων νερών. Τα εδώλια του κοίλου ήταν κατακευασμένα από πωρόλιθο, ενώ στην πρώτη σειρά υπάρχουν και εδώλια από γκρίζα μάρμαρο. Τα πάνωρια εδώλια ανήκουν στην παλιότερη φάση του θεάτρου, το οποίο επισκευάστηκε αρκετές φορές. Έχουν διαπιστωθεί τέσσερις οικοδομικές φάσεις, από τότε που χτίστηκε το θέατρο στην αρχή του ζου αι. π.Χ. ως το δεύτερο μισό του 4ου μ.Χ. αι., που εγκαταλείφθηκε οριστικά.

Στο λόφο πάνω από το θέατρο βρίσκεται το Ιερό, το οποίο ο μεν Αρβανίτουπολος θεωρούσε να δι. Γερμανοί ερευνητές «βασιλικό ενδιάλιτημα», ενώ σύμφωνα με μια τρίτη άποψη ήταν Ηρώ που περιέλεις ένα λαμπρό μνημείο, που ίσως ήταν προορισμένο για μαυσαλείο του κτίστη Δημητρίου. Έχει αποκαλυφθεί τμήμα αρχαϊας οδού που οδηγούσε στην κορυφή, όπου βρίσκεται ο λαευτός πάνω στο βράχο ωμός. Κάτω από το βωμό υπάρχει λαευτό δωμάτιο, που είναι γεγάμτο από μαρμάρινους ογκόλιθους και τιμητά από τον μαρμάρινο διάκομα του βωμού.

Στα νότια του θέατρου και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά –προς το Ανάκτορο – υπάρχουν οι πεσσοί στο μωμοϊκό υδραγγείον, γνωστοί με το όνομα «δόντια», που αποτελεί κτίσμα της όψιμης φάσης ζωής της πόλης. Η Δημητριάδα ήδη από τον 1ο αι. π.Χ. είχε αρχίσει να συρρικνύεται, αφού εγκαταλείφθηκε η περιοχή Ν, ΝΑ και Β του θεάτρου. Ενδεικτική είναι η αναφορά του Στράβωνα (9, 5,

15-16)... «νῦν δὲ συνέσταται μέν, τῶν δέ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ πασῶν δῆμων διαφέρει».

Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια η Δημητριάδα και οι Θήβες αποτελούν το δύο μεγαλύτερα κέντρα στην περιοχή της Μαγνησίας. Η πόλη χωρίζεται σε δύο συνοικισμούς. Στο βόρειο συνοικισμό, που αναπτύχθηκε γύρω από το βόρειο λαμάνι, αποκαλύφθηκε από Γερμανούς αρχαιολόγους η παλαιοχριστιανική βασιλική Α της Δημοκρατίας. Η πρώτη από τις πέντε οικοδομικές φάσεις της βασιλικής ποθετείται στην αρχή του 4ου αι., ενώ η τελευταία προς τα τέλη του 6ου αι. Για το χτίσιμο της χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό από τα μνημεία της ελληνιστικής πόλης. Όλα τα δάπεδα καλύπτονται από ψηφιδωτά. Η βασιλική πήρε το όνομά της από τη δωρήτρια των ψηφιδωτών του κυρίων ναού και του νάρθηκα, που, όπως αναφέρει η επιγραφή, ήταν η «ΔΑΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗ».

Στα δυτικά της βασιλικής αυτής αποκαλύφθηκε κοσμικό αψιδωτό κτήριο με ψηφιδωτό δάπεδο, ενώ και άλλα κτήρια με ψηφιδωτά δάπεδα έχουν εντοπισθεί στη γύρω περιοχή χωρίς να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Στα νότια της βασιλικής της Δημοκρατίας εντοπίστηκε ένα μικρό λουτρικό κτίσμα. Η συνοικία του θέρεου λιμανιού φίνεται ότι ήταν το κέντρο της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής πόλης. «Ενας δεύτερος συνοικισμός υπήρχε ίσως στην περιοχή του νότιου λιμανιού, όπου ανασκάφηκε η κοινηπηριακή βασιλική του τέλους του 4ου αι. στο δάπεδο του πρεσβυτερίου αποκαλύφθηκαν ψηφιδωτά.

Τα νεκροταφεία της ελληνιστικής πόλης εκτείνονται σε δύο κυρίων περιοχές. Η πιο εκτεταμένη αρχίζει από τη νότια, συνεχίζεται στη ΝΑ πλαγιά του λόφου του Προφήτη Ηλία και φθάνει προς τα ανατολικά, ως τη θέση Παλιά Καλύβια Αλυκών, κάτω από τον πρώτο μεγάλο πύργο του τείχους. Η δεύτερη αποτελεί το βόρειο νεκροταφείο και βρίσκεται στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας. Οι δύο αυτοί χώροι εξακολουθούν να



7. Γραπτή στήλη δύο Θεβαιών που έζησαν και τελείωσαν τη ζωή τους στη Δημητριάδα.



8. Γραπτή στήλη δύο πολεμιστών.

χρησιμοποιούνται στα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια, επειδή όμως η πόλη είχε συρρικνωθεί, αποκαλύπτονται τάφοι μέσα στην πόλη σε διάφορα σημεία, όπως πάνω στο λόφο του Ανακτόρου, στα Πευκάδια, δορεια του θέατρου και αλλού.

Στα τέλη του 6ου - αρχές 7ου αι. γίνονται επιδρομές Σλάβων στην περιοχή, όπως και σε όλη τη Θεσσαλία. Ειδικότερα, στην περιοχή της Δημητριάδας φέρονται εγκατεστημένοι οι Βελεγεύτες.

Φαίνεται ότι στα μέσα του 6ου αι. η Δημητριάδα εγκαταλείπεται και ο πληθυσμός μεταφέρεται στο λεγόμενο Κάστρο του Βόλου, όπου έχουν ανασκαφεί κτήρια με ψηφιδωτά (θαυματική), τάφοι, τείχη.

Ο χώρος αυτός παίρνει το όνομα της Δημητριάδας και σ' αυτόν αναφέρεται η πληροφορία του Προκόπιου, ότι χτίστηκαν τα τείχη της Δημητριάδας την εποχή του Ιουστινιανού, αφού στη θέση της ελληνιστικής πόλης δεν διαπιστώθηκε επισκευή των τειχών εκείνη την εποχή.

Βιβλιογραφία

- ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ., Θεσσαλικό, τόμ. Α', σα. 12-14.
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Λ., Ανθρωπολογικό 5 (1984), σσ. 75-85.
ΜΙΛΟΥΚΙΚΗ ΖΛ., ΑΑΑ VIII (1974) I, σσ. 43-75.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεωργαράκη 9, 14-15.
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν., Η περιοχή του Βόλου από αρχαίες ιστορικές και αρχαιολογικές βάσεις, 1967.
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν., Η Προκαίδια στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1987, σ. 139.
Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ, Π. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, Β. ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ, Ε. ΣΙΝΗ, Δομέτια, Bonn 1976.
KRAMOLISCH H., Die Städte des hellenistischen Bundes, Demetrias II, Bonn 1978.
P. MARZOLFF - W. BOSEN, Demetrias III, Bonn 1980.
J. EINWANGER, Keramik und Kleinfunde aus der Zeit der Demokratie - Basilika in Demetrias, Demetrias IV, Bonn 1981 (τ. I-II).
S. BHUIKUZEN, F. GSCHNITZER, CH. HABICHT, P. MARZOLFF, Demetrias V, Bonn 1987.

Demetriada - Pagasses

A. Eustathiou - Batziou

The site occupied by the Hellenistic town Demetriada has already been inhabited since the Neolithic period (Peukakia peninsula and westwards of the Theater). In the Peukakia peninsula and to the south a thriving settlement of the Early, Middle and Late Bronze Age

has been developed. It became an important commercial center via which the Thessalic inland was communicating with distant lands such as Thrace, Asia Minor, the Aegean Islands and South Greece.

In the same area the town of Pagasses reached its prime in the classic period. Demetriada was founded in 293/2 BC by Demetrios Poliorcetes, who united adjacent small villages. The thus created town became a fortified military station of the Macedonian kings. The town, enclosed by a strong wall built according to the pseudo-isodomic system, was organized in two sectors, the East and West one.

The so-called Anaktoron – built on a natural hill – and the Sacred Agora with the temple of Artemis Iolla at its center, prevail in the eastern sector; the town, part of the same sector, is laid out in building quarters according to the Hippodamian town-planning.

The Theater and the Heroon in the western sector were built opposite to the Anaktoron.

From the first century AD on Demetriada starts diminishing. The pilasters of the Roman aqueduct, the two Early Christian basilicas and the houses with the mosaics date from this late, dull phase of the town.

In the middle of the sixth century AD Demetriada was abandoned and its inhabitants emigrated to the site Kastro (Palia) of Volos. The newcomers named the site Demetriada which remained thus known throughout the Middle Ages.