



## ΤΑ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ

Ἡ φυσική ἀγώνια τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ μετὰ θάνατον ζωὴ, πού ἡ χριστιανική διδασκαλία τὸν διαθεβαίωσε εὐθὺς θά ἦταν ἀνάλογη μετὰ τὰ ἔργα τῆς ἐπιγείας ζωῆς του, τὸν ὀδήγησε, ὅπως ἦταν φυσικό, στὸ νὰ προσπαθήσει νὰ ἐξαγοράσει τὸν παράδεισο μὲ κάθε τρόπο.

Οἱ δύο πόλοι, ἡ κόλαση καὶ ὁ παράδεισος, προσδιόριζαν τὶς συνέπειες τῶν καθημερινῶν του πράξεων. Ὅσοσο ἀναμάρτητος δὲν ἦταν κανεὶς.

Ἡ ἀγώνια αὐτὴ ἀπὸ τὸ 16ο αἰ. ἐκφράζεται μὲ τὸ συγχωροχάρτι, τὴ γραπτὴ δηλαδὴ διαβεβαίωση ὅτι οἱ ἁμαρτίες μποροῦν νὰ παραγραφῶν μὲ τὴν καταβολὴ ἀντίτιμου. Νεκροὶ καὶ ζωντανοὶ ἐξαγοράζων τὴ θέση τους στὸ χριστιανικὸν παράδεισο.

Ἡ ἔκδοσης καὶ ἡ διανομὴ συγχωροχαρτίων ἀποτελεσε μιά συνηθισμένη καὶ γερὰ ἐδραιωμένη δραστηριότητα

τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς ἐκκλησίας.

Τὸ 16ο αἰ. ἡ χρήση τους φαίνεται νὰ ἔχει γενικευθεῖ. Τὰ συγχωροχάρτια ἀρχικὰ χειρόγραφα μετατρέπονται σὲ ἔντυπα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ., ἐνῶ ἡ νομιμότητά τους ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη σύνοδο τοῦ 1727.

Ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα ἡ παραγωγή τους συνεχίζεται ἀδιάκοπα. Ἀεὶζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ τελευταῖο ἔντυπο συγχωροχάρτι πού ἔχει ἐπισημανθεῖ χρονολογεῖται στὸ 1955.

Ἐπειδὴ ὁμως τὸ συγχωροχάρτι ἀνήκει στὶς ἀγραφες παραδόσεις καὶ δὲν ἀναφέρεται στὰ κανονιστικὰ κείμενα, ἀλλὰ νομιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μὲ βάση τὴν παλαιότητα του, εἶναι δύσκολο νὰ προσδιορισθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἡ ἐμφάνιση τῶν συγχωροχαρτίων.

Φαίνεται πάντως ὅτι πρόκειται γιὰ συνήθεια πού διαμορφώθηκε σταδιακὰ καὶ χρειάστηκε αἰῶνες γιὰ νὰ ἀπο-

τελέσει κανονικὸ στοιχεῖο τῆς ὀρθόδοξης καθημερινότητας.

Ἐτοί ἡ ἔκδοσης συγχωροχαρτίων ἀποτελεῖ ἕνα νεωτερικὸ ἀφῶν ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ἀπορροῦν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας (ἐξομολόγηση - μετάνοια - πνευματικὸς ποινὴς ἡ ἐπιτίμια).

Ἡ ἀφετηρία τῶν συγχωροχαρτίων θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἀφερῶν ἐκ τῆς πίεσης τῆς λαϊκῆς θρησκευτικότητας καὶ ἀφετέρου στὸς οικονομικὸς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ἀρχὴ ἴσως ἐγινε ἀπὸ ἰσχυρὰ πρόσωπα ἡ οἰκογένειες πού εἶχαν τὴ δύναμη νὰ ἐπιβάλλων στὴν ἐκκλησία τὴν ἰκανοποίηση αἰτημάτων πού δὲν ἀνταποκρίνονταν ἐντελῶς στὸν κανόνα τῆς. Ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶδεν τὴν εὐκαιρία στὴν ἐκκλησία νὰ αὐξήσει τὸ κύρος τῆς στοῦς πιστοῦς καὶ νὰ ἐνισχύσει τὰ οικονομικὰ τῆς.

Οἱ ἀνάγκες αὐτὲς γεφυρώθηκαν μὲ τὸ συγχωροχάρτι. Ἀεὶζει νὰ σημειω-



